

Påskpyssel



Lukas håller tungan rätt i mun....

På lördagsförmiddagen den 9 april målades och pysslades det för fullt i Lusthuset. Byalaget bjöd genom Ronica och Karin som vanligt in till pyssel innan påsk där diverse pynt fanns att inhandla och färg att tillgå. Barn och vuxna målade, klistrade och pysslade ihop kycklingar, tuppår, påskkärringar och påskkägg i olika storlekar. Kreativiteten var på topp och det blev mycket gjort. Efter en stunds pysslade smakade det gott med kaffe eller saft och en kaka.

Karin Pettersson



Det fanns pyssel för både stora o små

Återvinningsstationen

Skärpning alla ni som slänger sopor fel på återvinningsstationen i Trehörna.

Två helger i rad under maj månad har någon dumpat fulla sopsäckar bredvid de containrar som finns uppställda, detta är inte tillåtet. Det finns uppmärkta containrar för det avfall man kan slänga där och övriga sopor får man ta hand om själv.

Katarina Börjesson



Så här får det inte se ut!

Gourmetrace - en tradition att vara rädda om

*Krönika skriven av Peter Frejhagen, vd på
nystartade Trehörna Wårdshus,*

Trehörna sjuder av aktivitet. Det är vårfester i Lusthuset, auktioner, midsommarfirande, tipspromenader, kräftfiske, höstfester med allsång, luciafirande, fisketävlingar och nu senast Gourmetrace 2011.

Så här var det. Det började med att jag fick en lapp i brevlådan om Gourmetrace 2011 som skulle hållas lördagen den 5 mars. Som vanligt för oss som är nya på orten så var informationen knapphändig om vad det handlar om. Man måste helt enkelt jobba lite för att hänga med så jag började ringa runt, och efter några samtal fick jag napp. Det hela gick alltså ut på att om jag vill vara med skulle jag få mig tilldelat en av tre rättigheter att tillaga för ett antal personer. Sedan gick man runt bland grannarna och åt och drack för att avsluta med samling i Lusthuset.

Lät spännande och ringde omgående och anmälde mig. Som singel så uppmanades jag att ta med mig någon och valet föll på den vän som fick mig att flytta till Ödeshög och Trehörna, Madelaine Vilgren. Glömde dock att fråga henne förrän dagen innan vilket skapade lite merarbete för arrangörerna Birgitta Bäck och Monika Blomqvist. Hopplas att de ser det som en nybörjarmiss och jag lovar att det inte kommer att upprepas.

På Trehörna Byalags årsmöte frågade Monika mig om de kunde låna min bil och det började gå upp för mig att denna tradition krävde ett stort logistiskt arbete, en av många ingredienser för att kunna genomföra detta arrangemang.

Inga problem så jag och vi bestämde att hennes son skulle hämta upp den vid femsnåret på lördagen.

På onsdagen innan fick jag en lapp som säger att jag ska laga dessert för 6 personer. Natten innan fick jag ännu ett kuvert med en lapp i om att jag och Madelaine ska infinna oss på Behms väg kl 17.45. Vi skulle till ”Thomas och Maggan”, inga efternamn och ingen adress. Vilka är de och var bor de och vart ska vi sedan? Många frågor men ännu inga svar.

Vi halkade fram på den isiga vägen på utsatt tid och där står en bil som Katarina och Hans Börjesson sitter i samt deras dotter vid ratten. Lyckligtvis visste Katarina vart vi skulle och vi åkte till Mosstorpet, mycket spännande för mig som ny i området att få se var folk bor. Vi fick en underbar laxpaj gjord på kavringsbotten och ett gott vitt vin. Det var självklart lite spänt i början men snabbt bröts isen och vi hade väldigt trevligt.

Efter att vi ätit upp tog Thomas fram ett kuvert och delade ut nya lappar till oss. På vår stod det att vi skulle till ”Ann-Cathrine och Christer”, på Thomas och Maggans lapp stod det att de skulle till ”Linda och Niclas” och på Katarina och Hasses lapp stod det som väntat att de skulle hem och förbereda varmrätten. Vilka var dessa personer, var bor de och vem skulle köra oss dit? Ännu en gång var frågorna många men efter några minuters resonering hade vi luskat ut vilka dessa var och ungefär var de bodde. Thomas hade fixat så hans granne körde bilen. Katarina och Hasse åkte först för att hinna värma maten och därefter hämtades vi.

Hemma hos Ann-Cathrine och Christer Ignell stod Chili con carne på spisen och nya människor att möta. Utöver värdparet och jag och Madelaine var det Lina och hennes kompis Ann-Sofie samt Ronica.



Förrätt i Mosstorpet

Nu hade vi blivit varma i kläderna och samtalen flöt på direkt. Alla pratade i mun på varandra om deras upplevelser från förrätten och mycket annat. Efter den goda Chili con Carnen tog Christer fram ett kuvert och delade ut ännu en omgång lappar. Vi visste redan vart vi skulle – hem till mig och ta emot gästerna för desserten. De andra hade varit med många gånger så för dem fanns det inga frågetecken heller.

Sagt och gjort halkade vi hem till mig, som för er som inte vet är skolans gamla dass vilket jag konverterat till 3 rum och kök i fyra plan. Vi tände marschaller och ställde fram desserten. Jag kunde inte bestämma mig så jag gjorde alla de saker som jag gillar på dessertbordet – Yoghurtdrink med blåbär, hallon och jordgubbar i glas, frukt-sallad och ostbricka och till det Xanté, en päronkonjak.

Det knackade på dörren och in kommer Lasse och Tommy och lite senare Monika och Henrik. Vi bubblade på om allt som hänt, åt och drack gott. Efter desserten tog jag fram det sista i den långa raden av ku-

vert men nu visste vi alla vart vi skulle – Lusthuset och möta alla andra som deltagit. Monika och Henrik gick före för att förbereda och vi städade undan lite och gick efter.

I Lusthuset var stämningen hög vilket inte var så konstigt för vi hade alla mycket att prata om. Madelaine, som inte bor här utan i Tjurtorp, var liksom jag eld och lågor över kvällen. Som oppositionsråd i kommunen fick hon också möjlighet att prata lite om de nya tomterna som håller på att färdigställas.

Musik, vin och trevligt sällskap gjorde att jag, mycket senare än jag tänkt mig, vinglade hem och då inte bara för att det var halt på vägen. Nu har jag bott här i nästan ett år och kan inte säga annat – det är gemenskap som står i fokus i Trehörna. Många tankar hade jag när jag flyttade in i skolan men inte detta.



Dessertbordet står dukat

Ett stort tack för ett väl genomfört arrangemang. Gourmetrace är en tradition som jag hoppas att vi fortsätter med och jag vill samtidigt passa på att rikta ett stort tack till er alla för det varma välkomnande som jag fått som nyast på orten.

Tyskar i Trehörna



Vi är Renate och Werner, de mesta vet vem vi är. Nu bo vi nästan 6 år permanent här. Tiden går. När vi bestämde att vi skulle lever i Sverige trodde många våra vänner i Tyskland att vi var lite ”konstiga”. Vad vill man göra när man blir äldre i en främmande land? Ja, men vi ville göra något helt annat. Lära känner ett nytt land, språket och flera människor. Vi älska naturen, att resar och träffa folk.

Våra första vän Anna lärde oss mycket om landet, naturen och svenska traditioner. Vi kunde prata lite svenska trodde vi! Men det var det inte vi gick till vuxenskola och lärde språket. Det var inte så lätt – var bruka ni säger – det var ingen dans på rosor. Det stämde men vi hade det hela tiden roligt och lärde oss mycket. Vi fick tidning från grannen det hjälpte mycket också hörde vi bara svensk radio. Det blir inte lätt att komma in i samhället och får kontakt med svenska. Vi fick mycket hjälp och stöd. Vi tackar så hemsk hjärtlig. Det blir flera vänner och bekanta.

Vi trivs jättebra här i Trehörna. Vi vill gärna hjälpa till om du behöver hjälp med barnvakt, inköp, besök till läkare osv. Ring R i n g e 34015. Vi hörs.

Renate Ringe

Vårstädning

Lördagen den 16 april var det dags att göra Trehörna vårfint. Det kom ett trettiotal Trehörnabor, både barn och vuxna. Under några timmar var det full aktivitet med kratator, räfsor, spadar, röjsågar och motorsåg. De platser som denna dag blev vårfinna var Byalagets ansvarsområden som är; stora badplatsen, motionsspåret, lekparken och vid lusthuset.

Även hembygdsgården blev denna dag vårfin. Där hade kyrkan bjudit in folk för att räfsa.

När alla var färdiga på de olika platserna bjöd Byalaget på korv med bröd och dricka i hembygdsgården. Tack alla som var med och gjorde Trehörna vårfint!

Lotta Pettersson



Valborgsmässofirande

Årets valborgsmässofirande vid stora badplatsen gav traditionsenligt sång av kyrkokören, en fin våreld, vårtal, korvförsäljning och fyrverkeri.

Nytt för i år var att det erbjöds allsång tillsammans med kören. Det var ”Vintern rasat ut”, ”Alla fåglar kommit ren” och ”Nu grönskar det” som alla sjöng tillsammans. Kommunalarrådet Magnus Oskarsson höll vårtalet och avslutade med en dikten ” Ja, visst gör det ont när knoppar brister” av Karin Boye.

Efter många riktigt varma dagar blev det riktigt kyligt på Valborgsmässoafton vilket kan ha bidragit till att det var färre besökare än det brukar vara.

Lotta Pettersson



*Vårtalare
kommunalarrådet Magnus Oscarsson*

Kollikok



Karl Särbring i förstorat perspektiv

Nu är våren här, Knopp, Knytte och Mullebarnen är åter ute i skogen. Liksom tidigare samarbetar Friluftsförbundet även denna terminen med förskolan Solgläntan. I naturen finns mycket att upptäcka och titta på så här års. Myror, fjärilar och andra insekter vaknar till liv, blommorna blommar och träden får nya fina löv. Ute i skogen sjunger vi sånger, lyssnar till naturens läten, leker lekar, tittar på insekter, spillning och andra intressanta saker i lupp. Vi lär oss om djur och växter och hur man ska bete sig när man är ute i naturen. När det är dags för fika uppmuntras barnen att på egen hand ta fram sitt sittunderlag och matsäck samt att plocka ner och ta med skräpet hem. Det man tar med till skogen får man ta med sig hem igen! Att sitta i skogen och fika är höjdpunkten under varje utflykt.

Karin Pettersson

Det kom en vandrande trubadur till Trehörna

Stiko Per Larsson är en artist med fötterna på jorden, sin själ på en skogsstig och med drömmarna upp i rymden. Stiko har gjort sig känd genom sina årliga turnéer till fots. I april gav han sig ut på en resa Stockholm–Köpenhamn med 39 stopp på vägen. Tillsammans med sina muntra kamrater kommer han vandra mellan 20 april och 28 maj genom Sverige och Danmark! Det blir ca 892 km till fots !

Man kan följa hans turné på plats eller via livestream på internet samt läsa hans videoblogg. För den som vill följa hans vandring och kanske även lyssna på hans spelningar är adressen : <http://blogg.aftonbladet.se/stikoperlarsson>

Den 5 maj 2011 var det så dags för han att besöka lilla Trehörna. Ett jättekul beslut tycker vi alla som bor här. Vi får hoppas på en repris nästa år igen.

Anledningen att det blev just Trehörna som fick besök av honom, beror på ishockeylaget: Leksands IF och dess ”stora familj”. Varför detta undrar ni säkert då? Jo det är nämligen så att familjen Wallin är trogna supportrar i Leksands IF. De besöker ganska ofta Leksand och då också hockeyarenan.

Som sagt den 5 maj vandrade Stiko Per Larsson, Michel Benoit och hunden Yrrol hit . De startade från Väderstad, där de spelade kvällen innan. I Väderstad mötte de upp Hans Sandberg som visade dem vägen genom att vandra med dem samt bjuda dem på lunch ute i det fria. Mycket mysigt och en trevlig pratstund fick de säkert på den långa vandringfärden hit till Trehörna.

Stiko och Michel var mycket imponerade av Hans raska tempo och de fick slita för att hinna med Trehörnas maratonlöpare. Väl framme visade Hans dem till oss (Wallin's)

där de skulle övernatta. Väl nere vid Lusthuset kom det många glada och entusiastiska människor som såg fram emot att lyssna på spelningen samt ta en god fika. Spelningen höll på i ca. 1 timme.

Efter spelningen var det dags för lotteridragning där Stiko bidrog med priser i form av 2 Cd-skivor, 1 t-shirt och 2 paket Leksandsknäcke. Nästa morgon vandrade de vidare till nästa spelning som skulle vara i Gränna. Tack alla som kom och stort tack till byalaget för lånet av lokalen !

Charina Wallin



Stiko Per Larsson i Lusthuset

Målaren i Höganskog

Roland Bengtsson, Skruvhult har skickat oss en berättelse från svunna tider vilken börjar här och fortsätter i följande nummer.

Jag ska skriva och berätta om en man som jag bodde granne med i mina barndomsår. Han hette Karl Utter, men kallades för det mesta för målaren i Höganskog. Jag bodde på ett torp som hette Kirken. Det ligger på östra stranden av Bäsjön i Trehörna socken. Höganskog ligger ca en kilometer norrom. Kalle föddes i senare delen av 1800-talet. Hans far var vagnssmed och jordbrukare. Men sådana yrken hade Karl ingen håg för utan flyttade i unga år till Stockholm. Där utbildade han sig till målare och blev en skicklig och noggrann yrkesman. Han målade bl.a. på Stockholms slott. Efter en tid flyttade han tillbaka till hemorten och målade mycket i Tranås.

När Karls föräldrar hade gått bort flyttade han hem till Höganskog och gifte sig. Äktenskapet blev barnlöst. Nu började han arbeta på hemorten med målning och han glasade även fönster.

Karl var intresserad av fruktodling och skicklig på att ympa. Det hände att han ympade in 3 äppel-sorter i samma träd. Det finns äppelträd i Trehörna som i denna dag bär frukt efter hans ympningar.

Ett annat intresse var att samla på antikviteter. Han besökte alla auktioner som förekom på hemorten. Början på 1900-talet var ju en brytningstid då folk gjorde sig av med gamla saker och redskap och skaffade sig maskintillverkade grejer i stället. Så gamla saker vrakades bort för en spottstyver på auktionerna. Jag äger ett gammalt protokoll efter min farbror när han höll auktion.

Varje utrop som gick till 25 öre står det Karl Uppers namn på.

Nya tomterna



Nya tomtområdet står klart för försäljning och byggstart. Vägen är asfalterad och Trehörna har fått sin första rondell!!!!

Gatubelysning är monterad och nu kan man verkligen föreställa sig hur det kommer att se ut när hus kommer på plats.

Anebyhus är ett husföretag med framåtanda och de har skrivit avtal med kommunen om 5 tomter av de 9 som står klara idag. Detta är 5 tomter spridda över hela området och alltså inte 5 st. på rad.

Anebyhus kommer att marknadsföra dessa tomter och Trehörna med start omgående och vi håller tummarna för att de lyckas! Övriga intressenter som vill bygga har även hört av sig till kommunen.

Katarina Börjesson

Kvinnokväll

Kyrkliga syföreningens underavdelning, Kvinnokväll, har haft årsmöte. Under hösten såldes som tidigare år lotter, vilka inbringade 4000 kr. Fördelningen blev enl. följande:

Jerkers Indienprojekt	1000 kr
Föreningen Östergötlands barn	1000 kr
Barndiabetesfonden	500 kr
Barnreumatikerfonden	500 kr
Barncancerfonden i östra	
Götaland	500 kr
Föreningen "Ro för livet"	500 kr

Ett stort TACK till alla som stöttar vår verksamhet!

Kvinnokväll/ Birgitta Bäck

Till hundägare

Det har inkommit önskemål om att vi ska påminna alla hundägare att plocka upp bajset efter sina hundar. Det var i år liksom alla andra år fullt under snödrivorna.

Tänk på att det inte hjälper att sparka över lite snö. Det som göms i snö kommer upp i tö.....

Katarina Börjesson

Nästa Trehörnablad kommer i lådan den 6 september 2011.

Frågor eller material skickas till:
katarina.borjesson@aut.oem.se
Sista datum för material inför nästa nummer är den 17 augusti 2011.

Händer i Trehörna

Lördag 12 juni. kl. 18.00

Ellen Keykonsert i Trehörna kyrka.
Inträde: 100 kr.

Måndag 20 juni. kl. 18.00

Slätter i Hembygdsgården

Fredag 24 juni. kl. 15.00

Samling i Hembygdsgården för traditionellt midsommarfirande.
Trehörnamästerskap i brännboll.

Lördag 25 juni. kl. 11.00

Midsommargudstjänst i kyrkan. Kyrkokören medverkar.
Kalle Bäck berättar om ett levnadsöde. Kaffeservering och visning av museet.

Onsdag 6 juli. kl. 19.00

Sommarmusik i Trehörna kyrka

Söndag 7 augusti. kl. 18.00

Sommargudstjänst i Trehörna kyrka

Fredagen 12 augusti

Kräfftiskepremiär

Söndag 4 september. kl. 18.00

Sommargudstjänst i Trehörna kyrka

Onsdag 7 september kl. 09.30

Gåkaffe i Hembygdsgården - fortsätter sen varannan onsdag