

## Årsmöte

Trehörna byalag hade årsmöte den 25 febr. Ett 20-tal medlemmar samlades i Lusthuset. Ordf. Katarina Börjesson hälsade välkommen och ledde ett väl förberett årsmöte.

Medlemsantalet har utökats och är nu uppe i 52 familjemedlemsskap och 10 enskilda medlemmar. Årsavgiften, 50 kr för enskild o.100 för familj, är oförändrad även för 2009. DU som ännu inte är medlem slå till i år!!!

Taxan för uthyrning av Lusthuset är också densamma, upp till 20 personer - 300 kr  
21 - 40 personer - 500 kr  
41 eller fler -700 kr.

Medlemmar i Byalaget har som tidigare 50% rabatt.

Många investeringar har gjorts. Den största utgiften är ljudisolerande plattor till taket i Lusthuset och det har gett gott resultat. Ekonomin är ändå god och behållningen inför 2009 är dryga 48 000 kr.

Skolbyggnadens framtid har länge varit ett stort frågetecken. Men i höstas gjordes framsteg. Tillsammans med kommunen och Leader Sommenbygd beslöt styrelsen att en projektplan skulle göras. Styrelsen ansökte om en Leadercheck som ska bekosta en halvtidstjänst i 2 mån. för att hitta en lösning för byggnadens överlevnad.

Våra efterlängtade tomter i Fårahagen är nu klara. Dags att ragga upp bygg-intressenter ! **Vi får alla hjälpas åt att göra reklam för vår bygd.**

Under övriga ärenden framkom en önskan om boulebana nere vid Lusthuset. Dessutom framfördes flera tack till styrelsen för gediget arbete under det gångna året.

*Birgitta Bäck*

## Det här med hundar...

Nu när vi åter blivit med hund i familjen kan jag ta till orda. Inför Röda Korsets utställning vid Lusthuset hittade jag en hel del hundbajs som låg på gräsmattan mot sjön. Jag plockade en hel liter i plastpåsen innan vi kunde sätta upp tältet. Det är ju många som hyr Lusthuset för kalas, fester och andra träffar. Då lekar barn och vuxna går på gräset. Då är det inte trevligt att trampa eller krypa i träcket. Inte heller vill man få in skiten på bilmattan.

**En uppmaning, tag upp hundbajset i en plastpåse, det finns tunnor för skräpet.**

*Stig Stenberg & Byalaget*



*Stig o  
Kerstins  
nya  
familje-  
medlem  
Kipper.*

## Arbetsdag i Trehörna

Lördagen den 25 april samlades ett 40-tal personer i vaierande åldrar för att med gemensamma krafter se till att vårt vackra Trehörna underhålls och bevaras.

På badplatsen röjdes sly och sanden hackades, stegar på bryggor monterades och bordens bars ut mm. Denna dag konstaterades att taket på vindskyddet måste bytas och Werner åtog sig uppgiften. Tack Werner. På lekplatsen rustades det som behövdes och bl. a gjordes nya trappor till lekställningen. Runt Lusthuset snyggades det upp och skräp runt om i Trehörna plockades upp.

Vi var många som hjälptes åt och kunde kännas oss mycket nöjda och stolta när vi samlades i Lusthuset för lunchkorv som Byalaget bjöd på. **STORT TACK TILL ALLA SOM STÄLLDE UPP.**

Det är vid såna här tillfällen som det känns roligt att jobba för Trehörnas framtid när man har så många med sig!

*Byalagets styrelse/Katarina Börjesson*



*Lasse, Anders, Mikael och Mats var några som hjälpte till att rusta vår lekplats.*

## Röda korsets idé 150 år



För att uppmärksamma Röda Korsets verksamhet ordnade Trehörnakretsen söndag den 10 maj en samling vid Lusthuset i samband med minnet av följderna från slaget vid Solferino 1859 under det Italienska frihetskriget.

Trots vårbruk och blåsväder kom ett 40-tal besökare till arrangemanget. Programmet inleddes med en tipspromenad med enkla, men ändå kluriga, frågor kring bygden som man borde känna till liksom några om Röda Korset. De senare var kanske lättare att komma på. Att frågorna vållade en del huvudbry bevisades genom att nio rätta svar räckte till vinst. Deltagarna borde nog ha tittat på skärmutställningen i "Partytältet" först. (Lärdom till nästa gång.) Efter promenaden erbjöds grillad korv med dryck, kaffe med dopp i Lusthuset och trivsamt prat.

Så kom den återuppståndne grundaren av Röda Korset, schweizaren Henri Dunant, i skepnad av den välkände förre rödakorskonsulenten i Motala Ulf-Henrik Östlund,

som på ett malande sätt berättade om sina upplevelser, om fasorna och den fruktansvärda slakten på slagfältet (Från Dunants bok - Minnen från Solferino).

Efter hemkomsten satte Dunant igång med att påverka kungar, kejsare, regeringar och högre militärer om att det behövdes regler och en frivillig oberoende organisation för att lindra ohyggligheterna i ett krig. Så påbörjades starten av Röda Korset.

Dagen avslutades med utdelning av förtjänstmärken till medlemmar i kretsen, prisutdelningar och lotteridragning. Eric Rydberg kunde mycket nöjd med dagen berätta, att resultatet - nära 7 000 kronor, kunde sändas till insamlingen för "Rädda Mammorna" – krigens verkliga offer. Han avslutade med att tacka alla som bidraget till dagen och insamlingen för deras insatser.

*Stig Stenberg*



*Ulf Henrik Östlund som Henri Dunant*

Sista februari gick årets gourmet-race av stapeln. 23 par deltog och kvällen organiserades till allas belåtenhet av fam. Jacobsson och Lycke/Lennartsson.

För Lina Johanssons del var det premiär. Hon bjöd tillsammans med väninnan Ann-Sofie på "Sikaforsröra" (renkött, pepparrot m.m.) till förrätt. Undertecknad kan intyga att den smakade förträffligt!

Korta frågor till Lina:

Vad tyckte Du om racet?

"Hur kul som helst!"

Vad var bäst?

"Spänningen. Att inte veta vem som kommer eller vart man ska gå. Att träffa så mycket nytt folk. Efterfesten i Lusthuset som knyter ihop det hela. Att så många generationer vill vara med."

Hur hamnade Du i Trehörna då?

"Arbetar på förskolan men har sagt att jag ALDRIG vill bo här -trots att jag dagligdags från matsalsfönstret i skolan sett ut över sjön och till Säteriet. Det är fantastiskt vackert. En dag säger kollegan Anna att en lägenhet är ledig där. Aldrig! Ska inte bo här. Men jag övertalas att åtminstone titta på den. Det gjorde jag och sen var jag fast!"

Framtiden?

"Vill sitta på bryggan och meta i sommar!"

Tack Lina.

*Birgitta Bäck.*

## Äntligen!

Nu har vi jobbat en tid för att få en bättre hemsida med mer information om vad som händer i och omkring Trehörna samt en sida som känns mer modern och lättare att hitta information på.

Under juni månad kommer den nya sidan att ligga under den vanliga adressen. Vi kan inte exakt ange vilken dag men håll utkik.....

Kom gärna med synpunkter på den nya sidan till. Vi tar tacksamt emot både ris och ros för att kunna göra en riktigt bra sida som många tycker om att besöka.

*Katarina Börjesson*

## Arbetsdag på Solgläntan

Den 6 maj var det arbetskväll på Solis. Föräldrar och personal hade samlats med verktyg och redskap för att tillsammans bygga en motorikbana till barnen och renovera det gamla lekhuset. Solen tittade fram under kvällen och det blev riktigt skönt ute efter en hel dags regnande. Arbetsglädjen var stor och humöret på topp. Lite arbete med lekhuset återstår och några lastbilsdäck ska på plats. Vi vill tacka Behmska stiftelsen för bidraget så vi kunde köpa klätterhandtag och material till att sätta upp dem. Det var en lyckad kväll!

*Föräldragruppen genom Karin Pettersson*



*Solgläntans barn testar nya klätterväggen*

## Valborgsmässofirande

När tiden var inne för årets Valborgsmäsoeld var det som vanligt ett lämmeltåg till Stora Badplatsen där firandet skulle gå av stapeln. Elden tändes och firandet kunde börja.

Ordförande i Byalaget, Katarina Börjesson hälsade alla välkomna och sedan sjöng kören ett antal sedvanliga vårsånger.

Så var det dags för årets vårtalare, Fredrik Brolin, att framföra sitt vårtal. Hans vårtal handlade om grodorna som samarbetade och inte gav upp, som trampade på och trodde på sig själva. "Yes, we can" var frasen som han även tycker symboliserar det vi har skapat i Trehörna. Vi kan här i Trehörna! Det ordnas och fixas allt från gemensamma fester till bredband rakt in i husen och allt detta skapas i samhörighet med varandra. Han avslutade också med att förklara att våren nu vunnit, den har trängt undan allt det grå och det har blivit grönt.

# Påskpyssel

Till sist inleddes varen in med ett fyrfaldigt hurra.

Kören sjöng sedan fler vårsånger. Efter det tog Katarina ordet och tackade familjen Bäck som återigen ordnat det fina brasmaterial, vårtalare Fredrik Brolin och kören som sjöng så vackert för oss alla.

Korv med bröd och festis fanns vilket verkade glädja både stora som små. Till sist avslutades firandet med ett fint fyrverkeri utöver Trehörnasjön.

*Lotta Pettersson*



*Vår tappra kyrkokör underhöll som vanligt med vackra vårsånger*

Den femte april var det dags för årets påskpyssel i Lusthuset. Unga som gamla samlades för en trevlig stund med måleri av prydnadsfigurer, dekoration av ägg och massa annat. Tillställningen lockade i år ungefär 50 personer som alla med stor entusiasm klippte och klistrade. Till alla som var där bjöds det på fika, och uppskattningen var stor.

- Det är jättebra att det bjuds på fika, sen är det himla roligt att personer i så många olika åldrar kommer och pysslar tillsammans, säger Ida Svenberg som var en av de flitiga pysslarna under dagen.

Efter några timmars pysslande och pilande var det dags för alla att packa ned sina verk och vandra hemåt. Förhoppningsvis stod alla de fina påskkycklingarna och prydde alla Trehörnas köksfönster.

*Christina Svenberg*



*Alva Kärrdahl visar stolt sina alster.....*



*Maja och Ida Svenberg var med och pysslade....*



*Emma Svenberg*

med den svarta lilla svansen frenetiskt viftande i det grumliga vattnet. Jag passerade hus, röda och vita, gula och bruna. Hårda, en del med sönderfallande fasader och andra med plank så nymålat att den fräna doften av målarfärg trängde sig in i bilen och nådde mina näsborrar. Jag såg rangliga flickor på rosa små cyklar utan stödhjul svischa förbi och humlor surrandes från blomma till blomma. Världen är så levande, hela tiden överallt. Varenda litet grodyngel, eller varenda liten lycklig tandlös flicka, har ett alldeles eget liv. Ett liv där den svarta lilla prickken är centrum bland alla miljarder andra, och den där flickan med det morotsfärgade håret och pigga ögonen är huvudpersonen i sin alldeles egna film.

Jag har huvudrollen i min film, filmen om mig. Jag vill ju självklart ha en film med ett lyckligt slut, en film som innehåller massa romantik och har en ond och en god

När jag satt i bilen så bara svischade kossorna förbi. Jag passerade gröna ängar och dammar fyllda av grodyngel.

Ivriga,

är min sida. Jag vill att det ska finnas massor med dåliga skämt, men däribland dem ska även något som faktiskt är roligt få folk att dra på smilbanden på riktigt. Jag vill att det ska regna mycket, och då ska alla mina vänner knacka på min dörr, dyngsura och kolsyrelyckliga med en cheesecake under armen och en flaska rödvin under den andra. Sedan ska vi sitta på en filt i mitt vardagsrum och ha picknick med tända ljus, och prata om drömmar och skostorlekar.

Jag tror det blir en bra film faktiskt, skulle jag själv se den i filmhyllan i videoaffären skulle jag definitivt hyra den. Poppa en stor skål med popcorn, och titta igenom den så många gånger så jag till slut kan alla repliker utantill.

Ja, det är så det känns, att just nu är livet den där perfekta filmen. Jag undrar hur den surrande humlans film är just idag? Eller, hur kvinnan med den ludna hakan och gråsprängda håret som sitter i kassan på Coop, känner sig idag? Vill hon bara att hennes film ska fortsätta, eller vill hon kanske mest bara trycka ut skivan ur dvdspelaren eller lämna den dunkla biosalongen? Det är så olika, ibland har jag bara velat stänga av min film. Trycka på den ilsket röda ikonen på dvdspelaren och inte playa igen förrän alla skådespelare vilat ut sig.

Så ibland trycker jag av den. Det blir tyst och skönt, men den tystnaden kan man inte befinna sig i hur länge som helst heller. Det krävs lite bakgrundsmusik i filmen också. Även om det ibland är sorgsen musik som försiktigt viskas ut ur tv:ns högtalare, så vet jag alltid att det inom en kort tid kom-

mer spelas lycklig musik igen, för det är så filmer fungerar. Och det är det som är det charmiga med dem, att även de dagar musiken är dyster och allting gråare än cement, så finns vetskapen om glatt musikspel och sprudlande färger där i bakhuvudet. Det är det, som gör livet så svindlande fantastiskt.

*Emma Svenberg*

## Nationaldagen

Med anledning av Nationaldagen, har vi öppet hus för Hembygds museet den 6 juni kl 12.00 – 14.00.

I år har vi piffat upp museet med en ny uppställning av föremål.

Vi erbjuder kaffeservering med en trevlig samvaro och kanske någon överraskning.

Alla är välkomna!



*För Sockenrådet, Stig Stenberg*

## Slätter inför midsommar

Måndag den 15 juni förbereder vi årets firande vid Hembygdsgården.

Vi skall slå och klippa gräs, hässa hö, förbereda midsommarstången med mera. Vi börjar kl 17.00 – men du får komma när det passar!

Tag med arbetsvilliga kompisar och lämpliga arbetsredskap!

Vi bjuder på fika under kvällen!

*Sockenrådet*



*Bild från slätterkväll tidigare år.*

## Sommaröppen kyrka

13 juni till 18 augusti är Trehörna kyrka dagligen öppen för besökare mellan kl. 9.00 och 17.00.

Välkomna på besök och skriv gärna i gästboken, då blir biskopen glad.

*Hälsningar / Stig Stenberg*

## Händer i Trehörna

### **Lördag 6 juni kl. 12.00**

Dop i Trehörna kyrka.  
Dopförrättare Sverker Tronet

**Kl. 12,30-14,00**

Nationaldagen. Öppet Hus i Hembygdsgård och -museum.  
Servering m.m.

### **Söndag 7 juni kl. 09.00-13.00 och 17.00-21.00**

Val till Europaparlamentet i Trehörna skola

**Kl. 18.00**

Gudstjänst i Trehörna kyrka.

### **Midsommarafton 19 juni kl. 15.00**

Samling vid Hembygdsgården där vi tillsammans klär och dansar kring midsommarstången. Ta med kaffekorg och blommor till stången  
**ca kl. 18.00** Trehörnamästerskap i brännboll på fotbollsplanen.

### **Midsommardagen 24 juni kl. 11.00**

Friluftsgudstjänst vid Hembygdsgården med Trehörna kyrkokör.  
Därefter Öppet Hus i Hembygdsgård och -museum. Servering m.m.

### **Söndag 26 juni kl. 18.00**

Söndagsmessa i Trehörna kyrka.

### **Onsdagen 5 augusti kl. 19.00**

Musik i sommarkväll i Trehörna kyrka.

### **Söndag 23 augusti kl. 18.00**

Andakt i sommarkväll i Trehörna kyrka.

## Skribenter.....

...söktes som vanligt.....

Har du nåt som du vill skriva i Trehörna-bladet? Skicka in detta till redaktionen, vi behöver hjälp med material till vår tidning.

Har du även en digital bild som tillhör så är det ännu bättre.

Det kan även vara en annons el. dyl.

Kanske finns det någon ytterligare som vill dela med sig av sina barndomsminnen från Trehörna med omnejd?

Frågor eller material skickas till:

katarina.borjesson@aut.oem.se

Sista datum för material inför nästa nummer är den 13 augusti

## Tidning & Hemsida

Nu kommer snart vår nya hemsida. Den ser annorlunda ut och förhoppningsvis så upplevs den bättre. Vi har jobbat för att få den lättare att hitta information på och en snyggare layout.

Titta på [www.trehorna.nu](http://www.trehorna.nu).

**Kom gärna med synpunkter!!!**

Trehörna byalag även en egen e-post adress:

[trehornabyalag@orion.vokby.se](mailto:trehornabyalag@orion.vokby.se)

Nästa Trehörnabladd kommer i lådan den 1 september 2009.