

Julpyssel

Det känns som om det var länge sen men vi vill ändå berätta....

Söndagen den 9 december var det julpyssel i lusthuset. Tretton pysselsugna personer i olika åldrar kom för att måla tomtar & änglar, tillverka fina julkort m.m. Det var jätteroligt och alla var nöjda & glada när de stolt vandrade hem med sina alster. Nästa år hoppas vi dock att lite mer folk kommer så att denna tradition inte dör ut.

Jessica Wahlin



En del vuxna kom för att pyssla.

Första hjälpenkurs



Barnolycksfall

Trehörnakretsen har bjudit in till en kurs i barnolycksfall som genomförs på två kvällspass i Lusthuset i Trehörna. Kursen börjar klockan 19.00 båda dagarna.

Första passet onsdag den 5 mars med inriktning på grundläggande kunskaper i första hjälpen till barn, inklusive hjärt-lungräddning.

Andra passet onsdag den 12 mars med grundläggande kunskaper i att förebygga och ge första hjälpen vid sår - och brännskador.

Intresset för utbildningen är stort. De 16 kursplatserna tog slut redan den 16 februari. Styrelsen planerar därför att ordna en ny kurs till hösten, kanske redan i september. Vi återkommer i nästa Trehörnabladd

Kerstin Stenberg



Här pysslar mormor Lilian med alla barnbarn.

Trehörna, varför då?

Den 1 november bytte Danskvägen 25 ägare. Christina Ström och Hans Sandberg flyttade in.

Vad får då en inbiten Motalabo och en Bonderydsbo att flytta till ”Tröna”? Ja, kärleken finns med i bilden förstås. Men den kan de ju odla även på andra orter. Många resor från Bonderyd (i St.Åby socken) gick genom ”allmningen” till Tranås. Väl framme vid Trehörna Säteri hände något speciellt. Blickarna drogs mot sjön, ibland spegelblank ibland böljande. Badplatsen, skolan, kyrkan, villorna, Lustholmen osv. – allt gör sig så grant uppifrån mötesplatsen vid Säteriet. Efter mörkrets inbrott lyser det dessutom så inbjudande från många fönster. Runt omkring finns den mörkgröna skogen som en vacker inramning. ”Där vill vi bo! Men det blir nog aldrig nå’t hus ledigt.” Tankarna malde.

Så en dag hände det! Hus till salu och ett snabbt köp skedde.

Vem är de då? Christina, hon har alltid gillat ”affärer”. Redan som 18-åring tog hon över en lanthandel i Ödeshög. Det var Nöjds i Backasand. På den tiden kunde en liten närbutik försörja sig på kunder från norra delen av Ödeshög. Så småningom arbetade hon också på Löfs speceriaffär (nuvarande Elviras) vid torget. Den flyttade sedan till ICA och Christina var med även där.

Hans då? Han har jobbat som säljare på Pååls och till Pågens i 30 år. Han har också satsat mycket av sin tid på idrott av olika slag. Ideellt arbetande som både tränare, ledare och styrelsemedlem i MAIF (Motala allmänna idrottsförening som håller på med friidrott). Dessutom har han tränat mycket för egen del. Maratonlopp på 2,44 – vad sägs om det?

Fantastiskt!!! Slå det, den som kan! Både Christina och Hans ägnar sig fortfarande åt att hålla konditionen på topp. Simning, styrketräning och inte minst gång är självklart en del av vardagen. Vi har säkert alla sett dem med ”det långa benet före” på sina träningsrundor! De har också startat bordtennis för alla åldrar i gymnasalen. Många har anammat inbjudan till söndagar kl.16.00. Men fler är välkomna.

Vi säger tack för att Ni har så många positiva tankar och förväntningar på Trehörna!

Birgitta Bäck.



Hans & Christina

Besök Trehörna, dess kyrka, sjö och natur gå på Östgötaleden en tur bland små och stora, vilda djur kanske en älgdjur om du har tur så kommer de en regnskur men man blir inte sur inte, inte, inte i Trehörnas natur. ”Kom och kolla eller hur”!

Hans Sandberg

Glädjande utveckling i Trehörna

Det senaste halvåret har sex barn döpts i Trehörna kyrka. En glädjande utveckling för Trehörnas del, även om alla barn inte är bosatta här just nu.

De fem dopceremonierna har varit mycket glada, fina, stämmningsfulla och välbesökta. Förutom dopbevis och ljus har barnen även fått en psalmbok. Även om det dröjer några år innan de kan läsa och sjunga texterna är det ett dopminne som varar länge. Ni känner väl till att det går bra att titta på bilder från dopen. Gå in på hemsidan www.odeshogsforsamling.se och klicka på fliken ”Hänt i veckan”. Där finns notiser och bilder från Ödeshögs alla kyrkor mm.

Stig Stenberg

Lättare att gå till kyrkan

Trehörna kyrkogård är som bekant utformad med tre terrasser med trappor mellan de olika nivåerna. Nu har, efter många års påpekanden, äntligen något gjorts för att underlätta för gående att ta sig in till kyrkan och till gravplatserna. Två uppfarter har grävts ut och plattbelagts som bilden visar. Besökare med t.ex. rörelsehinder kan nu lättare ta sig fram.

Inte bara besökare med rullator, rullstol etc. har fått det enklare. Även vaktmästare och entreprenörer kan nu köra skottkärror och dra vagnar på ett bekvämare sätt. Med andra ord arbetsmiljön har avsevärt förbättrats för alla parter.

Stig Stenberg



Linea och Loke den 8 dec.



Stella den 8 sept.



Olivia 22 dec.



Ebba 1 dec.



William 14 juli



Gourmetrace

Årets upplaga av Gourmetracet blev lika lyckat som vanligt. Det som var lite extra kul var att det var en del nya par som vågat sig på att testa det här med att få gäster utan att veta vem eller vilka som kommer. 27 par hade anmält sitt intresse att vara med och det är bland det mesta vi varit. Lilian och Kerstin med respektive ska ha ett varmt tack för ett perfekt anordnat race. Tack Sture för underhållning och glöm inte att hälsa broder Stig på ICA.

Katarina Börjesson



Kerstin och Elon fick Jeff och Agneta samt Ann-Cathrine och Christer som gäster.



Trevlig samvaro i Lusthuset efter all mat.

Styrelsen rapporterar

Byalaget har som de flesta redan vet drivit ett projekt tillsammans med kommunen och vägverket för att vi ska få bättre väg mellan Trehörna - Hålan. Vägverket har börjat att kontrollera alla vägtrummor och konstaterat att ett flertal måste bytas då de är trasiga eller dåliga. Detta arbete kommer att påbörjas i slutet av mars - början av april i år. Breddning av vägen och ny beläggning kommer att ske under sommaren.

När det gäller de nya tomterna så mal kvarnarna sakta. Jag hoppas vid tryckning av tidningen att vi får bra information från kommunen till vårt årsmöte.

Katarina Börjesson

Innebandy

Hans Börjesson har startat upp en grupp som spelar innebandy varje tisdag kväll i skolan. Detta har visat sig vara populärt bland både unga och lite äldre. Deltagarna varierar i antal och personer men alla som är med spelar på lek.....

Katarina Börjesson



Kristine och Anna lägger upp taktik!!

Luciafirande



Luciaföljet serveras fika av Ann-Marie Ahlm efter ett fint framträdande.

I år var det 56:e gången lucia tågade in i Trehörna kyrka i Röda Korsets regi. I och med att våra skolelever numera finns i Boet, Tranås och Ödeshög är det svårt att samla och öva inför Luciatåget i Trehörna. Elvy Rydberg har trots detta för 56:e året i följd!!! regisserat och övat ungdomarna. De två senaste åren har hon haft Christina Svenberg vid sin sida.

Fortfarande är flertalet flickor i följet från Trehörna. Årets Lucia heter Emilia Göransson från Bråten. Bland tärnorna återfinns även några tidigare års Lucior. Den talrika publiken fick se en vacker procession och höra skönsång. Ett 10-tal lucia- och julsånger sjöngs och flera dikter lästes. Allt var mycket stämningsfullt i kyrkan.

Traditionellt följde sedan kaffeservering i skolan, som vanligt välbesökt, försäljning av lotter liksom den efterföljande auktionen. Under många år har Eric Rydberg viftat med klubban och vitsat med den köpstarka publiken till allmän glädje. Sammanlagt inbringade verksamheterna 19 616:50 kronor till Röda Korset. Ett bra resultat som Trehörnakretsen av Röda Korset tackar kvällens deltagare för.

Stig Stenberg



Eric Rydberg svingar klubban och ser till att Röda Korset får in en bra summa till hjälpverksamhet.

Friluftsfremjandet

Årsmöte

Måndagen den 17/3 kl. 18.30 i Lusthuset.

- Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
- Fika

Vi behöver ledare till vår verksamhet. Är du intresserad av att hjälpa till ring till Karin, 34166 eller kom på årsmötet.

Välkomna Trehörna lokalavdelning.

Trehörna för länge sen

Vi har från Jan-Olov Persson, född i Solbacka 1951, numera Nässjöbo och verksam som journalist, fått ytterligare en fantastisk berättelse från gångna tider i Trehörna som vi kommer att införa i detta och kommande nummer. Nämnas bör att Ingrid som skrev förra berättelsen i Trehörnabladet är moster till Jan-Olov. Hans berättelse kommer här.....



AugustaJohan

Klockt då ä att de ä sa Augustajohan med fickeribat- telyktan

Vad vet vi om Johan Wiktor Augustsson? alias ”Augustajohan”, han som donerade de antikviteter som ska utgöra stommen i ett litet museum i Trehörna hembygdspark. Johan var min granne under barndomen. Jag skriver ner vad jag vet och kommer

ihåg, främst samtal med min mor Astrid Persson, besök i ”Augustajohans” Västergården samt minnen från samtal med Farman Svensson, Hålan, som under hela sitt liv kände Augustajohan. Margareta ”Meta” Holgerssons i Hålan minnesbilder är dessutom värdefulla.

Jag minns diffust att Farman Svensson, Hålan, min mamas farbror och tvilling med min morfar Axel, berättade att nuvarande byn Hålan haft en annan lokalisering före skiftesreformen. Han sa att gårdarna då legat ”längre upp” och jag uppfattade honom som att han menade där Västergården, ”Augustajohans”, i dag ligger. Kanske blev Västergårdens kvar där den tidigare byn låg. Mangårdsbyggnadens enkelstuga är ju riktigt gammal, timrad och med en okonstlad utformning. Ladugården, delvis instörtad i min barndom, var omålad, timrad och mycket låg med sticketak. I en tidningsintervju uppgav Johan att det var hans föräldrar som byggt gårdens hus, nämligen August Jonsson och hans fru, som var blind. August dog 1922 i en ålder av 100 år. Paret Jonsson fick fem barn. Albin död 1939, Tilda död 1941, Klara död 1948, Karl död 1926 och Johan död 1967. Karl kallades Karlander. Han var på Trehörna kyrkogård till pingst och fick in något i händerna, drabbades av blodförgiftning och dog efter bara några dagar. Karlander var liksom Johan mycket musikalisk, spelade fiol och dragspel.

Av Augustajohans syskon var det endast Klara som gifte sig. Hon bodde i Hagen, torpet vid Hultakorset på höger sida i riktning mot Hult, sedan länge rivet. Hennes dotter Ester föddes 1902 och var den ende släktingen, när Johan i tidens fullbordan ställde till skandal genom att testamentera sin kvarlåtenskap till Trehörna församling – ehuru han förvisso inte var kyrkligt lagd.

Det blev tingsrätt i Mjölby och sensationsartikel i självaste Expressen, när systerdottern försökte få testamentet ogiltigt genom att hävda att Augustajohan var sinnesförvirrad. Alla visste ju att gubben var excentrisk så det förslog, men var han galen? Nej, det tyckte inte tingsrätten, säkert till många Trehörnabors förvåning. Åter till det tidigare 1900-talet, närmare bestämt 1922 när August Jonsson dog. Eftersom han var 100 år finns det väl anledning tro att barnen Albin, Tilda och Johan i praktiken successivt tagit över ansvaret långt tidigare. Från 1941 var Johan ensam kvar och han avvecklade efterhand jordbruket, men levde på gården till strax före sin död 1967.

Han insjuknade då i någon somatisk åkomma och kom till Tranås sjukhus, där han rengjordes och någorlunda botades, innan han transporterades till ålderdomshem i Ödeshög. Den överdrivna renligheten, maten och alla omsorger ledde enligt ryktet till hans snara död, men så enkelt var det nog inte. När en ålderdomsföreståndarinna vittnade i häradsrätten i målet rörande Augustajohans testamente, berättade hon att Johan var en pigg patient som spelade dragspel och drog historier.....

Förklaring:

Uttrycket Klockt då att då e kan närmast översättas som ett utrop i betydelsen: Är det vettigt att göra eller säga si eller så; ett ifrågasättande och uttryck för tveksamhet.

forts. i nästa nr:

Hur är det på dagis?



Barnen börjar droppa in och några barn är trötta och andra är pigga och redo för lek. Idag blir det mannagrynsgröt, smörgås och mjölk. Efter frukost i magen så blir det dags för tandborstning och tvättning. Alla barnen tycker det är kul att jaga tandtroll så det går som en dans.

Tone och Jonatan tar var sitt pussel och sätter sig vid bordet. Nanna, Mira och Nellie intar dockvrån och snart kommer alla med vagnar och dockor. De ska visst åka på kalas, tror jag.



Här sitter Moa och målar ett självporträtt som ska sättas upp på väggen. Det gäller att ha tungan rätt i munnen. Gult blir bra tycker Moa.

Anna Landers

Händer i Trehörna

Tisdag 4 mars kl. 18.00
Sinnesrogudstjänst i Trehörna kyrka

Måndag 17 mars. kl. 18.30
Årsmöte i Friluftsförbundet i
Lusthuset.

Lördag 15 mars kl. 13.00-16.00
Påskpyssel i Lusthuset

Lördag den 12 april kl 0900.
Vårstädning kring Hembygdsgården.

Onsdag 30 april kl, 20.30
Valborgsmässofirande vid
Trehörnabadet

Torsdag 1 maj kl. 05.30
Gökotta
Samling vid Lusthuset

Skribenter.....

...söktes som vanligt.....

Har du nåt som du vill skriva i Trehörna-
bladet? Skicka in detta till redaktionen, vi
behöver hjälp med material till vår tidning.
Har du även en digital bild som tillhör så
är det ännu bättre.

Det kan även vara en annons el. dyl.
Kanske finns det någon ytterligare som vill
dela med sig av sina barndomsminnen från
Trehörna med omnejd?

Frågor eller material skickas till:
katarina.borjesson@aut.oem.se
Sista datum för material inför nästa num-
mer är den 15 maj.

Tidning & Hemsida

Nu kan du läsa tidningen och mycket annat
på vår egen hemsida

www.trehorna.nu.

Trehörna byalag har nu en egen
e-post adress:

trehornabyalag@orion.vokby.se

Nästa Trehörnabladd kommer i lådan den
3 juni

*Trehörna Byalag önskar
alla en riktigt*

GLAD PÅSK

