



# TREHÖRNABLADET

ANSVARIG UTGIVARE: STURE BROLIN  
FORM & LAYOUT: PETER FREJHAGEN

NR 118 | DECEMBER 2020



## INNEHÅLL

- Lusthuset fyller 20 år
- Vi planerar padelbana
- På spaning i älgskogen
- TREHÖRNA IF - DEL 4
- Historisk vandring
- Nybyggarna på orten
- Boule-Time på hösten
- Ny båtramp byggd

# S.M

# MOTÅLA 1953

# LUSTHUSET 20 ÅR - EN GLÄDE FÖR TREHÖRNA



År 2000 var Ödeshögs kommun på gång med att bygga ett nytt reningsverk i Trehörna. Christer Ignell fick då idén att byalaget skulle bygga om det gamla reningsverket till en samlingslokal.

Byalagets styrelse kontaktade kommunen och fick ett nyttjanderättsavtal på 50 år för fastigheten. Ekonomiskt stöd beviljades bl.a. från Behmska stiftelsen, Leader Sommenbygd och Ödeshögs kommun.

Styrelsen för byalaget gjorde en omfattande planering med olika arbetslag för de olika arbetsmomenten. Ca 100 personer ställde upp utan att tveka och tog del i byggandet. Ett antal hantverkare från bygden ställde också upp ideellt med sitt kunnande. Startskottet gick i mars månad och den 25 november förrättades

invigningen av dåvarande landshövding Björn Eriksson. Invigningen kröntes av en mycket uppskattad fest på kvällen.

Nu har det gått 20 år sedan dess. Lusthuset har nyttjats till ett otal olika användningsområden; föreningsmöten, fester, dop, bröllop, minnesstunder, politiska samtal och kommunfullmäktigmöte. Under större delen av tiden har Lusthuset kommit till användning ca 75 ggr per år. Byggnaden har målats om, ett extra förråd har byggts och boulebanor har anlagts strax intill.

Vi hade planerat att ha en jubileumsfest i november men med de coronarestriktioner som finns så kan den inte genomföras. Vi får återkomma med en jubileumsfest då livet har återgått till det normala.

*Text & Bild: Sture Brolin*

## BYALAGET PLANERAR FÖR PADELBANA



I slutet av sommaren tog tre av byalagets medlemmar oberoende av varandra kontakt med styrelsen och föreslog att byalaget skulle bygga en padelbana. En av dem föreslog att man skulle söka stöd från Allmänna arvsfonden då kostnaderna annars skulle bli oöverstigliga.

Styrelsen bjöd in till ett allmänt möte den 21 oktober med frågan om padelbana som den enda viktiga punkten på dagordningen. På mötet informerade Per Karlsson om vad padel tennis är och hur en padelbana ser ut. Under den diskussion som följde var samtliga närvarande positiva till att byalaget skulle försöka få till stånd en byggnation av en utomhusbana för padel. En arbetsgrupp om tre personer utsågs att leda arbetet, Per Karlsson, Stefan Grudemo och David Särbring med Per som sammankallande.

Arbetsgruppen har tagit fram en budget för byggandet och fått in anbud för de olika arbetsmomenten, en ansökan till Allmänna arvsfonden har formulerats, en avsiktsförklaring om nyttjanderättsavtal har skrivits av kommunen och i mitten av vecka 47 skickades ansökan in. På mindre tid än en månad har det gått från beslut till ansökan. Raskt jobbat.

Olika placeringar har diskuterats men man har kommit fram till att padelbanan skall byggas i södra kanten av bollplanen. Där finns närhet till dagvattenbrunn, el och parkeringsmöjligheter. Nu ligger avgörandet hos Allmänna arvsfonden. Om vi får ett ja på vår ansökan så är tanken att komma igång med byggandet i vår och ha invigning i maj-juni.

*Text & Bild: Sture Brolin*

# HISTORISK VANDRING INNE I SAMHÄLLET



**Den 13 september var det dags för historisk vandring i själva byn Trehörna. Kalle Bäck hade hjälp av Anders Johansson som är uppväxt i Trehörna och under många år drivit Trehörna Taxi/Buss.**

De 50 deltagarna följde Kalle till södra infarten av byn. Där låg tidigare en snickerifabrik, "Antons fabrik", som tillverkade möbelstommar. Verksamheten startades 1954 i en av säteriets flyglar men flyttades efter några år till denna plats. Utöver möbelstommar började man tillverka monteringsfärdiga sommarstugor.

In i byn. 1848 öppnades den första affären i Erikslund mitt emot den affär som drevs fram till mitten av 1990-talet av Erik Rydberg. Strax intill låg under 1800-talets slut Trehörna krog.

Nästa anhalt var huset Kalle bor i. Det byggdes 1935. I huset bodde Göte och Hildur "Post". De hade ansvar för lantbrevbärieriet, postkontoret och postbanken.

Vid skolan berättade Kalle att skolan byggdes 1929. Trehörna var bland de första i landet att införa matbespisning i skolan. Då vi passerat

kyrkan berättade Kalle om de olika äldreboende som funnits i Trehörna. Leonardsberg, det första fattighuset, byggdes på 1700-talet. 1855 byggdes Marieberg, det första ålderdomshemmet och 1932 byggdes Solgården, som gick under namnet Nya ålderdomshemmet så länge det användes.

Utanför Marieberg, snett emot kyrkogården, berättade Anders att kyrkvaktmästare Malcolm Starks ladugård hade legat där och att nya kyrkogården skapades där Malcolm hade sin gödselstack. Anders mamma hade vid flera tillfällen sagt att hon inte ville ligga i Malcolms gödselstack då hon skulle begravas.

På vägen tillbaka berättade Kalle om telegrafstationen som sköttes av Malcolms fru Svea. Allt som förmedlades passerade Svea. "Hon hade goda kunskaper om människorna i bygden." Anders berättade om sin pappa, som drev Trehörna Taxi, att Svea ofta visste var han var på besök någonstans och kunde hon koppla samtalen dit istället.

*Text & Bild: Sture Brolin*

## ORDFÖRANDE HAR ORDET

**"Ur led är tiden" uttryckte en gång Danmarks kung i Shakespeares drama Hamlet. Jag är beredd att hålla med honom. Människan, som är en utpräglad social varelse, uppmanas att hålla distans och umgås bara med personer i det egna hushållet.**

Det har drabbat också den gemenskap som finns i att genomföra olika aktiviteter i byalagets regi. Vi kan inte ha någon jubileumsfest trots att Lusthuset fyller 20 år i november. För första gången någonsin kan inte Lucia firas i kyrkan. Färska traditioner som Nyårsgemenskap och Gourmetrace tvingas vi också ställa in. Det blir inte heller något julpysssel detta år.

Däremot kommer vi att genomföra byalagets årsmöte onsdag den 10 februari kl. 19.00 i Lusthuset. Vi kommer att möblera om på samma sätt som vid det allmänna mötet om

padelbanan. Få personer vid varje bord och glest mellan borden.

Det finns inget annat än att hålla ut och vänta på att vaccination mot covid-19 kommer igång. Då det skett kommer vi tillbaka med olika aktiviteter bland annat en jubileumsfest för Lusthuset. Till dess får vi trösta oss med att vi inte är i Hamlets situation.

Citaten som inledde denna text fortsätter: "Ur led är tiden: ve! att jag är den som föddes att den vrida rätt igen." Som tur är behöver vi i Trehörna inte ta ansvar för att pandemin ska övervinnas. Vi får lita på vetenskapen. Däremot måste vi, var och en av oss, dra vårt strå till stacken genom att noga följa de restriktioner vi får.



**STURE BROLIN**

# HISTORIEN OM TREHÖRNA IF - DEL IV

**Som ni kunde läsa i förra numret av Trehörnabladet var Trehörna IF Sveriges bästa dragkampsklubb åren 1951-1961.**

Föreningen vann 13 SM-guld, 3 silver och ett brons. Totalt var det 16 personer som vann ett eller flera guld. Egentligen var det ytterligare 5-10 personer som tog medaljer men de var "bara reserver" i samband med SM-tävlingarna och tyvärr finns de inte med i dragkampsförbundets statistik.

Trehörnas genom tiderna **mesta mästare** är Bertil "i Dala" Karlsson. Han var med och vann alla TIFs 13 SM-guld. Utöver 11 guld i 720 kg-klassen var han också med och vann 640 kg-klassen i Motala 1953 och 800 kg-klassen i Trehörna 1955.

## Kort presentation av Trehörnas mästare



### **Bertil Karlsson "i Dala"**

**13 SM-guld** Bertil bodde i Dala mellan Trehörna och Mossebo. Bertil var seg och stark men inte speciellt tung vilket gjorde att han ofta även tävlade i den lättare 640 kg-klassen. Han var lantbrukare som också jobbade i skogen och var intresserad av jakt och fiske.



### **Hilmer Johansson "i Håkanstorp"**

**12 SM-guld** Hilmer var byggnads-snickare och var den verkliga eldsjelen när det gällde dragkamp. Han var med och startade sektionen 1949, var lagledare och skötte kontakter med förbund och andra klubbar under alla år. Han var också lagets ankare vilket var en av de viktigaste positionerna i laget. Som ankare stod man sist i laget på det 39 meter långa repet och utöver att vara ett "ankare" skulle man också styra laget taktiskt under en "dragning".



### **Vallis Kvist**

**12 SM-guld** Byggnadsgrovarbetare som bodde i Tranås men född och uppvuxen i Trehörna. Vallis var stark och det sägs att han också var Trehörnas genom tiderna bästa fotbollsspelare.



### **Gunnar Karlsson "i Dala":**

**11 SM-guld** Äldre bror till Bertil. Gunnar arbetade som byggnadsgrovarbetare och bodde som vuxen i bl.a. Boxholm och Tranås. Gunnar var som sin bror jakt- och skytteintresserad.



### **Karl Johansson "i Bjärsjö"**

**10 SM-guld** Kalle var lantbrukare och bodde i en av gårdarna i Bjärsjö. Han tävlade i skidåkning och åkte bl.a. Braheloppet mellan Gränna och Ödeshög flera gånger, ofta med bra resultat.

### **Valle Johansson "i Stutarp"**

**10 SM-guld** Lantbrukare och skogsarbetare som bodde på den lilla gården Stutarp som ligger mellan Mossebo och Sommen.



### **Stig Gustavsson "i Stora Kärr"**

**8 SM-guld** Under många år lag-kapten för laget. Född och uppvuxen i Stora Kärr och flyttade som vuxen till Tranås och arbetade som byggnadsgrovarbetare. Vägde runt 110 kg och var en av de tyngsta i laget. Stig var också intresserad av skytte men hade i övrigt inget större idrottsintresse. Stig kunde tyvärr inte medverka i laget vid SM-tävlingarna i Trehörna 1955 då han en tid innan tävlingen skadades i en arbetskraftsolycka vid Klevakrossen i Tranås. En frisk Stig hade säkert varit med i lagen och då tagit ytterligare 2 guld.

### **Olle Johansson "i Mon"**

**8 SM-guld** Kom från Kolafall och bodde först i Mon strax söder om Trehörna innan han flyttade till Tranås. Olle arbetade på Erik Ahlms åkeri som lastare och medhjälpare. Där jobbade även bröderna Sven och Vallis Kvist. Utöver slitet med att lasta timmer och massaved tränade de tre herrarna styrka genom att lyfta på en gammal "Folka bubbla".



### **Alvar Nilsson "i Sågstugan"**

**6 SM-guld** Alvar kom från Sjöbo och bodde i Sågstugan. Arbetade som byggnadsarbetare och skogsarbetare och var en av de lättaste i laget. Alvar vägde knappt 75 kg men då han var seg och stark passade hans vikt bra för att kompensera en del andra tungviktare i laget.



### **Sven Kvist**

**6 SM-guld** Yngre bror till Vallis Kvist. Uppvuxen i Trehörna, flyttade till Tranås som vuxen och sedan blev det flytt tillbaka till Trehörna på äldre dagar. Arbetade som chaufför hos Erik Ahlm och sägs ha varit lagets komiker och skämtare och som alltid hade ett leende på läpparna.



### **Erik Lönning "i Lönnemålen"**

**2 SM-guld** Kom från Lönnemålen och arbetade som linjearbetare. Erik var en av de längsta i laget och vägde en bra bit över 100 kg. Han hade ibland den viktiga rollen som "ankare" i laget.

### **Olle Pettersson "i Tullporten"**

**1 SM-guld** i Motala 1953, silver -54, -56, 58 och brons 1955. Olle kom från Givetorp i Rök och flyttade först till Tullporten innan han som en av de första byggde en villa i Trehörna samhälle. Olle arbetade som byggnads-snickare. Idrottade inte utöver dragkamp men var intresserad av jakt och skytte och var en duktig dragspelare.



### Trehörna IFs Dragkampslag vid SM Motala 1953

Svenska mästare i 720 kg-klassen, övre raden från vänster: Hilmer Johansson Håkanstorp, Vallis Kvist, Gunnar Karlsson Dala, Bertil Karlsson Dala, Valle Johansson Stutarp, Karl Johansson Bjärsjö, Olle Johansson Mon, Stig Gustavsson Stora Kärr, Erik Lönning Lönnemålen

Svenska mästare i 640 kg-klassen, undre raden från vänster: Olle Pettersson Tullporten, Sven Karlsson Löverhult, Alvar Nilsson Sägstugan, Sven Kvist, Martin Andersson Magersjö, Simon Axelsson Fågeltorp, Karl Lång Givetorp, Sven Pettersson, Gunnar Andersson Hybbeln

### Martin Andersson ”i Magersjö”

**1 SM-guld** i Motala 1953, silver -54, -56, -58 och brons 1955. Martin var lantbrukare som tog över gården Magersjö efter sina föräldrar. Utöver dragkamp var han inte speciellt idrottsintresserad. Det var däremot hans tre bröder Bertil, Lars och Gillis som alla spelade fotboll i Trehörna IF. Martin var inte speciellt lång men kraftig, seg och stark vilket var perfekta egenskaper för en dragkampare.

### Simon Axelsson ”i Fågeltorp”

**1 SM-guld** i Motala 1953, silver -54, -56, -58 och brons 1955. Simon bodde i Fågeltorp och var lantbrukare. Spelade också fotboll och la under alla år ner ett stort ideellt arbete i föreningen.

### Karl Lång

**1 SM-guld** i Motala 1953, silver -54, -56, -58 och brons 1955. Kalle bodde i Givetorp och arbetade som skogsarbetare. Det sägs att Kalle var stark som en björn.

### Sven ”Grönlund” Pettersson

**1 SM-guld** i Motala 1953, silver -54, -56, -58 och brons 1955. Sven växte upp i Mosstorpet i Trehörna och bodde som vuxen inne i Trehörna samhälle. Smeknamnet ”Grönlund” lär här-stamma från en grön moped som Sven hade som ung grabb. Sven spelade även fotboll och gjorde under många år ett stort ideellt arbete för föreningen och fick 1954 Svenska Dragkampsförbundets förtjänstmärke ”för förtjänstfullt arbete till dragkamssportens fromma”. Sven arbetade på vägverket och senare på Stiga i Tranås.



### Gustav Andersson

**1 SM-guld** som reserv i Lund 1958. Gustav kom med i laget 1958 och var den lättaste medlemmen, vägde endast drygt 60 kg. Troligen inte ordinarie vid något SM men var med och tävlade fram t.o.m. sista säsongen 1961. Gustav var skogsarbetare från Gransjömaden och var intresserad av djur, natur och skytte.

**Några övriga** som varit med och vunnit SM-medaljer i 640 kg-klassen men där säker statistik tyvärr saknas är Rune Fransson, Sven Karlsson i Löverhult, Gunnar Fröjd och Gunnar Andersson i Hybbeln. Alla hjältarna ovan har tyvärr gått bort sedan flera år, några alldeles för tidigt och några under dramatiska former. Eije Fasth, känd hembygdsforskare från Tranås, minns sin båda morbröder Bertil och Gunnar i Dala då han som grabb under sommarlov ofta besökte sina morföräldrar i Dala. När det var fest i Mossebo samlades ofta delar av dragkampsgrabbarna i Dala på ”förfest”. Där blev det ibland förfriskningar och skyttetävlingar med både luftgevär och salongsgevär. Ett annat minne är morbrodern Gunnars berättelse om den dramatiska olycka han var med om några år efter att dragkampen lades ner. Gunnar och Kalle i Bjärsjö var tillsammans med en annan kamrat ute och fiskade på sjön Sommen. Bara en av de tre kunde simma och det var inte Gunnar. Båten kantrade på djupt vatten och alla ramlade i sjön. Den ende som överlevde var Gunnar. Han berättade att han kommit ner en bit under ytan och känt stenar på botten. Där tryckte han ifrån och kom upp över ytan och kunde då se åt vilket håll stranden låg. Sedan sjönk han ner till botten igen, tryckte ifrån in mot land för att komma upp och hämta luft. Så höll han på flera gånger innan han bottnade och kunde ta sig i land. Gunnar överlevde men den hemska upplevelsen förföljde honom resten av livet.

Viktigt att vi minns och hyllar alla hjältarna då de gjorde fantastiska presentationer som satte Trehörna på kartan. I nästa nummer kommer mer om dragkamp och SM 1955.

*Text & Bild: Christer Ignell*

## PÅ SPANING I ÄLGSKOGEN



**I mitten på oktober startade älgjakten i södra Sverige, för c:a 50 år sedan var det en stor händelse.**

Nästan hela Sveriges arbetsplatser gick med decimerad personalstyrka, tjänstemän på myndigheter gick inte att nå alla var på älgjakt. Då var det tre dagar man hade på sig att skjuta älg om man hade liten areal, några markägare gick tillsammans och bildade licensområden då fick man jaga i 30 dagar till. Det var ingen tilldelning utan man sköt den älg som kom. De här dagarna föregicks av mycket förberedelser, älgen skulle spåras så man visste hur många det fanns på markerna ibland förekom lite räv- och rackarspel, kunde man mota in en älg från grannens mark så var det bra.

Idag ser älgjakten annorlunda ut, den är reglerad via älgskötselområden ÄO, länsstyrelsen beslutar hur många älgar, vuxna och kalvar, det får skjutas på varje ÄO och sedan fördelas dessa på varje markägare beroende av areal.

På min spaning i Trehörnaskogarna stötte jag på Göteryds jaktlag, de hade precis blåst av jakten för

en fikapaus vid vindskyddet så jag fick en pratstund med dem. Jaktlaget består av Marcus Linder, Mikael Karlsson, Tommy Linder, Stig Linder, Lennart Sandelin och Daisy Sandelin saknades gjorde Andreas Jonsson, Andreas Linder och Moa Öst. De berättar att deras mark är på 700 ha. vilket gör att de får skjuta en kalv och har till 31 januari på sig så det är inte lika spännande de här dagarna.

Den dagen jag var där hade de sett älg men bara vuxna så än hade ingen älg skjutits. Marcus som med sina 18 år är yngst i laget berättar att han redan hunnit med att fälla 5 älgar, de andra hade tappat lite koll på antalet fällda men däremot började de direkt börja dra jakthistorier om hur kunde gått till under jakterna. Daisy berättade att när hon började jaga i mitten på 1980-talet var det ovanligt med kvinnor som jagade så hon kunde få kommentarer om detta, men nu är det vanligare, det är ju en tjej till med i detta jaktlaget.

Nu hade jag stört dem tillräckligt länge elden börjat falna så jag lämnade dem och önskade lycka till med fortsatta jakten.

*Text & Bild: Gunni Karlsson*

## BOULE-TIME I TREHÖRNA



**Under våren byttes underlaget på vår Boulebana ut till en lite fastare yta. Sedan kom sommarens värmebölja så det blev inte mycket spelat, men när den släppte i augusti kunde vi börja spela.**

Först träffades vi på fredagskvällar och när mörkret kom gick vi över till söndags-eftermiddagar. Snart hade vi blivit några stadiga som träffades, det är

med Boule som med Bowling alla kan spela mot alla. Det förekommer både uppmuntrande och ett och annat psykande rop. Tonen är rå men hjärtlig och naturligtvis råder millimeterrättvisa. På Fars dag var det Lasse, Amy, Mei, Stefan, Lasse, Åke och Jeff som träffades.

*Text & Bild: Gunni Karlsson*

# NYBYGGARNA

Under många år fanns det önsningar om att få fler att flytta till byn. 2004 drog Trehörna byalag igång projektet "Bobit" - bygga och bo i Trehörna. Målet var att få fram nya tomter, och den plats som ansågs mest lämplig var Sjöängen.

När sommaren blivit höst år 2005 köpte Ödeshögs kommun området av Slangeryd som innan dess ägde marken. Först 2011 avverkades tallarna, marken bereddes, elledningar, vatten och avlopp drogs och Sjöängsvägen byggdes. Detta på grund av överklaganden och andra byråkratiska fördröjningar. Det första spadtaget på Sjöängsvägen togs 2013, då familjen Odeheim började bygga sitt drömhus. Planen var inflyttning till våren 2014. På tomten intill byggde samtidigt Annika Björnsson sitt hus.

För Niklas Odeheim var Trehörna inget nytt. Han är uppväxt här och bodde i samhället tills han var sexton år när familjen flyttade till Uppland.



När han blivit vuxen och träffat sin fru, Ann, och bildat familj med två barn kändes det ganska naturligt att flytta tillbaka till bygden där han vuxit upp. De hade tidigare bott i ett äldre hus med stort renoveringsbehov, så ett krav för flytten var ett nybyggt hus och tomterna på Sjöängsvägen var därför ultimata för familjen Odeheim. Niklas föräldrar hade ett hus på Behms väg 2 som de kunde bo i under tiden som de byggde. Det var en stor omställning för familjen att flytta, men det ordnade sig med jobb och skola för alla fyra. Enligt Niklas är det bästa med att bo i Trehörna den trygghet det innebär. Ett stabilt, trevligt samhälle där många har bott väldigt länge. Byalaget skapar en sammanhållning för bygden. Här känner man sig hemma och alla bryr sig om varandra.

Åren gick och det dröjde innan nästa hus skulle komma att resas på Sjöängsvägen. Stefan och Mei Grudemo var ett par som letade efter sommarstuga utanför Tranås, men som istället föll för en tomt i Trehörna. Deras plan var egentligen inte att flytta permanent från Tranås men regler för att bygga i området var att det skulle nyttjas som boende året

runt. De bestämde sig för att åka till Trehörna och titta på tomten och promenerade runt i samhället,



och blev positivt överraskade. De upplevde att allt var välskött, trevligt och välkomnande och tanken på att flytta hit på heltid kändes plötsligt perfekt. Och så fick det bli! Nu bor de i sitt vita hus på Sjöängsvägen 3 och stormtrivs.

Det allra nyaste tillskottet på Sjöängsvägen är familjen Aroséus, Ida och Max och deras två barn. De köpte sin tomt under hösten 2020 och är nu i startgroparna för att skapa sitt hem.

Ida är uppvuxen i Trehörna, och de har tillsammans som familj spenderat mycket tid här. Idag bor de i en bostadsrätt i Linköping men drömmen om hus har vuxit sig starkare med tiden. Det var dock inte en självklarhet att Trehörna skulle bli platsen för deras nya boende, men det som avgjorde var närheten till familjen samt priset och läget på tomterna.



De är idag väldigt förväntansfulla och glada för beslutet att bli Trehörnabor. "Trehörna är en plats där vi känner oss hemma, och här finns allt; sjön, skogen, en välskött lekpark och det är en stor trygghet att alla känner alla." Säger Ida. Huset förväntas vara klart runt jul 2021, så målet är att fira jul tillsammans med nära och kära där då. Max jobbar utanför Norrköping och ser inte pendlingen som ett hinder, utan att livskvaliteten när man är hemma väger upp.

Ytterligare ett hus byggs på Sjöängsvägen nu, men redaktionen har inte fått kontakt med de som bygger.

Det är otroligt roligt för bygden att fler ser charmen med att bo på denna plats vi kallar hemma; Trehörna.

*Text & Bild: Kicki Svenberg*

# FRILUFTSFRÄMJANDET I TREHÖRNA NEDLAGD



I slutet på 1970-talet startade några föräldrar Mulleverksamhet i Trehörna, då skedde det under Ödeshögs lokalavdelning. men bara efter något år beslutade de starta en egen avdelning i Trehörna. I Trehörna var kyrkans Ansgars-förbund verksamt, de var också friluftsinriktade men mer som scoutverksamhet. Dessutom var det enbart för barn i skolåldern.

Friluftsfrämjandets tanke var ett enklare koncept på friluftsliv och de yngsta var 5 år och Mulle, därefter kom Strövare, Frilufsare och de äldsta gick i TVM (tre vildmarksmål). I Trehörna ordnades det också skidskola. Senare kom även Knyttar de var 3-4 år. Många barn har gått i dessa grupper 1993 var det t.ex. 59 barn tillsammans i de olika grupperna. Många

föräldrar har under åren hjälpt till i styrelse och som ledare, en som varit med hela tiden är Monika Blomqvist som varit kassör under alla dessa år. Sista ordförande var Karin Pettersson 1997-2018.

År 2014 var sista året med gruppverksamhet sedan minskade barnantalet i samhället så det gick inte att få ihop grupper. Däremot har det ordnats familjeutflykter, den sista gick till Bärbäck Lillgård utanför Mjölby där barnen fick bekanta sig med djuren.

2018 togs beslutet att lägga ner Trehörna-avdelningen av Friluftsfrämjandet, sista bokslutet är för 2018 och våren 2019 upphörde avdelningen och kontona avslutades.

Text & Bild: Gunni Karlsson

**Fondmedel** kan sökas av elever till det år man fyller 25 år och bo i, eller har stark anknytning till, Trehörna. Ansökan ska skickas senast 15:e januari till Per Karlsson, mail [hult.vastergard@gmail.com](mailto:hult.vastergard@gmail.com) eller post till Hult Västergård, 57399 Tranås. Frågor besvaras av Per Karlsson 070-875 53 49 Beslut och utbetalning senast mars månad.

**Behmska Stiftelsen**

**Båtramp klar** Lagom till att båt- och fiskesäsongen gick mot sitt slut blev Fiskevårdsföreningens nya båtramp vid Lusthuset klar. Den gamla hade efter ett antal år gjort sitt och var helt upprutten. Fiskevårdsföreningen anlät först Åke Andersson för att jämna till slutningen och den nya rampen är gjord av tryckimpregnerat virke och har rullar som gör det lätt och smidigt att lägga i.



## HÄNDER I TREHÖRNA

DATUM	TID	PLATS	ARRANGÖR	HÄNDELSE
24 DEC	23.00	Trehörna Kyrka	Svenska Kyrkan	<b>JULNATTSGUDSTJÄNST.</b> Guds-tjänst och kyrkokören sjunger.
10 FEB	19.00	Lusthuset	Trehörna Byalag	<b>ÅRSMÖTE.</b> Trehörna Byalag håller årsmöte med efterföljande pubkväll.
22 FEB	18.00	Hembygdsgården	Röda Korset	<b>ÅRSMÖTE.</b> Föreningen Röda Korset håller årsmöte i Lusthuset.
3 MARS	19.00	Lusthuset	Trehörna Fiskevårdsförening	<b>ÅRSMÖTE.</b> Föreningen Trehörna Fiskevårdsförening håller årsmöte.

Med reservation för om det blir hårdare restriktioner för den rådande pandemin.

TIPS	REDAKTIONSKOMMITTÈN
Trehörnabladet finns att läsa på vår hemsida: <a href="http://www.trehorna.nu">www.trehorna.nu</a> . Här finns även tidigare nummer av tidningen att läsa.	Kommittén består av Sture Brolin, Kicki Svenberg, Peter Frejhagen, Gunni Karlsson och Christer Ignell. Material till tidningen skickas till: Sture Brolin: <a href="mailto:sture.brolin@outlook.com">sture.brolin@outlook.com</a> / 072-730 95 52