



INNEHÅLL

Rekordgös fångad i Trehörna
Nya betesängar runt Trehörna
Del 2 - Trehörna IF - Fotboll
Valborgsflotte byggd i år

Gourmetrace genomfört
Trehörnadagen 5 september
Glesa skaror på Valborg
Städdagen gav energi

GOURMETTRACE - DÅ ALLT VAR SOM VANLIGT



Lördagen den 7 mars träffades 15 "par" för att umgås, trivas och äta mat - innan Covid-19.

Efter förrätten öppnas ett kuvert då varje "par" får reda på vart man skall gå för att äta huvudrätt osv. Vid promenaden till nästa ställe stöter man på andra som också letar efter sina nya matställen. Kvällen avslutades med att alla samlades i Lusthuset. Det var tur att vi inte hade planerat in kvällen någon vecka senare för då hade Coronarestriktionerna lagt hinder i vägen.

Text & Bild: Sture Brolin



ÅRSMÖTE - TREHÖRNA FISKEVÅRDSFÖRENING

Ett 15-tal medlemmar samlades onsdagen den 4:e mars i Lusthuset för årsmöte i Trehörna Fiskevårdsförening.

I styrelsen omvaldes Stig Linder som ordförande och Tomas Karlsson som ledamot. Sture Brolin hade avböjt omval och som ny sekreterare valdes Christer Ignell.

Övriga i styrelsen är Anna Stammler och Ivan Johansson. I övrigt omval på alla poster utom att Anders Karlsson ersätter Karin Pettersson i tävlingskommittén.

Föreningens ekonomi är god och vid senaste års slutet fanns drygt 30 000 kronor i kassan.

Första fredagen i juli ordnades årets enda fisketävling. Trots kraftig blåst deltog ca 25 personer i tävlingen. Kräfter fiskades vid tre tillfällen och under hösten påbörjades ett arbete med att förbättra rampen vid Lusthuset.

Innan årsmötet avslutades med kaffe avtackades Sture Brolin med en blomma för sitt arbete i styrelsen.

Text: Christer Ignell

BEHMSKA STIFTELSEN ÖKAR SKOGSARBETET

Den 26 februari höll Per Karlsson i en information från Behmska stiftelsen. Sedan en tid har stiftelsen haft kontakt med naturvårdsenheten på länsstyrelsen om utökat naturbete.



Från naturvårdsenhetens sida tycker man att markerna i Trehörna på många ställen lämpar sig för skogsbete. Stiftelsen har beaktat detta och har nu ett utkast till utökat bete, såväl skogsbete som ängsbete. Det var detta Per informerade om. Han ville att alla skulle känna till planerna och ville få in synpunkter.

Tanken är att glesa ut trädbeståndet längs vägen genom byn och vidare längs vägen till Nyhagen. Genom detta skulle förutsättningar skapas för ett skogsbete nära byn. Betet

kommer inte att påverka motionsslingan bakom Hembygdsgården mer än att man får passera några meter genom beteshagen för att komma ut på slingan.

Vid två ställen skall färister anordnas så att korna hindras från att passera men människor kan gå igenom. Om stiftelsen sätter planerna i verket så kommer man troligen att avverka under 2020 och ha kor på bete tidigast år 2021.



Vid informationsmötet följde ett livligt samtal där samtliga var positivt inställda. Man uppskattade förslaget och menade att närvaron av kor ger liv och en känsla av en levande landsbygd.

Text & Bild: Sture Brolin

REKORDGÖS FÅNGAD I TREHÖRNASJÖN

Detta måste väl vara rekord. Åke Öberg drog den 18 maj, några dagar före gäddfiske-tävlingen, upp en gös på 5,1 kg. Det är hans sjätte gös totalt i Trehörnasjön. Finns den någon som har dragit upp en större så får ni höra av er till Trehörnabladet.

Text & Bild: Sture Brolin

TREHÖRNADAGEN 5/9

Detta år kommer Trehörnadagen vara den 5 september kl 13.00 och att ha tema Vatten. Det handlar om vatten som livsmedel, som förutsättning för skogsbruket och som fiske i våra sjöar. Nedanstående är det preliminära programmet.

- Samling vid Lusthuset för gemensam vandring till reningsverket som invigdes för 20 år sedan. VA-chef Stefan Karlsson informerar om vattenkvalitet och vattenrening i Trehörna.
- Kommunalrådet Annicki Oscarsson inviger sedan dagen i Lusthuset.
- Skogvaktare Nils Mörk informerar om vattenfrågor inom skogsbruket förr och nu.
- Entreprenör inom fiskerinäringsar Jonny Ståhl utvecklar tankar om fiskevård och förutsättningar för utveckling av sportfisket i Trehörnasjön.
- Doktor i fiskeribiologi, verksam vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Arne Fjälling berättar om vattensystem, fiskbestånd och fiskvandringar.
- Jonas Andersson, uppväxt i Lilla Sandkulla, berättar om sitt fiskande och visar egentillverkade drag.
- Återsamling vid Lusthuset. Grillarna tänds. Trehörna manskör framträder.

Text & Bild: Sture Brolin



ORDFÖRANDE HAR ORDET

Det har varit en ovanlig vår. Vår värld har drabbats av en pandemi. Människor har blivit sjuka och dött. Restriktioner har införts för att bromsa smittspridningen. Många har drabbats av permitteringar och varsel om uppsägning. Det har varit en påfrestande vår.

I Trehörna har vi tvingats ställa in många aktiviteter så som påskpyssel, politiskt samtal, sånggudstjänst, historisk vandring, nationalaftonsfest,

Men vi har ändå kunnat genomföra ett annorlunda Valborgsfirande. Utspridda längs stränderna njöt vi av elden på en flotte ute i sjön. Det var inget vårtal och ingen körsång men vi sjöng tillsammans Vintern rasat ut och hurrade för våren. Det är viktigt att få känna traditionell gemenskap även i pandemitider.

Därför kommer vi att genomföra ett nedtonat midsommarfirande där vi av omtanke om varandra respekterar de restriktioner som gäller.

Vi kommer vidare att genomföra Trehörnadagen som vanligt i början av september. Arbetsgruppen för Trehörnadagen har fått ihop ett bra program på temat Vatten.

Så haltar vardagen fram trots Corona-restriktioner. Men runt omkring oss i skog och sjö, på åker och äng fortsätter naturens liv som vanligt. I Trehörnabygden finns många vackra platser och många skogsstigar som inbjuder till vandring. Ta var på det.

Vi ses kanske vid någon liten skogssjö i sommar.



STURE BROLIN

DEL II - TREHÖRNA IF - FOTBOLL

Trehörna IF nådde aldrig några stora framgångar i fotboll. Det var istället harvande i lokala gårdsgårdsserier och möten med lag som Boet, Vallerstad, Rinna, Hästholmen, Svanshals och Hårkrankeryd.



Övre raden från vänster: Sven Karlsson Löverhult, Bertil Andersson Magersjö, Olle Gustavsson Rödje, Gunnar Fröjd, Kalle Fröjd, Sixten Ahlm, Per-Erik Stenberg Undre raden från vänster: Gunnar Andersson Hybbeln, Olle Nors Säteriet, Arne Zander Tranås, Inge Holmberg, Stig Öberg

De första dokumenterade matcherna är från 1940 då TIF vann Boet IKs fotbollspokal efter segrar mot Adelöv med 6-1 och Boet med 5-4. TIF hade tidigt också många duster med Hårkrankeryd som under dessa år hade eget fotbollslag. Föreningarna möttes inte bara i fotboll utan det var även hårda tävlingar i skidåkning på vintern och terränglöpning på sommaren. Pokalturneringar var mycket vanliga under 40- 50- och 60-talet. En förening "satte upp en pokal" och bjöd sedan in två/tre andra lag att under en dag tävla om denna pokal. Pokalen var ett vandringspris där den förening som först kom upp i tre vinster fick behålla pokalen för alltid och ett nytt vandringspris fick köpas in. Det var inte bara i fotboll man hade pokaltävlingar utan det förekom i andra idrotter som skidåkning, terränglöpning och dragkamp. TIF hade egen pokalturnering i fotboll och deltog i turneringar i bla Boet, Svanshals och Ödeshög.



Övre raden från vänster: Sixten Pettersson, Sixten Johansson Slangeryd, Sven "Grönlund" Pettersson, Nisse Käck, Olle Gustavsson Rödje, Allan Karlsson Skruhult Undre raden från vänster: xx, xx, Sture Johansson Hult, Vallis Kvist, Karl-Erik Käck Sommen

TIF hade ofta både A-lag, B-lag och ibland också pojklag. Under 1957-58 hade TIF ett riktigt bra pojklag för 15-16-åringar. De vann sin serie två år i rad. I laget fanns många duktiga

spelare. Den mest talangfulle var Sune Gustavsson. Han var en av 11 spelare i hela Östergötland som blev uttagen till Fotbolls-förbundet i Östergötlands elitpojkklager för 14-16 åringar. Detta i konkurrens med spelare från IFK Norrköping och andra storklubbar i länet. Sune spelade tidigt i Trehörnas A-lag innan han gick vidare till Tranås BOIS för spel i högre serier. Sune avslutade sedan sin karriär i Boets IK. En annan profil som under många år spelade i Trehörna var Olle "i Rödje" Gustavsson. Olle spelade oftast centerhalv vilket var den viktigaste positionen i laget då man som centerhalv både skulle "hålla ihop" försvaret och vara med och styra anfallsspelet. Andra spelare som betytt mycket för föreningen och som spelat många matcher är Sixten Ahlm, bröderna Karl o Gunnar Fröjd och Gunnar "i Hybbeln" Andersson.



Övre raden från vänster: Sven Andersson Hybbeln, Sixten Johansson Slangeryd, Kalle Fröjd, Sixten Ahlm, Gunnar Fröjd, Olle Nors Säteriet Undre raden från vänster: Halvar Lindgren Haddemålen, Olle Gustavsson Rödje, Åke Pettersson Kolhult, Gunnar Andersson Hybbeln, Stig Öberg

Att spela fotboll i Trehörna var ingen lyxtillvaro med stora övergångssummor och segerpremier. Utrustningen var enkel och dåtidens fotbollsskor går inte direkt att jämföra med dagens lätta, mjuka och tunna skinnskor. På 40- och 50-talet var skorna hårda och man spikade fast dobbarna under skorna. I protokoll från 1946 kan man se att materialförvaltaren Artur Axelsson i Fågeltorp fick i uppdrag att "anskaffa en järnläst samt tång och hammare för dubbnings av fotbollsskor". Det var inte bara det att skorna var hårda och obekväma, det hände ibland att man mitt under en match tappade en dubb under skon och då var det inte så lätt att springa. Spiken som man fäst dubben med kunde också gå igenom skosulan så det blev blodvite under foten. Att nicka dåtidens bollar var heller inte så trevligt alla gånger. Ytterhöljet av läder blev hårt och vasst efter lite slitage och snörningen i hålet där man stoppade in gummiblåsan som sedan fylldes med luft kändes säkert när man fick den mitt i

pannan. Bollar var också en bristvara, speciellt vid träning då man oftast bara hade en eller ett fåtal bollar. Gick de sönder blev det bara löpning den träningen.



Övre raden från vänster: Else-Marie Pettersson Kolhult, Siv Ahlm, Elvy Ahlm, Soleig Ahlm, Iris Ahlm, Gun Ahlm Lassarp. Undre raden från vänster: Marianne Johansson, Birgit Holmqvist Svartgölen, Inez Ahlm Lassarp, Barbro Gustavsson, Elvy Johansson

TIF var troligen lite av föregångare när det gäller kvinnors deltagande både som idrottare och som aktiva i styrelsearbete och kommittéer. Redan i början av 40-talet deltog damerna aktivt i föreningens arbete och de första kvinnorna i TIFs styrelse var Elvy Ahlm (Rydberg) 1946 och Göta Holmqvist (Pettersson) 1947. TIF hade också tidigt (slutet 40-talet) damlag i fotboll där stommen i laget var systrarna Ahlm från Lassarp.



Övre raden från vänster: Marianne Johansson, Inga Nilsson, Ulla Creutz, Doris Johansson, Göta Pettersson (Holmqvist) Undre raden från vänster: Lisa Karlsson Nyttorp, Ulla Pettersson (Stenberg), Birgit Fransson, Eva Johansson Håkanstorp, Birgit Karlsson Nyttorp

Detta var långt innan det fanns serier för damer men laget spelade uppvisningsmatcher mot diverse "gubbalag" i samband med pokaler och andra festligheter. Enligt säkra källor fick oftast "gubbarna" storstryk.

Resor till bortamatcher var ofta ett "äventyr". Det var inte som idag när alla har egen bil och där föräldrar skjutsar sina barn till träning och matcher. Till hemmamatcherna var det oftast cykel eller moped som gällde. Till bortamatcher kanske någon hade bil annars var det taxi med Aldor Johansson i Trehörna eller "Åke i Hakebo" som båda hade taxirörelser. Sixten Ahlm minns att resan till en av hans första

bortamatcher med A-laget gjordes med lastbil. Hela laget lastades upp på flaket på Helmer Johansson i Svärdsfallas lastbil. Som tur var blev det inget regn den dagen. Vid ett annat tillfälle när A-laget skulle på bortamatch fanns det bara Aldor Johansson med sin Volvodroska att åka med. Bilen var rymlig men att packa in 11 spelare och lagledare plus Aldor som chaufför gick inte. Aldor fick stanna hemma och en av spelarna fick köra istället.



Taxibilar. Aldor och Nanna Johansson som drev Taxirörelse i Trehörna från 1953 fram till 1974. Aldor och Nanna kom från Västra Ed.

Ett annat minne från sent 50-tal jag hört är från en resa till bortamatch i Godegård och deras sneda plan som av någon anledning kallades "Ödet". Delar av laget åkte som så många gånger tidigare med Aldor Johansson i en av hans "droskbilar". Hur matchen slutade förtäljer inte historien men på väg hem stannade gänget i Motala för att titta på fotboll. Motala AIF hade detta år ett bra lag med bl.a. Gösta Lövgren och spelade i allsvenskan och mötte Sandviken hemma. Inte heller hur denna match slutade framgår av historien. Efter matchen i Motala fortsatte färden hemåt men spelarna var hungriga och uppmanade Aldor att stanna på hotellet i Vadstena så de kunde få både mat och dryck. För några av spelarna blev det starka drycker till maten och när gänget skulle lämna hotellet gick en av spelarna rakt in i en glasdörr som sprack och gick sönder. Spelaren fick lämna 150 kronor för reparation av dörren vilket var en ansenlig summa på den tiden. Turligt nog blev reparationen inte så dyr utan ett par veckor efter händelsen fick spelaren tillbaka 75 kronor på posten.

Under slutet av 50-talet och början av 60-talet blev det svårare och svårare för föreningen att få ihop spelare. Antalet yngre räckte inte för att få ihop pojklag och till seniorlaget fick man försöka locka spelare från Tranås och andra närliggande orter. Sven Karlsson i Löverhult som var lagledare hade en tuff uppgift att få ihop spelare till söndagens matcher.

I nästa nummer fortsätter berättelsen om TIF. Då bla om dragkamp.

GLESA SKAROR KRING VALBORGSFIRANDET

Sedan slutet av 1950-talet har vi Trehörnabor samlats vid för att fira Valborgsmässoafton.



Först var det Röda Korset som anordnade firandet. Det var sång av Trehörna kyrkokör, tal, försäljning av kaffe och varm korv. Kvällen avslutades med fyrverkeri.



Den senaste tiden har det varit Byalaget som anordnat firandet och de sista åren tog Trehörna Manskör över sången, fyrverkeriet upphörde också, med hänsyn till brandrisk, människor och djur.

Förra året 2019 var en mycket torr vår så eldningsförbud rådde då valde byalaget att lägga

firandet på Lustholmen i stället runt den fasta grillplatsen det blev mycket uppskattat.

I år var det också eldningsförbud så en eldsjäl byggde en flotte med stålboten så det gick att tända en eld och dra ut flotten en bit ut i sjön allt för säkerheten, MEN nu har vi också drabbats av Coronaviruset som har gjort att inga större folksamlingar får äga rum.



Så nu tändes elden men inget tal ingen sång, allt för att vi 40-talet Trehörnabor som var där skulle kunna sprida ut oss, som tur är bor de flesta av oss nära sjön så alla kunde njuta av brasan runt hela Trehörnasjön.

Text & Bild: Gunni Karlsson

NY FLOTTE BYGGDES TILL VALBORGSFIRANDET



Att renovera och bygga om bilar, motorcyklar, traktorer och andra fordon är Anders Karlssons passion.

När Byalaget behövde något att elda på ute i sjön vid Valborgsfirandet tog Anders därför lite ledigt från pågående traktor-renovering och konstruerade och byggde en ny flotte.

Efter lite funderande och ett antal timmars svetsande och lite hjälp med målning från barnen Alice och Lukas låg en stor, tung och fin farkost klar hemma i trädgården.

Med hjälp av Niklas och hans traktor sjösattes sedan flotten vid lilla badet och trots att Trehörnas officiella valborgsfirande blev inställt pga. Corona pandemin kom den till användning direkt och visade sig fungera utmärkt.

Tack Anders för bra jobb.

Text & Bild: Christer Ignell



Flotten har inte fått något namn men det borde den ha. Trehörnabladet utlyser därför en namntävling. Lämna ditt namnförslag direkt till Sture Brolin eller på mail till adressen sture.brolin@outlook.com. Pris i form av en trisslott till vinnande förslag.

60 ÅRS FEST - KICKI SVENBERG - I CORONATIDER

Vad gör man när livet rullar på trots att mycket i samhället stängs ned?



Kicki Svenberg fyllde 60 år den 30 mars. Hon och hennes make hade tänkt åka på en längre resa. Men alla resor utomlands ställdes in. Hon såg framför sig en 60-årsdag i stillhet i hemmets lugna vrå. Men mitt på dagen lockade hennes man med henne på en utflykt.

De skulle åka till Lysings urskogsreservat mitt i Trehörnaskogarna. Men väl framme väntade ett dukat bord. Dessutom fanns föräldrar och grannar på plats som hälsade henne



välkommen med att sjunga och hurra.

En blek sol sken sparsamt i den iskalla vinden. Hon fick slå sig ned i en karmstol klädd i fårskinn medan alla andra spred ut sig för att hålla behörigt avstånd till varandra.

Lite smörgåstårter ute i det fria, kaffe och tårter tillsammans med vänner. Så visst kan man fira en 60-årsdag trots att det är Coronatider.

STÄDDAG KLAR - NU KAN SOMMAREN KOMMA!



Hur skall vi göra? Vi ställer ju in allt möjligt på grund av Coronarestriktionerna.

Men på städdagen kommer vi ju att vara ganska utspridda. Så gick resonemanget i byalagets styrelse inför årets städdag. Och vi beslöt att genomföra den. Ogräs och sly växer ju trots Corona och Trehörna vill ju visa upp sig från sin bästa sida.

Vi var ett 15-tal personer som samlades vid Lusthuset med krattor, sekatorer och röjsågar.

En snabb uppdelning gjordes och alla satte igång. Det röjdes, samlades, putsades och rensades. Fiskevård-föreningens båtar lades i sjön. Och resultatet blev lyckat. Trehörna blev ännu mer välputsat än vanligt.

Text & Bild: Sture Brolin

VAD VAR DET SOM HÄNDE PÅ KYRKOGRÅRDEN?



Under två veckor i mars månad kunde man se en grävmaskin som utförde arbete på vår kyrkogård vad gjorde den där?

Jo, Folkungabygdens pastorat har under några år arbetat med kulturinventeringar på våra kyrkogårdar, kulturgravar har inventerats och nu är det dags att se över våra kyrkogårdsmurar. Murarna har stått där länge utsatta för väder och vind, på en del ställen har stenar fallit ur och på andra ställen har

muren börjat bukta utåt. I mars var "Alldén's Allservice" på plats. Först plockas muren ner sten för sten, sedan grävs det ur innanför och en matta läggs mot jorden. Sedan börjar pusslet med att plocka ihop muren igen.

Gå gärna en runda och förundras över hur det arbete som nu utfördes med hjälp av grävmaskin tidigare plockades upp för länge sedan helt för hand.

Text & Bild: Gunni Karlsson



HÄNDER I TREHÖRNA

ETT NEDTONAD MIDSOMMAR - ENLIGT FHM:S REKOMMENDATIONER!

Midsommar kommer att inträffa den 19 juni i år trots Coronatider. Det är viktigt att försöka hålla traditionerna kring våra högtider igång så gott det går. Därför kommer byalaget att anordna ett nedtonat midsommarfirande.

Vi samlas som vanligt kl. 15.00 vid Hembygdsgården, sitter utspridda på gräset och njuter. Midsommarstången är på plats. Däremot kommer vi inte att ha någon dans kring stången, tävlingar eller brännboll.

Vi kommer istället ha allsång av sommarsånger och vi kommer att njuta av att träffas i midsommartid om än på lite distans.



DATUM	TID	PLATS	ARRANGÖR	HÄNDELSE
19 JUNI	15.00	Hembygdsgården	Trehörna Byalag	MIDSOMMAR. Vi har midsommarfika i gräset och sjunger sommarsånger.
22 JUNI	16.00	Hembygdsgården	Svenska Kyrkan	FRILUFTSGUDTJÄNST. Gudstjänst i det fria.
12 JULI	18.00	Hembygdsgården	Svenska Kyrkan	FRILUFTSGUDTJÄNST. Gudstjänst i det fria.
16 AUG	18.00	Hembygdsgården	Svenska Kyrkan	FRILUFTSGUDTJÄNST. Gudstjänst i det fria.
5 SEPT	13.00	Trehörna	Trehörna Byalag mfl.	TREHÖRNADAGEN. En dag att visa upp vår fina ort.
5 SEPT	18.00	Trehörna Kyrka	Svenska Kyrkan	HELGMÅLSBÖN. Helgmålsbön i anslutning till Trehörnadagen
13 SEPT	10.00	Hembygdsgården	Trehörna Byalag	HISTORISK VANDRING. En historisk vandring i vår bygd. Ta med fikakorg.
20 SEPT	10.00	Hembygdsgården	Röda Korset	VÅFFELKAFÉ & TIPSPROMENAD. Gå rundan och ät våfflor tillsammans.

Boulespel vid Lusthuset – maj till och med september
Intresserade samlas för spel tisdagar 09.00 och fredagar 19.00

TIPS

Trehörnabladet finns att läsa på vår hemsida: www.trehorna.nu.

Här finns även tidigare nummer av tidningen att läsa.

REDAKTIONSKOMMITTÉN

Kommittén består av Sture Brolin, Kicki Svenberg, Peter Frejhagen, Gunni Karlsson och Christer Ignell.

Material till tidningen skickas till:

Sture Brolin: sture.brolin@outlook.com / 072-730 95 52

