

Lucia i Trehörna kyrka

Lördagen den 11 december 2010 höll Trehörna Rödakorskrets sitt sedvanliga Luciafirande i kyrkan för 59:e gången med efterföljande auktion.

Ca. 240 personer hade bänkat sig i kyrkan för att se och höra de väljungande 20-talet flickor med lucian Lovisa Johansson från Skruvhult i täten.

Luciaprogrammet hade som vanligt inövats av Christina (Kicki) Svenberg och Elvy Rydberg. De ska ha ett hjärtevarmt tack för detta.

Fortsättningen av denna kvälls program var kaffeservering och auktion förlagd i Trehörna Wårdshus som välvilligt iordningstälts till vår aktivitet av nye ägaren Peter Frejhagen.

Det tackar vi varmt för. Behållningen denna kväll blev 21 330 kr varav kollekten i kyrkan var 2 091 kr.

Tack till alla som bidrog till detta.

Trehörna Rödakorskrets gm. Elvy Rydberg



Julpyssel

Många barn, ungdomar och vuxna kom till Lusthuset för att skapa den 4 december när byalaget anordnade det årliga julpysslet. Det fanns många olika saker att köpa och måla; tomtar, snögubbar, änglar, hjärtan, snöstjärnor mm, men också en del saker att bygga ihop genom att klippa, limma och pyssla. Efter en stunds pysslande var det gott med en kopp kaffe, saft, bulle och pepparkaka som byalaget bjöd på. Tack Ronica och Renate för en trevlig förmiddag.

Karin Pettersson



Isac hjälper pappa Magnus.....



Fikapaus i soffan.

Lucia på Solgläntan



Äntligen en vit lucia! En kall och snövit decemberkväll var föräldrar och vänner inbjudna till Solgläntan för att fira Lucia. Det var många gäster som stod ute på baksidan och väntade förväntansfullt när tåget tog plats på altanen. Anna berättade en saga om lucia som flätades samman av att barnen sjöng bl.a. Midnatt råder, I ett hus i skogens slut och Tipp tapp tillsammans med Lina. Kajsa fanns med och stötade barnen i sitt framträdande. Att barnen övat flitigt hördes och kvällen fylldes med underbar sång från våra fina "Solisbarn".



Efter att barnen tagit emot rungande applåder, bjöds det på glögg, pepparkaka och lussekatt. Tomten hade också hunnit förbi och lämnat godispåsar till alla barnen. Än en gång fick vi fira Lucia på bästa tänkbara sätt. Tack alla duktiga barn.

Anna, Lina och Kajsa

Jul i Trehörna kyrka

I den heliga natten tänds både ljus och marschaller - det är midnattsgudstjänst i kyrkan. Vi sjunger julpsalmer till Evert Johanssons ackompanjemang på orgel. Per-Inge Planefors talar om denna magiska natt, då miljontals människor världen över firar en liten pojkes födelse i Betlehem. Kyrkokören sjunger stämmningsfullt bl.a. "Stilla natt" och avrundar med ett postludium "Sjung och var glad".

Birgitta Bäck

Pilgrimsvandring

Pilgrimsvandring - en vandring då man får njuta av naturen, gemenskapen och det kristna budskapet. Tranås pastorat gör årligen en vandring och nu 2011 är den förlagd till Trehörna. Även vi, från vårt pastorat, är välkomna att delta. Lördagen 14 maj kl. 10.00 är det samling vid Hembydsgården. Dagen avrundas vid 16-tiden. En enkel måltid serveras.

Anmälan och mer information:

Rolf Lindqvist 0140-674 22,
070-541 98 08.

Birgitta Bäck

Väg till de nya tomterna

Nu är vägbygget och förberedandet av de nya tomterna i full gång. Vatten och avlopp är delvis draget och vägen börjar ta form men det är fortfarande mycket högar av lera och stenblock som syns i arbetsområdet. De stora maskinerna har en stor kapacitet och det är stora förändringar från dag till dag. Härligt att det äntligen är igång!

Lotta Pettersson



Här kommer de två tomterna närmast sjön kommer att ligga



Vägen börjar från Danskvägen



Här ser vi området i bakgrunden



Mycket dynamit och fyll har gått åt



Fantastiskt läge på de nya tomterna

När det gäller tomterna så är tanken att det ska bli nio tomter i en första etapp och det är detta som förbereds nu.

Vägen kommer enligt uppgift att färdigställas med asfalt och belysning ända fram till vändplatsen ovanför de tomter som ligger närmast sjön och allt detta ska vara klart under april månad. Kommunen håller just nu på att presentera området för olika byggföretag som i sin tur ska marknadsföra och bygga tomterna. Kommunen, byalaget och byggföretaget (vilket är inte bestämt ännu) kommer under våren att köra en marknadsföringskampanj. Priset för tomterna är i dagsläget inte spikat men ambitionen från kommunens sida är att det inte ska kännas för högt för ev. köpare.

Katarina Börjesson

Johanna & Adel

Här fortsätter vi berättelsen om Johanna och Adel som vi började i Trehörnabladet nr. 73

Jag skall nu skriva om Adels levnadsöde. Under sin ungdomstid var han normal. Då umgicks han med traktens ungdom och deltog i deras nöjen och förströelser, men han råkade som vuxen ut för en olyckshändelse under en jakt. När det regnade bar han sin mynningsladdade bössa, som var laddad, på axeln med pipen riktad mot marken för att det inte skulle regna in i loppet. Ett skott råkade brinna av och han fick hälen bortskjutet och blev halt för hela livet. Denna händelse tog honom så hårt att han blev inåtvänd och dystert till sitt sinnelag. Han gick mest för sig själv och arbetade inte så mycket. Men i motsats till Johanna avverkade han så mycket i sin skog att han kunde handla till livets nödtorft i Flugebo lanthanandel. Han köpte även mjölk på en gård. Den bar han hem i en förtenad kopparkruka som han aldrig diskade. Den var luddig invändigt av mögel och surnande mjölkrester.

Adel levde primitivt och enkelt. Eldstaden var en öppen spis och han eldade med träden så långa dom var. Han hade ett hål i väggen som han körde in dom i och sedan matade han fram dom på eldstaden eftersom dom brann upp. Han hade ett gammaldags våffeljärn med långa skaft. Han rörde ihop en smet av havremjöl och mjölk och bakade våfflor som han åt direkt ur laggen. En gång hade han en gris som han svältfödde. Han bad min far som var slaktare att han skulle slakta grisen. När han hade avslivat den frågade far:

-Var har du skällvattnet, så jag kan raka honom?

-Det behövs inget, sa Adel, tag ut räntan bara och sedan är det bra.

Sedan skar Adel bitar ur grisen och kokade och åt. Då höll han i svinborsten med ena näven. Sen lade han svålen på spishällen, där den fick ligga och torka. Det är ju möjligt att människor som äter sur och skämd mat kan utveckla immunitet mot bakterier. Det självdog en ko i grannbyn och då undrade invånarna om det gick att äta köttet av kon. Dom sa:

-Vi ska pröva på Adel.

Så gick de till honom med en köttbit och han tackade och tog emot. Dagen därpå gick de till honom igen och frågade:

-Har du ätit av köttet?

-Ja då, svarade han, det var gott.

Glada i hågen gick dom hem och kokte av köttet, men dom blev sjuka så dom höll på att dö.

Jag vet ju inte vad han hade för åsikter om kvinnor, men en gång när han var ute och gick i skogen tillsammans med grannen och hans pratglada fru fick dom se en älg som stod och åt i en buske. Då sa Adel:

-Nu skall vi va tysta och stilla och inte skrämna älgen.

Men grannens fru började prata och då sprang älgen iväg. Då sa Adel:

-Hade du inte haft dragspelet med dej, kunde vi fått titta på älgen en stund till.

Adel ville väl skilja sej litet från mängden, för han sydde sina byxor själv. Då köpte han blommigt klänningstyg och sydde dem av. En gång fick han ett par skor av socknen, för dom tyckte han hade dåligt på fötterna. Den högra skon kallade han för omsorg och den vänstra för onödiga bekymmer.

På 1920-talet började det komma flygmaskiner. Då frågade han min far vad det var för sorts fåglar som hade börjat flyga. Min far försökte förklara för honom vad en flygmaskin var och att det fanns människor i dem, men det trodde han inte på.

Några sängkläder använde han inte, han låg i en träsäng med höga kanter, full med halm. I den sov han med kläderna på och

när han gick upp, tog han hatten och borstade av sig om några halmstrån hade fastnat på kläderna.

En höst när han började bli äldre gick ett par ledamöter ur socknens fattigvårdsstyrelse till honom för att övertala honom att flytta till ålderdomshemmet. I början ställde han sig avvisande. En av gubbarna sa:

-Det kan ju bli en kall vinter och mycket snö och besvärligt.

-Jag har klarat av vintrar förr, sa Adel.

Dom satt och resonerade, men till sist kom han väl på andra tankar, för han reste sig upp och sa:

-Ja då går vi väl då.

Sen tog han på sig hatten och följde med dom. Han lämnade sitt utan att ta med en enda sak. Sedan tillbringade han sina sista levnadsår på ålderdomshemmet, där han fann sig väl tillrätta.

Dessa båda torpställen som beboddes av Johanna och Adel inköptes och ägs nu av Lysings häradsallmänning, som hade marker som gränsade intill.

Roland Bengtsson, Skruvhult

Snöröjning i Trehörna



Åke Karlsson i sin traktor, där han fått tillbringa många timmar denna vinter!

En snöig eftermiddag i början av februari träffade jag Åke Karlsson för att få en liten intervju med honom. Vädret var ju passande med tanke på ämnet snöröjning. För det är Åke som ansvarar för att vi har så välplogat på våra gator i vår kära bygd. Han berättade att han flyttade hit med sin familj 1973 och det var nog mest slumpen som förde dem till Trehörna. Fast lite anknytning har han faktiskt för hans pappa är född i Haddemålen. Åke blev tillfrågad av Arne Sundbäck som då drev jordbruket i Säteriet om han kunde ta över plogningen i Trehörna. Arne sa att det inte var så betungande, kanske tre fyra gånger på en vinter för det var väldigt milda vintrar just då. 1976 tog Åke över plogandet och den vintern gjorde det inget annat än snöade. Det blev snöröjning både morgon och kväll. Just den vintern var mycket värre än den vi har nu. Den värsta vintern han har varit med om var den 76-77 och vintern 87-88. De klart bästa vintrarna vi har haft under hans tid som snöröjare var 1989, -90 och -91.

1989 plöjde han bara en gång 1990 fyra gånger och 1991 en gång, så det är ju stor skillnad mot den här vintern. För Åke blir det tidiga mornar upp vid halvfyra och ut i vintermörkret för att ploga så att vi kan ta oss fram, samma procedur på kvällen om behovet finns. Så när vi vanliga dödliga går upp på morgonen är det eftermiddag för Åke. Han tycker att vi i Trehörna har blivit bättre på att inte ställa bilar som hindrar snöröjningen. I samhället tar det ungefär tre timmar och sedan en till två timmar utanför samhället. Han är inte anställd av kommunen utan de köper in hans tjänster. Åke vet inte hur länge han kommer att hålla på men om han kör nästa år också har han hållit på i 35 år och det är ju ingen dålig arbetsinsats. Jag vill ge Åke ett stort TACK för den insats han gör.

Kicki Svenberg

Det kommer en vandrande trubadur till Trehörna



Stiko Per Larsson kommer från Leksand men är bosatt i Stockholm sedan några år. Med sina starka texter indränkta i fiol-drape-rad rock har han genom skivorna Flykt-sagor (2008) och Kap Farväl (2009) vunnit

över tusentals öron på sin sida. Just nu arbetar han på sitt tredje album som förväntas komma ut våren 2011.

På Stiko Per Larssons hemsida:

www.Stikoperlarsson.se

finns hans nya sånger att lyssna till. Även ute på youtube finns några sånger att lyssna till för er som vill förlyssna:

Törneros www.youtube.com/Historienbakomallt

När våren vinner över vintern kommer Stiko Per Larsson som vanligt ge sig ut på sin traditionsenliga turné till fots. 2011 är det Stikos femte vandringsturné. Han började 2007 med att gå från Rättvik till Stockholm. Tanken från början var att gå i sina förfäders fotspår. Under flera århundraden var det väldigt vanligt att folket i Dalarna sökte sig ner till Stockholm för att arbeta, och då var enda alternativet att vandra.

Detta var en utmaning för Stiko som växte till något mycket mera. Med gitarren på ryggen tog han sig fram genom skogarna och stannade till i byar och städer för att spela, enkelt och anspråkslöst. Efter det har han lämnat dalastigarna och framåt vårkanten varje år gett sig ut på turnéer genom land och rike. Förra årets turné gick mellan Stockholm och Oslo och i år är det alltså dags för Stiko att vandra till Köpenhamn.

Det är inte längre Stiko ensam med sin gitarr som vandrar runt, utan numera har han

sällskap. För att kunna turnéra med alla funktioner behövs numera en följebil med utrustning samt ett turnésällskap på ytterligare tre personer.

En dag längs vägarna

Stiko och hans gäng brukar starta sina vandringar runt 10.30 varje dag. Sedan väntar 6-7 timmar längs vägarna, beroende på hur många mil som ska vandra. Absolut maxgräns för vandring på en dag är 50 km. Soundcheck och rigg för livestreaming kan därför göras tidigast kl.18.00 varje kväll. Följebilen med två i sällskapet kan komma tidigare och förbereda för kvällen.

Konserterna

Varje kväll under turnén gör Stiko en konsert. Varje konsert är ca 60 min lång och startar 20.00. Alla spelningar livestreamas på Stikos hemsida. Den funktionen brukar vara uppskattad av publiken som följer turnén via nätet. Det betyder att det alltid är en stor publik som ser konserten, oavsett om det äger rum i en stuga eller folkpark! ***Den 5 maj är det dags för oss i Trehörna att lyssna och njuta till Stiko Per Larsson i Lusthuset***

(anslag på informationstavla kommer upp ca 1 månad innan, för frågor ring gärna Charina 0140-340 00). Förtäring finns att köpa för dem som önskar. Kaffe/dricka samt smörgås och fikabröd kommer att finnas. Även Stiko Per Larssons skivor finns att köpa på plats.

Kom och njut av en fin kväll med skönsång av en vandrande trubadur som kommer gående längs skogsvägarna från Mjölby (där han tidigare dag spelat) för att stanna hos oss i Trehörna samt att fortsätta dagen därpå mot Gränna. Hans fortsatta vandring går sen till Köpenhamn.

Ta med vänner och bekanta och kom till lusthuset denna kväll.

Välkomna !!

Charina Wallin

Trehörna Säteri

Nyheter om Trehörna Säteri.

Ni har vi äntligen klart med nya arrendatorer på Trehörna Säteri. Det är bröderna Jonsson i Tjurtorp och bröderna Carlsson i Bro som kommer att bruka marken och ha djur på bete i Säteriet.

I den lägenhet som var arrendatorbostad hälsar vi Sonja och Junette välkomna med deras tre goa hundar, de flyttar in 1 maj.

Vi får passa på att tacka Christina Nord för hennes tid som hyresgäst och önska henne lycka till i sitt nya hem. Den lägenhet där Cristina bott är 4 rok, 100 m² och är hyresledig fr.o.m. 11-04-01. Vid intresse anmäl er på www.bopunkten.se eller ring mig på 070-35 34 654

Gunni Karlsson



Åke Öberg

Angelfisketävling 2011

Lördagen den 19 februari arrangerade Trehörnasjöns Fiskvårdsförening årets angelfisketävling.

De förväntansfulla deltagarna nio till antalet samlades klockan sju på morgonen vid lusthuset för att ge sig ut på isen för att borra hål och agna sina angeldon. Trots en ganska bister vintermorgon med femton minusgrader artade det sig till en strålande vinterdag.

Bäst lyckades Ivan Johansson med 4 gäddor på sammanlagt 5.1 kg varav den största vägde 2.3 kg.

Sammanlagt fångades nio gäddor med en sammanlagd vikt 9.1 kg.

Christer Johansson



Gert Pettersson och Anders Karlsson



Lars Danielsson och Ivan Johansson

Röda korset

Trehörna Rödakorskrets har haft årsmöte i Hembygdsgården. Det är en liten men nag-gande god krets, 35 medlemmar varav 14 infann sig till årsmötet. Under året som gått har i vanlig ordning Lucia-auktionen gett den största inkomsten, därefter kommer våffelfesten med tipspromenad. Totalt har 28.279:- delats ut under 2010. Det har gått till aktionen "Rädda mammorna", Kvinnor i Sydamerika, Mödra-och barnadödlighet i Sudan m.m.

Styrelsen vill framföra ett varmt TACK till alla Trehörnabor som genom sin givmildhet stöder Röda Korsets verksamhet!!!

Birgitta Bäck

Glöm inte att kolla allt nytt som händer på

www.trehorna.nu.

Hemsidan uppdateras kontinuerligt med hjälp av Håkan Rydberg, vilket han ska ha en stor eloge för.

Nästa Trehörnabladd kommer i lådan den 7 juni 2011.

Frågor eller material skickas till:

katarina.borjesson@aut.oem.se

Sista datum för material inför nästa nummer är den 18 maj 2011.

Händer i Trehörna

Lördag 5 mars. kl. 18.00

Gourmetrace

Söndag 6 mars. kl. 18.00

Önskesånger i Hembygdsgården

Onsdag 30 mars. kl. 12.30

Sopplunch i Hembygdsgården

Söndag 10 april. kl. 18.00

Gudstjänst i Hembygdsgården

Lördag 9 april. kl. 10.00-13.00

Påskpyssel i Lusthuset

Fredag 22 april. kl. 11.00

Långfredagsgudstjänst i kyrkan

Måndag 25 april. kl. 11.00

Påskmässan

Onsdag 27 april. kl. 12.30

Sopplunch i Hembygdsgården

Lördagen 30 april kl. 20.00

Valborgsmässosfirande vid badplatsen

Torsdag 5 maj. kl. 20.00

Stikoper Larsson - vandrande trubadur i Lusthuset

Lördag 14 maj. kl. 10.00

Pilgrimsvandring