

Röda korset



Kökspersonalen under våffeldagen bestod av Berit, Gunnel, Ann-Marie, Birgit, Elvy, Yvonne och Aisy

Våffeldagen

Söndagen den 27 september var det återigen dags för den traditionella våffeldagen. Det var ett härligt höstväder som passade bra att promenera i. Runt motionsspåret som är cirka 2 km var det 12 tipsfrågor uppsatta i olika svårighetsgrad.

Väl tillbaka i hembygdgården bjöds våfflor, saft och kaffe. Lotterier med härliga höstpriser såsom inlagd gurka och hemgjord saft och mycket mera såldes. En mycket uppskattad och lyckad dag med omkring 80 personer som deltog för att stödja Röda Korsets verksamhet.

Mer bilder och information om tipspromenaden hittar du på Byalagets hemsida: www.trehorna.nu under ”senaste nyheter”.

Lotta Pettersson



Eric delar ut tipskuponger och pennor.



Några har det jobbigare än andra att ta sig runt tipspromenaden.....

Röda korset forts.

Ett hjärtligt tack från Trehörna Rödakors-krets till alla som på något sätt bidragit till kretsens goda insamlingsresultat under det gångna året.

Det första var Kickoffen i Lusthuset lördagen den 9 maj som gav bra resultat tack vare lotterier och korvförsäljning. Summan blev 9729 kronor som oavkortat sändes till rädda mammornainsamlingen. Till insamlingen för Världens barn sändes 2500 kronor.

Slutligen har vi höstinsamlingen för socialt arbete. Som tradition har vi denna aktivitet i hembygdsgården där vi har tipspromenad i motionsspåret, säljer lott-erier på skänkta produkter såsom bakverk, grönsaker, frukt och sylt m.m.

Naturligtvis serveras kaffe och våfflor denna dag. Detta och börsinsamling samt startavgift för tipspromenaden inbringade 6545 kronor som sändes till Röda korsets sociala arbete.

Röda korset/Erik Rydberg

Lucia

I Trehörna kyrka firar vi Lucia enligt tradition lördagen den 12 december kl. 18.00. Efter luciatablån försätter vi i skolan med kaffeservering och lotterier samt auktion.

Gåvor emottages tacksamt.

Trehörna Rödakorskrets/Erik Rydberg

Gravsmäckardagen 2009



Årets gravsmäckardag den 30 oktober blev inte lika välbesökt som förra årets.

Det kan konstateras att antalet besökare till utställningen av våra dyrbarheter i kyrkan, hembygdsmuseet och kaffeserveringen i hembygdsgården halverats jämfört med föregående år. Vi kunde notera att ett drygt 40-tal personer snabbt pyntade gravarna under fredagseftermiddagen och därefter skyndade hem till sitt.

Sockenrådet får ta sig en funderare hur man skall göra nästa år, eller om det bör gå en tid innan det ordnas öppet hus vid Allhelgonahelgen igen. Idéer önskas tacksamt till sockenrådet.

Stig Stenberg



Sopplunch

I Hembygdsgården, 28 okt., arbetades det flitigt. Det var Ann-Marie, Berit, Elvy och Monika som förberedde månadens sopplunch. Höstlovssoppa med bröd o. pålägg, äppelpaj med hemlagad vaniljsås stod på menyn denna dag. Otroligt gott, berättar flera av de 25 besökarna. Per-Inge Planefors, diakoni-prästen, höll en inledning. Sedan följde ”sopp-ätandet” och så var det dags för Ecke att ta fram dragspelet. Programpunkten denna dag var ALLSÅNG. Under de 20 år som soppluncherna funnits, är allsång det mest populära programmet. Många vågar sig t.o.m. fram för att sjunga solo eller duett. Så även denna gång. Kaffe och paj intogs så småningom och efter ytterligare några sånger avrundades eftermiddagen. Även en glädjefylld dag har sitt slut!

Birgitta Bäck



Härlig stämning och gemenskap under middagen



I spänd förväntan på lekinstruktioner....

Höstfest 2009

Den 24 oktober gick årets höstfest av stapeln i Lusthuset. Festen anordnades av Anders och Leena Lycke/Lennartsson. Ett 40- tal personer hade samlats för att äta, dricka och umgås. Kvällen inleddes med en fördrink och efter det, frågesport, mat, lekar och dans. En lyckad kväll i glada vänners lag.

Karin Pettersson



..som var att hålla en ballong utan händer..

Jag vill passa på att från Byalagets styrelse frambringe ett stort TACK till Anders och Leena för ert engagemang och genomförande.

Katarina Börjesson

Kyrkoval

Söndagen den 20 september var det kyrkoval i hela Sverige.

Så också i lilla Trehörna. Kyrkan var röstmottagningsställe för vår bygd och 53 personer röstade här. Det får ses som ett bra resultat. Sammanlagt i Ödeshögs församling (vi hör ju dit) röstade 601 personer. 16,4 %, ja det låter inte mycket, men är betydligt mer än i grannförsamlingarna runt omkring oss. Levande kyrka ökade från 12 till 15 mandat och POSK (politiskt obundna) minskade från 7 till 6. Socialdemokraterna deltog inte i valet.

I samband med valet bjöds det på kaffe med dopp och många stannade kvar för en pratstund.

Kl. 17, när röstmottagningen stängde stannade många kvar för att delta i gudstjänsten. Elisabeth Ramstrand ledde, som oftast, vår trogna Kyrkokör.

Birgitta Bäck

Gourmetrace 2010

Lördagen den 13 februari är den stora dagen med stort "D" i Trehörna.

Då arrangeras årets upplaga av Gourmetracet som vi nu kört i några år och som alltid varit en succé. Det är den dagen som vi alla umgås och går hem till varandra och äter en maträtt och har trevligt. För att inte sluta när det är som allra bäst så samlas vi för en stunds ytterligare samvaro i Lusthuset senare på kvällen.

I år hoppas vi att alla känner sig manade att prova denna tokroliga idé att träffa de människor man normalt inte umgås med eller knappt känner. Årets arrangörer är Lotta Pettersson och Ann-Cathrine Ignell. Inbjudan och anmälan kommer senare men boka lördagen den 13 februari redan nu!

Katarina Börjesson

Sockenrådet

Rådets mandatperiod 2006 till 2009 är snart slut och ett nytt sockenråd ska utses för tiden 2010 -2013. Det kommer att göras på en sockenstämma som kommer att utlysas på nyåret.

Några av nuvarande ledamöter i rådet kommer att fortsätta och några lämnar nog. Det behövs därför nya, som vill dra ett strå till stacken och hålla kyrkan och hembygdsgården levande. De större insatserna har väl genomförts, så det behöver inte bli alltför betungande att ställa upp. En personlig reflektion är, att det vore bra om det nya rådet kan få flera yngre som kan göra ett gott arbete. Sockenrådet bör spegla folket i socknen och behöver inte bo i byn. Själv kommer Kerstin och jag att flytta till Mjölby i början av året.

Prata med varandra i olika sammanhang, Byalaget, Kvinnokväll och andra föreningar. Lämna gärna förslag på lämpliga personer till mig 34004. Du kan även kontakta t.ex. Gösta Klasson 35056, Kurt Pettersson 35020, Eric Rydberg 34024 eller någon annan du känner.

Stig Stenberg

Julpyssel

Lördagen 5 december, kl. 10.00-13.00.

Då arrangeras julpyssel i Lusthuset, Trehörna. Det kommer att finnas material och färger att köpa till ett självkostnadspris. Det finns nåt att pyssla med till alla åldrar. Barn under 7 år är välkomna i sällskap med vuxen, då vi inte har någon möjlighet att hjälpa någon att pyssla. Varmt välkomna!

Katarina Börjesson

Trehörna skolas framtid

Vi har under sommaren drivit ett Leaderprojekt för att utvärdera vad vi skulle kunna nyttja vårt skolhus till i en framtid. Vi har kommit fram till att vandrarhem med camping, gästgiveri, företagshotell eller nåt liknande skulle vara lämpligt. Allt detta är sammanställt i en slutrapport som jag och vår projektledare Annette Ståhlberg presenterade för kommunalutskottet i oktober. Vi har kommit fram till att för Trehörnas bästa så ska kommunen fortsätta att äga fastigheten men arrendera ut den till lämplig entreprenör som vill driva verksamhet där. Nu återstår att se hur stor vår påverkan är???

Slutrapporten som presenterades finns att läsa på vår hemsida: www.trehorna.nu.

Katarina Börjesson

TV-Jul från Heda kyrka



Heda kyrka

Årets julgudstjänster i TV kommer från Heda kyrka. Det är ovanligt att en kyrka får mer eller mindre ensamrätt på detta vis. Många Trehörnabor kommer att synas i körer, deltagare och textläsare.

- Den 20 december, Fjärde söndag i advent, gudstjänst kl 10.00 med repris måndag den 21.
- Julafton, Julbön kl 17.30.
- Juldagen, Julotta kl 07.00 med repris samma dag kl 10.00.
- Den 27 december, söndag efter Jul kl 10.00 med repris måndag em.

Reflexväst – en billig livförsäkring

Vi är många bilister som med andan i halsen upptäcker cyklister och gångare mycket sent i höstmörkret. När du som gångtrafikanter eller cyklist är i trafiken utan reflex, lyse eller endast någon liten reflex är det med livet som insats. Mörker, regn och dimma gör att vi som bilister får en mycket sämre sikt. Du som gångtrafikanter och/eller cyklist kan hjälpa oss att upptäcka dig mycket tidigare och därmed skapa en säkrare trafikmiljö genom att använda reflexväst.

Lotta Pettersson



Hur mycket hade du sett av dessa gångtrafikanter om de inte haft reflexvästar?

Alexander och Victor



Både Alexander och Victor har växt ganska mycket sen bilden togs.....

Ett stort tack till Alexander och Victor Wallin som under sommaren har hjälpt oss att klippa gräset på badplatsen, fotbollsplanen, lekparken och spåret.

Det var första året dessa bröder åtog sig den sysslan och det har fungerat jättebra. Vi får passa på att skicka en eloge till mamma och pappa Wallin som stått bakom som stöd.

Katarina Börjesson

Emil.....

..bestämde sig under hösten 2008 för att tillbringa ett halvår i Kina och läsa språket Mandarin. Här kommer några reflektioner från Emil om den tiden.



Emil Börjesson sommaren innan han åkte.

Under vintern -våren 2009 skulle jag tillbringa 6 månader i Kina, huvudsakligen för att studera kinesiska, resa, uppleva ett land och folkslag man bara hade läst och hört talas om men inte visste så mycket om. Hur är kineser? Vad är deras matkultur? Hur svårt är egentligen språket? Är Kina fortfarande kommunistiskt? Detta var några frågor som jag gick och grunnade på innan jag åkte. Jag skulle till en stad som heter Kunming och är i Kina relativt liten med "bara" 3 miljoner invånare. Det som gjorde att jag valde Kunming framför Peking och Shanghai var att jag ville uppleva det "riktiga" Kina, en stad med få västerlänningar, bevarad kultur och gamla

traditioner. Kunming är en stad som ligger i Yunnan provinsen i syd/västra Kina. Provinsen gränsar till bl.a. till Laos, Burma, Vietnam och Tibet.

Jag åkte i slutet av januari 2009 vilket skulle visa sig vara helt fel val av datum då jag reste strax innan det kinesiska nyåret som innebar att varje kines skulle resa hem till familj och vänner. Jag hade bestämt tid med en lärare ifrån det universitet jag skulle läsa och bo på att möta upp mig och hjälpa mig den första tiden i Kina. Men i detta kaos på flygplatsen bland tusentals kineser syntes ingen skylt med mitt namn! Jag märkte snabbt att kineser inte kunde engelska eller väldigt dålig engelska (undantag Peking/Shanghai).

Jag hade läst tidigare att staden skulle ha en stadig temperatur året om på ca 20-25 grader men kunde sjunka under vintern till omkring 0-5 grader. Jag var väl förbered med kläder men hade inte förväntat mig att husen saknade uppvärmning! Kina har enligt en gammal lag att alla städer under en viss breddgrad inte skulle installeras med element då dessa låg så pass söderut att det inte var nödvändigt. Problemet med Kunming är att det ligger på ca 2000 möh vilket gör det kyligt och torrt.

Under min första tid i Kunming kämpade jag mycket med språket men jag plockade ganska snabbt upp artighetsfraser vilket är väldigt uppskattat bland kineser. Jag tillbringade så lite tid som möjligt på mitt rum och med västerlänningar. Detta var mest för att kineser inte vågar komma fram och hälsa då man är flera i grupp. En annan sak jag gjorde för att snabbt bli känd med kineser var att nästan varje kväll tillbringa tid på den lokala baren där man fick chans att praktisera sin kinesiska och även möta den kinesiska gästvänligheten (en kines som blir lite full får tillräckligt med mod att komma fram till en västerlänning på en bar och säger ”ganbei” 干杯 vilket

betyder skål och i samma stund håller han två händer om glaset och bugar huvudet).

I Yunnan provinsen har man allt ifrån Thailändsk kultur och klimat i söder till snötäckt bergskedjor i norr, med Tibet influenser. Jag och min rumskamrat ifrån Skottland åkte en helg upp i norr för att bestiga ett berg nära Tibet. Där fick vi uppleva den kinesiska landsbygden, hur det kändes att andas på över 5400 möh och hur deras livsstil skiljer sig mot det i söder. Även om Kina är på väg till att bli den nya världsekonomin (vilket man kunde se av alla skyskrapor som restes under bara min tid i Kunming) så ligger Kina långt bak i många andra avseenden. Kina har bl.a. en sträng censur av media och internet. Mycket av nyheterna som sänds i Kina är väldigt missvisande (då har jag jämfört med nyheter ifrån CNN).

Under min vistelse i Kunming gjorde jag en reklamfilm för en mobiltelefon, var/spelade västerländsk representant på en mäsas åttå några kineser och promotade en skola på landsbygden (detta var för att visa andra kineser att det studerade västerlänningar där).

Detta var några av de upplevelser man får vara med om som västerlänning i Kina.

Tack till: Behmska stiftelsen för deras bidrag!

Emil Börjesson

Händer i Trehörna

Lördagen den 5 december kl. 10.00-13.00

Julpyssel i Lusthuset. Material till självkostnadspris. Fika.

Lördag 12 december kl 18.00

Lucia med tärnor i Trehörna kyrka och sedvanlig rödakorsauktion m.m. i skolan.

Juldagen 24 december kl 07.00

Julotta i Trehörna kyrka.

Trettondedag Jul 6 januari kl 18.00

Ljuskudstjänst i Trehörna kyrka följt av kyrkkaffe i Hembygdsgården.

Onsdag 27 januari kl 12.30

Sopplunch i Hembygdsgården. Program ej klart ännu.

Söndag 7 februari kl 18.00

Ljumsässa i Hembygdsgården med kyrkkaffe.

Lördagen 13 februari

Gourmetrace i Trehörna med omnejd.

Onsdag 24 februari kl 12.30

Sopplunch i Hembygdsgården. Program ej klart ännu.

Kl. 19.00

Årsmöte i Trehörna Byalag

Innebandy

Innebandyn för vuxna har under hösten tränat i gymnastiksalen på tisdagar. Deltagandet har varit lite till och från så vi tar nya tag efter nyår. Då är alla välkomna. Vid frågor ring Lina Johnsson på tel. 0140-75 51 55

Tidning & Hemsida

Ni har väl sett vår nya hemsida???

Titta på www.trehorna.nu.

Kom gärna med synpunkter!!!

Trehörna byalag har en egen e-postadress: trehornabyalag@orion.vokby.se

Vi behöver hjälp med material för att hålla vår tidning vid liv. Har du nån historia från förr, en upplevelse i vardagen, stor som liten eller nåt annat du vill dela med dig så tar vi gärna med det i vår tidning. Finns det sen nån relevant bild så är det ännu bättre. Vi har ibland funderat på om vi ska annonsera saker som vi vill sälja, har du något sånt så är detta ett utmärkt forum.

Nästa Trehörnabladd kommer i lådan den 2 mars 2010.

Frågor eller material skickas till:

katarina.borjesson@aut.oem.se

Sista datum för material inför nästa nummer är den 11 februari.

**God Jul
&
Gott Nytt År**

**önskar alla vi som gör
Trehörnabladet**