

Betesfiske



Bengt och Lasse passade på att lägga i näten för betesfångs redan i maj. Det visade sig vara rätt och det blev inte mindre än 1000 st mört på ett nät. Ja ni läste rätt. Det var två glada fiskare som rodde tillbaka till land.



Det tog sin lilla tid att rensa nätet och de fick god hjälp av Elsie. Å när fiskare talar om hur många fiskar han fått då räcker fingrarna inte till..... *Egon Stammler*

Förskolan

När det var dags för vår årliga sommarresa var vi 16 barn och 6 vuxna (vi hade tagit hjälp av föräldragruppen) som styrde kosan mot Borås djurpark. Barnen längtade och hade länge pratat om vilka djur vi kunde tänkas se. Vi vuxna var nog mest oroliga för vad vi skulle få för väder, om barnen skulle orka osv. Bussresan dit kändes ganska lång men barnen satt på sina platser, pratade med varandra och var så duktiga. Väl framme började vi med en fika innan vi gick för att titta på djuren. Vi såg flamingos, elefanter, giraffer, apor, en tiger och mycket mer. Barnen var glada och positiva hela dagen och vi hade perfekt väder. Det blev en helt underbar dag som avslutades med att de flesta av oss somnade i bussen på väg hem!



Jonathan och Moa efter en tuff dag i Borås

Ett stort tack till Behmska stiftelsen som gjorde det möjligt för oss att åka, Samt ett tack till Tina, Tanja och Jessica.

Anna, Anitha och Lina.

Trehörna för länge sen

Här kommer fortsättning och slut på historien om Augusta Johan

Ett stort tack till Jan-Olov för att vi fått ta del av denna fantastiska historia som passar så väl i tiden med vårt hembygds-museum.

Jan-Olov återkommer längre fram i tidningen med ett annat reportage.....



- Johan var ingen lång karl, tvärtom. Han var mindre än både Simon och Gottfrid, och de var inte långa. Han hade en slags gammaldags keps på huvudet, alltid lite på sned och den var svart av sot där skärmen justerades, och hela karl'n var tämligen sotig, alltid mörkt klädd och med en besynnerlig lukt.

Badat hade nog inte Augustajohan gjort sen första världskriget, om ens då. Jag vill minnas att han hade en stor svart herreykel av ålderdomlig modell som han raskt trampade sig fram på.

Augustajohan var min barndoms mest besynnerlige person och i viss mån lockade han till sig andra original. Han umgicks mycket med Luther i Höganskog, han som flaskodlade frukt, men jag minns särskilt "Axel i Mossebo", en äldre herre som var

så fet att han inte kunde gå annat än ytterst korta avstånd och då stödd av kraftiga käppar. Kanske var det något annat fel på honom, men det var tjockleken man noterade. Axel färdades på en trehjulig "invalidmotorcykel", en variant av Huskvarnas rödmyra.

Augustajohans storskog var mycket misskött. Det hade inte gallrats på länge och det var inte lätt att ta sig fram. Det mesta var igenväxt redan på 60-talet, men runt stugan höll Johan någorlunda öppet med liens hjälp. Johan var noga med flaggning. Han såg på flaggdagar alltid till att flaggan var hissad på den stora flaggstången, väl synlig från byn mellan de stora lönnarna.

Det kunde vara lite svårt att höra vad Augustajohan sa ibland Tungan stack ut lite ur munnen på honom, vilket förklarade det "tjöttriga" pratet men han hade också en benägenhet att bli "antererader" för allt möjligt.

Detta enligt Margaretha som också drar sig till minnes att Johan blev svårt upprörd, när han om julaftnar bjöds på mat och sup.

Johan spillde i iveren alltid ut både första och andra supen, innan han tredje gången fick i sig styrketåren.

Två år före sin död 27 juni 1967 testamenterade Johan Augustsson sin egendom, Hålans Västergård med mångahanda tillhörigheter till Trehörna församling, som i Mjölby tingsrätt framgångsrikt försvarade fånet efter det att systerdottern Ester överklagat testamentet.

Församlingen fick lagfart på egendomen den 1 oktober 1971 och kunde därmed tillgodogöra sig testamentet enligt följande:

"Min vilja är, att den del av mitt lösöre, som därtill är lämpad, skall bilda grundstomme i ett hembygds-museum. Övrig kvarlåtenskap skall under namn av Johan

Augustssons donationsfond i första hand användas för anskaffning och iordningställande av lokaler för ett hembygdsmuseum, och då så skett för vård och underhåll av detta.”

Så var hans vilja, Augustajohan, men det skulle ta orimligt lång tid att förverkliga planerna.

Fort nog avyttrades det gamla storskogen i december 1971 till en stor jordägare i Tranås som lagt under sig stora delar av Trehörna, plundrat de gamla skogarna och schaktat bort matjorden till villatomter i Tranås.

Det är en dyster tanke detta, att våra förfäder under 1800- och 1900-talen lade ner en ofattbar möda på att uppodla och bereda åkrar för plog och harv blott för att det under 60-talets skulle kunna anläggas vackra gräsmattor i Tranås.

Jag minns fortfarande maskinerna som skrapade ihop det tunna lagret matjord på mina förfäders åkrar. Snart nog kom lastbilarna och förde bort humuslagret som det tagit tusentals år för naturen att bygga upp. Klockt då´ att då ä, skulle han ha sagt, Augustajohan,

Pengarna för skogen fonderades för framtida museum och en tomt runt bostadshuset.

Byggnaderna var givetvis kraftigt eftersatta i fråga om underhåll, om ens någonsin sådant förekommit. Västergården hyrdes ut i början av 70-talet till sommarnöje för sommarster mot att de rustade upp byggnaderna.

Sannolikt med baktanke att inte ge nya storförsamlingen tillgång till egendomen med osäkra framtidsperspektiv som följd, valde Trehörna kyrkoråd på 2000-talet att sälja den avstyckade delen av Västergården och sent om sidor dra igång arbetet med att förverkliga Augustajohans vilja.

Den gamla gården med sitt fantastiska läge i brytningen mellan skog och odlingslandskap var med sina ålderdomliga byggnader säkert värd en förmögenhet i dessa dagar när rika stabor betalar vad som helst för lite lantlig idyll, men församlingens styresmän erbjöd inte gården till marknaden utan sålde till grannarna Ingela Melchersson och Börje Lindholm som sagt sig vilja använda egendomen för ridverksamheten på Hålans Södergård.

Klockt de, skulle Augustajohan ha sagt. Augustajohans samlingar har sedan 70-talet förvarats i trymmen intill kyrkan i avvaktan på lösning av museifrågan. Det skenar inte när det gäller att ta vara på Augustajohans idé.

Nästan 40 år har gått sedan Augustajohan gick bort, men hans önskan var ännu 2007 ej uppfylld.

”Klockt de att då ä”, skulle han ha sagt om tillfrågad.

*Jan-Olov Persson
Född i Solbacka 1951, numera Nässjöbo och verksam som journalist.*

Förklaring:

Uttrycket ”Klockt då att då ä” kan närmast översättas som ett utrop i betydelsen: Är det vettigt att göra eller säga så eller så; ett ifrågasättande och uttryck för tveksamhet.

Aktiviteter

Innebandy startar tisdagar kl. 19.00 i Trehörna gymnastiksal, med start 2 september. Alla vuxna är välkomna att delta - både tjejer och killar!
Ansvarig Anna Landers, tel 34151.

Bordtennis startar måndagar kl. 18.00 i Trehörna gymnastiksal med start 2 oktober.
Ansvarig Hans Sandberg, tel. 340 36.

Vernissage

Den 16 augusti hade Ingrid Höller på Kyrkvägen bjudit in till vernissage. Solen sken och tavlorna gjorde sig fina i den vackra trädgården. Ett 20-tal personer kom vid vernissagens början för att titta på Ingrids vackra målningar och många köpte också en eller flera tavlor.

Karin Pettersson



Ingrid vid två av sina fina "verk".

Midsommarafton

För 50 året i rad firades midsommar vid Hembygdsgården i Trehörna. Enligt tradition kom den obligatoriska regnskuren och fördröjde starten. Som vanligt hjälptes alla som ville åt att klä midsommarstången och binda blomsterkransarna. När stången var rest till tonerna av Eckes dragspel började dansen. Man kunde även fiska godispåsar

i fiskdammen, vilket var populärt bland både stora och små. För de som ville fanns också möjlighet att till en slant tävla i en trekamp; pilkastning på ballonger, kasta ner burkar och pricka bollar i ett bollplank. I gräset breddes filtar ut där medhavda fikakorgar dukades fram bland flera sällskap.

Efter firandet vid Hembygdsgården var det så dags för den årliga brännbollsmatchen på fotbollsplanen, uppslutningen i år var dock tunn. När matchen var avslutad tänktes grillarna vid partytältet där ett 25-tal vuxna med barn hade samlats för att grilla och äta tillsammans. Temperaturen var dock blygsam, så efter avnjuten middag skingrades sällskapet och festen fortsatte på olika håll inomhus.

Karin Pettersson & Lotta Pettersson



Alice och mormor fiskar godispåsar.



Emil gillar midsommar i Trehörna

Midsommardagen

Dagen började med ostadig väderlek och gudstjänsten hölls i Trehörna kyrka med komminister Ritha Gavelli som liturg. Så många som 220 personer hade sökt sig till kyrkan. Det rekordstora antalet besökare berodde till stor del på vår egen historiker Kalle Bäck's dragningskraft. Efter gudstjänsten berättade han för 18:e året? i rad om intressanta människoöden i Trehörna. I år om äktenskaplig otrohet, förmodade älskare, skenäktenskap och förvecklingar och annat som ledde fram till åtal för barnmord med mera. Kalle Bäck är en mycket uppskattad talare. Därefter berättade sockenrådets ordförande, Stig Stenberg, kort om Johan Viktor Anderssons i Hålan donation från 1967. Augustajohan, som han allmänt kallades, lämnade all sin kvarlåtenskap till Trehörna församling med önskan, att den skulle utgöra grunden i ett hembygdsmuseum.

Så blev det äntligen dags för invigning av Trehörna hembygdsmuseum. Stig Stenberg inledde med lite historik och hur arbetet fortskridit de senaste tre åren med mera. Då museet tillhör och ägs av församlingen, var kyrkorådets ordförande Michael Cornell ombedd att förrätta invigningen. Han talade om betydelsen av att värna hembygden, ta tillvara på vårt arv samt tackade de drivande krafterna för gott arbete. Han förklarade museet invigt och avslutade med att klippa det blågula bandet som spärrade entrén. Ett hundratal av kyrkbesökarna hade samlats för att bevista invigningen. I Bykstugan, som tidigare stått vid sjöstranden nedanför Klockargården kan beses främst föremål med anknytning till jordbruk och boskapsskötsel.



Michael Cornell inviger museet

På bottenvåningen av Pukerydsstugan, tidigare ett förråds- och vagnsjul från det första prästbostället från 1643 i Trehörna, har ordnats en boendemiljö. På övervåningen har placerats saker som hänförs till textilframställning. Bland annat en lina baserat på ullhantering och en på lin.

På baksidan av Pukerydsstugan har en tillbyggnad gjorts. Där återfinns verktyg för bland annat träbearbetning såsom sågar, yxor, stämjärn, m.m. En del smidesverktyg finns också där. Där kan man också se Augustajohans gamla cykel, skridskor och ett par tråspargar.

Stugorna är inte så stora, därför har vi valt ut en del representativa föremål ur donationen.

Utställningarna är inte slutgiltiga utan förhoppningsvis får vi ytterligare bidrag från intresserade givare, som kan visas upp.

I höst kommer nya visningar att ske. Bland annat i samband med ”gravsmyckningsdagen” fredag den 31 oktober.

Vi ordnar gärna särskild visning för till exempel släkträffar etc. Ring då till Stig Stenberg 0140-340 04, Eric Rydberg 0140-340 24 eller Sixten Ahlm 0140-340 78.

Stig Stenberg

Skolhuset

Vi i byalagets styrelse har börjat fundera på vad vi kan använda vårt vackra skolhus till i en framtid utöver förskola-/fritidsverksamhet.....

Vi behöver hjälp med tips och idéer för att komma framåt i vårt arbete.

Har du nån bra idé som vi kan arbeta vidare med så säg till oss.

Lämna förslag till Katarina Börjesson.



Styrelsen rapporterar

Vid senaste styrelsemötet beslutades att vi under hösten kommer att sätta ljuddämpande plattor i taket i Lusthuset för att få en bättre akustik.

Vi kommer ta fram ett förslag och under våren försöka färdigställa en utegrill i hörnet på uteplatsen (som idag enbart består av järnrör).

Vi kommer gentemot kommunen att beakta kvalitén på vårt vatten.

Vi kommer skicka en skrivelse till kommunen angående byggnationen.

Vi kommer anordna en höstfest (se separat artikel).

Vi kommer jobba vidare med lösning för vårt skolhus.m.m.

Beläggning på vår väg mellan Hålan och Trehörna beräknas nu till september-oktober, men vägverket lovar vara klara före vintern.

Katarina Börjesson

Trehörnadagen

Har ni inte sett allt nu?

Så brukar de fråga, okunniga anhängare och andra som förvånas över att vi ägnat en sommar dag varje år de senaste tolv åren åt att kуска runt i Trehörna socken på tvåhjulningar och titta på märkvärdigheter.

Förstår de verkligen inte att det i Trehörna finns sevärdheter som räcker livet ut, om inte längre. Vi har ju bara skrapat på ytan, vi tre deltagare i Trehörnadagen.

I år var det givetvis självklart att med hjälp av Elvy och Eric Rydberg få specialvisning av Augustajohans hembygdsmuseum, en trevlig inrättning som på sikt säkert kan bli mycket mer omfattande. Det finns ju gott om ”skatter” i gömmorna hemma hos många Trehörnabor.

Under årets Trehörnadag fick vi tyvärr hålla likvaka vid Fagerhulta tall, som nu tycks ha tappat sitt sista barr. Tidens tand och kanske alla spikar har tyvärr tagit död på den gamla kyrktallen, som fått ta emot så mycket ställföreträdande lidande i form av just spik.

I år inspekterade vi också det sorgliga resultatet av den lika meningslösa som hänsynslösa exploatering Klintasjön utsatts för av folk från Boet, som med hjälp av EU-bidrag åstadkommit varaktig skada i den känsliga miljön. Den jungfruliga Klintasjön med sin lilla badplats räckte ju gott för bygdens folk under de få soliga sommar dagarna och behövde inga skithus, containrar eller kiosker. Den nybyggda vägen längs sjöns sydvästra strand är ett mysterium anlagd som den är utan bygglov eller andra tillstånd och efter färdigställandet spärrad för allmänt bruk med hjälp av en trädstam.

Ska EU-bidrag användas på det sättet, frågar vi oss.

I år besökte vi också en storsamlare av antika vapen och klockor men började som alltid Trehörnadagen med sillfrukost under den gamla apeln i Högkulla, där den eminente kocken och verktygsmakaren Bengt Andersson dukat upp hemrullade köttbullar efter mor Bertas recept samt metat abborrar och lagt in sill. Från Ödeshög kom Jan Johansson, född i Hult, på antik moppe med samt på knarr från från Nässjö Jan-Olov Persson, född i Solbacka.

Under de tolv första åren av Trehörnadagar har vi studerat ortens guldkantade dragkampshistoria, letat rätt på häradsgruppen, genomkorsat "harsmarka", gjort fältstudier på Långemossen, druckit brunn i Slangeryd, sett Klämsmålen's fina kulturlandskap, lärt oss ysta i Skruvhult, hört Gösta i stubben sjunga Trehörnavisan och studerat Meta i Hålans unika trädgårdsprojekt. Vi har gjort en ordlista över "Trehörnaspråket" och samlat diverse skrönor samt svalkat oss i Svarten. Detta och mycket mer har vi gjort men heller inget år försummat kyrkogårdsvandring, ofta under ledning av den oöverträffade kyrkvaktmästaren Kurt i Björneberg.

Ehuru han håller kyrkogården i oöverträffat fint skick är det med sorg i hjärtat vi ser tendenser till att gamla gravar läggs igen, därtill alldeles i onödan. Trehörnaborna är ju faktiskt inte fler än att kyrkogården räcker till för överskådlig framtid.

Jan-Olov Persson



Jan Johansson på sin veteranmoppe



Bengt Andersson



Jan-Olov Persson skribent i Trehörnabladet

Händer i Trehörna

Onsdag 10 september kl.18.30

Del 1 i Röda Korsets kurs i barnolycksfall

Onsdag 17 september kl. 18.30

Del 2 i Röda Korsets kurs i barnolycksfall

Onsdag 24 september kl. 12.30

Sopplunch i Hembygdsgården

Söndag 28 september kl. 10.00-12.00

Röda Korsets våffeldag i Hembygdsgården

Fredag 24 oktober kl. 19.30

Höstfest i Lusthuset med mat och underhållning, OBS! Anmälan

Söndag 31 oktober kl. 14.00-17.00

”Gravsmäckardag” med öppet hus och visning av kyrkans skatter i Trehörna kyrka. Hembygdsmuseet öppet samt kaffeservering i Hembygdsgården.

Söndag 31 oktober kl. 18.00

Minnesgudstjänst i Trehörna kyrka.

Söndag 30 november kl. 16.00

Adventsgudstjänst med Svenska kyrkans unga avslutning. Kyrkkaffe och lottvinster i skolan.

Olycksfallskurs

Röda Korset upprepar nu sin uppskattade kurs i barnolycksfall som genomfördes i våras. Intresset var då så stort att alla inte fick plats. Trehörnakretsen inbjuder nu till utbildning, som genomförs på två kvälls-pass i Lusthuset i Trehörna. Kursen börjar klockan 18.30 båda dagarna med samma kursledare som i våras.

- Första passet onsdag den 10 september med inriktning på grundläggande kunskaper i första hjälpen till barn, inklusive hjärt-lungräddning.
- Andra passet onsdag den 17 september med grundläggande kunskaper i att förebygga och ge första hjälpen vid sår - och brännskador. Anmälan kan göras till Kerstin Stenberg, tel. 0140-340 04 eller E-post till stig.stenberg@cwm.nu senast söndag den 7 september .

Välkomna!



RödaKorset

Trehörnakretsen

Kerstin Stenberg

Höstfest

Boka fredagen 24 oktober kl. 19.30 för då är det Höstfest i Lusthuset.

Byalaget ordnar fest med mat och underhållning. Maten består av Guslaschsoppa med bröd, smör och ost. Kaffe och tårta. Dryck tar var och en med själva. Avgiften för kvällen är frivillig! Anmälan till:

Katarina tel. 34006 eller

Monica tel. 34074 senast 15 oktober.

VÄLKOMNA