

Midsommar



Dans kring midsommarstången i ösregn.

Traditionsenligt startade midsommarfirandet vid hembygdsgården där midsommarstången kläddes med blommor och grönt. Mycket folk från när och fjärran samlades och hjälptes åt med att klä stången och binda kransar samtidigt som det var aktiviteter med fiskdamm, kasta boll och pil. Solen sken delvis och det blev en fin midsommarstång som restes under dragspelsmusik av Erik Rydberg. Så var det dags för dansen. Det blev många danslekar ledda av Elvy Rydberg om än i avkortad variant då regnet också ville vara med.

Trehörnamästerskapet i brännboll avgjordes då regnet stod som spön i backen men trots det var det en samling barn, ungdomar och vuxna som kämpade väl.

Det var tänkt att kvällen skulle avslutas gemensamt i Byalagets nyinköpta partytält med femkamp och grillning vid fotbollsplanen, men p.g.a. att regnet tilltog och var ihållande så valde folk att fira färdigt i olika gäng runt om i byn under tak. Ja, vad är en svensk midsommar utan regn?

Lotta Pettersson

Barndomsminne

Forts från föreg. nummer.....

Många barn hade lång skolväg, min bänkamrat Elsa från Sjöbo samt Inga-Britta i Hesslesund, Sven från Skogstorp och Inga-Britta från Fagerhult de hade sällskap till Skolan. På vintern var det mörkt när dom gick och mörkt när de kom hem. Folke från Anderstorp (på andra sidan sjön) åkte skridskor till och från skolan. Elsa hon blev kyrkvaktmästare, har hon berättat. Svan i Skogstorp, han flyttade till Fagnäs och fick då gå till Drottningstorp skola, där fröken Tibblin var lärarinna.

Vi for på skolresa tillsammans med barnen från Drottningstorp. Den gick till Linköping, vi åkte buss, bara det var en upplevelse. Pojkarna tyckte det var skoj att vinka åt folk vi körde förbi. Sven han viftade med sin vegamössa utanför bussfönstret och mössan blåste iväg. ”Stanna, stanna Svens mössa försvann!” Sven han fick ”knalla” tillbaka och hittade sin mössa, men han fick en rejäl ”uppsträckning” av både Tibblin och Östblom. Men Sven han fick i framtiden byta mössa, för Tänk! Han blev sjökaptten. Ibland tänker jag ”Lever han mäntro?”

Jag själv råkade också lite illa ut på den skolresan.



- Vi var på torget i Linköping, för vi skulle titta på statyn på Folke Filbyter, - men där på torget stod också en glassgubbe med sin vagn och sålde glasspinnar. Det måste vi ju pröva, för flera av oss hade nog aldrig smakat glass. Men usch! Den var inget vidare tyckte jag, så med mitt oförstånd, stoppar jag glassen i fickan på min fina kappa, som Frida Ahlstedt i Bäckaskog hade sytt. Glassen smälte naturligtvis och sedan försvann ju också lite av skolreseglädjen den dagen. För vad skulle Mor säga när jag kom hem med en stor fläck på kappan! Ja, det blev lite bannor, sådana händelser glömmar man inte.

Rune Fransson, klasskamraten, ja, ingen annan kunde ”deklamera” Frödings dikt ”Ett gammalt bergtroll” så som han. Och som rollfigur, när vi uppförde ”Knallen som kokade soppa på en spik!” Vilken ”skådespelare – talang” Rune blivit om han valt det yrket.

Ja, alla hade vi nog våra drömmar. Det är inte alltid de går i uppfyllelse. Prästfrun Märta Edström, hade sagt till Far, ”Låt flickan studera”. Ja då kanske man varit lärarinna och luggat och nypit små barn i örat, när man begåvats med ett häftigt temperament. Och vad skulle man då tyckt och tänkt, där på Farfarsgården, där man varit van vid att ha syskonbarn som pigor? Där på Farfarsgården tjänade jag fem år, det var också en nyttig skola, i ett gammalt bondehem.

Ja, så besöker jag kyrkogården, som alltid är välskött och fin. Här har jag gravar för mitt minne kära. Där kan jag komma liksom mera nära de som hädan gått. Jag tänker så här också: Att man kom liksom nära döden, när man gick där i skolan,

för ofta såg vi när likkistorna stod där på svarta ”träbocker” utanför kyrkgrinden och man mötte sorgtåg på skolvägen som var smyckad med granriskors och toppbrutna granar och enar. En sed som har försvunnit. Besöker jag kyrkogården en lördagsafton, så kanske kyrkklockorna ringer helgsmål. Då vill jag slå mig ner på vilobänken utmed kyrkväggen – framför mig ser jag skolan. Det är tyst, för nu är det ingen skola på lördagar, men vi gick även lördagar, utom när det var skurlördag, som det kallades, då skulle väl skolan städas lite grundligare. Annars var lördagen en lite roligare skoldag. Då läste vi om ”Nils Holgerssons underbara resa”, vi hade teckningstimme och vi sparade en slant i skolsparbössan. Vi lånade också böcker från bokskåpet och så avslutades skolveckan alltid med psalmen ”Det ringer till vila och veckan går ut, Guds sabbat sig nalkas och mödan är slut.”

Så blickar jag ut över Trehörnasjön och jag ser Säteriet. Jag minns när huvudbyggnaden byggdes. Far och Mor har berättat för mig, om när de var i tjänst på herrgården hos Albert Karlsson, som senare blev handlare i Flugebo. Honom har jag fått många karamellstrutar av, när han kom och hälsade på i Håkanstorp, mitt barndomshem. Hans dotter Signe blev gift med prästsonen Karl Edström och de blev ju säteribönder. I den gamla byggnaden (den röda) som finns kvar, hade vi våra SLU-möten, en samlingsplats för landsbygdens ungdom. Där ordnades slätter och räfsningstävlan, som gick ut på ”noggrannhet”: hur det såg ut efter att ”liemannen” gått fram och hur fina ”ströor” räfserskan gjorde. Det var mycket stenar, både små och stora, minns jag på säteriets marker.

Forts. och slut i nästa nr.

Bengans gäddfiske



Tävlingsledaren Bengt Åke Landers och Fiskevårdsföreningens ordförande Christer Ignell ser till att invägningen går rätt till.



Vinnare Åke Öberg

Sju fiskesugna deltagare hade hörsammat Trehörnasjöns Fiskevårdsförenings inbjudan till gäddfisketävling med Bengt Åke Landers som ansvarig tävlingsledare. Deltagarna samlades vid Lusthuset klockan halv åtta på morgonen lördagen den 19:e maj för en tre timmar lång gäddfisketävling. Startskottet gick klockan åtta och båtarna spreds snabbt över sjöns alla bra fiskeställen. När båtarna någon gång möttes på sjön var nyfikenheten stor och frågan var naturligtvis ”har du fått något”. Vid invägningen tre timmar senare visade det sig att bäst lycka med fisket hade Åke Öberg som vann med fem fångade gäddor som tillsammans vägde fyra kilo. Åke Öberg tog även största gäddan som vägde 1.32 kilo. Totalt togs 14 gäddor upp ur sjön. De bästa resultaten av de deltagare som fick gäddor och som också erhöll priser.

1. Åke Öberg totalt 4 kilo
2. Bengt Åke Landers totalt 3.2 kilo
3. Christer Johansson 3.15 kilo
4. Lars Karlsson totalt 0.97 kilo, 2 stycken gäddor, största 0.51 kilo

Christer Johansson

Ny kyrkoherde



Anders Hult

Efter långvarigt sökande har kyrkorådet valt att anställa Anders Hult (57) som kyrkoherde i Ödeshögs församling efter Sven Alberius som flyttat till Nyköping. Han hälsas välkommen till vår församling vid en Jubileumshögmässa söndag den 7 oktober kl 11.00. i St. Åby kyrka.

Anders Hult har arbetat i Hedvig Elonora församling i Stockholm i över 30 år. Han har även arbetat som kyrkoherde för Svenska kyrkan i Schweiz, Italien och Österrike samt varit t.f. kyrkoherde i Skee-Tjärnö församling i Strömstad. Anders Hult har en gedigen utbildning och väl vitsordad tjänstgöring bakom sig. Vi hälsar honom välkommen till oss.

Stig Stenberg

Kräftfiske

Årets kräftfiske äger rum fredagarna 3 augusti, 17 augusti, 7 september samt eventuellt 21 september beroende på tillgången av kräftor. Det förberedande kräftmötet hölls 29 juli. På kräftmötet delades de cirka trettio fiskarna in i fyra grupper som då också tilldelas en viss strandremsa av sjön. Varje grupp har flera nät för att fiska vitfisk som används till bete. Betesfisken ska fångas i Trehörnasjön. Kräftfisket har hittills i år efter två omgångar gett 143 kg kräftor som betyder att varje fiskare har fått cirka 2,5 kg kräftor vid varje fisketillfälle.
Christer Johansson



Ake Öberg ser till att invägningen går rätt till

Skolavslutning



Inmarsch i kyrkan

Torsdag den 14 juni. Solen skiner men det är lite blåsigt. Kantor Elisabeth, barn och lärare skyndar över skolgården mot kyrkan. Där ordnar läraren Ann-Chatrine barnen för inmarsch i kyrkan. Där inne råder spänd förväntan bland 70-talet anhöriga som väntar att få se sina telningar, fyra i 5-årsgruppen och nio skolbarn komma. Efter psalmen ”I denna ljuva sommartid” formerar barnen sig framför altaret och Hampus och Theodore presenterar det kommande programmet där ”Idas sommarvisa” inledde.

Diakon Ingegerd Alberius höll en kort betraktelse som avslutades med bön och psalm ”En vänlig grönskas rika dräkt.” Barnens program fortsatte med flöjtspel av Johanna, Vilma och Theodore. Tal av rektor Birgitta Björndahl.

Mer sång, ”Barfotavisan, Äppelmelodi och Sailing” väl inövat av Elisabeth och fin koreografi och diktläsning följde.

Så delade Anna Landers ut presenter till femårsgruppen och Ann-Chatrine till skolbarnen plus en ros.

Anna överräckte en gåva från personalen till Ann-Chatrine och alla sjöng ”När vi kan gå i sand och Ingen klocka ringer”. Ann-Chatrine läste en dikt till barnen inför sommarlov och nya skolor i Tranås och Boet och önskade lycka till.

Föräldraföreningens representant, Ulrika Sabel avtackade personalen med blommor. Slutligen intonerade Vilma på flöjt slutpsalmen ”Den blomstertid nu kommen”,

som sjöngs med glädje av alla och vi tågade ut ur kyrkan upp till Hembygdsgården med Pettersson-Bergers ”Sommarsång” ringande i öronen. Där packades kaffekorgarna upp och avslutningen utmynnade i ett jättestort avskedskalas!

Stig Stenberg



Skolans elever i kyrkan



Avskedsfika utanför Hembygdsgården

Sommarmusik

I den soliga sommarkvällen den 8 augusti fick vi njuta av vacker sång i Trehörna kyrka. Ungdomsgruppen MEJL svarade för underhållningen genom att sjunga ett antal kända sommarvisor, både svenska och amerikanska, såväl solo som i kör. Musiken passade både unga och äldre. Mot slutet av konserten höll komminister Ritha Gavelli en kort andakt där hon anknöt till systerarna Bomans framträdande och hur vi bör förvalta våra goda sidor och våra medmänniskor.

Efter programmets sista visa ”Uti vår hage...” utbröt långa och kraftiga applåder som resulterade i ett extranummer ”Älska mig för den jag är” sjunget med stor känsla. Det varierande och vackra programmet uppskattades verkligen av publiken, ett 70-tal personer.

Systerarna har anknytning till Trehörna. Mormor heter Gun och är uppväxt i Las-sarp i den musikaliska familjen Ahlm.

Stig Stenberg



*MEJL består av fyra systrar Boman:
Matilda - Emilia - Johanna - Lovisa.*

Skjutbanan i Trehörna

Trehörna Jaktvårdsförening bygger en ljudtunnel.

Under sommaruppehållet har medlemmar i Trehörna Jaktvårdsförening arbetat med att bygga om skjutkuren vid älgbanan för att försöka dämpa ljudet under skjutningarna. Den 18 juli öppnade åter skjutbanan efter 3 veckors semester med en uppsnygning kring banan. Det var mycket gräs och småbuskar som skulle röjas.

Den nyrenoverade älgbanan som var klar sommaren 2006 är mycket populär bland medlemmarna, men fortfarande saknas det många jägare som bör ta chansen att träna inför höstens älgjakt.

Olika jaktlag har också chans att hyra banan för träning med sina lag. Det finns en "trapbana" som man också kan hyra för att prova på att skjuta lerduvor med viss reservation om tider, eftersom vi har mycket bra tillmötesgående grannar som vi måste ta hänsyn till.

Två tävlingar har genomförts under augusti.

Den 4 augusti var det Kulans Dag som är en jaktstig med kulvapen.

Två deltagare per lag och lotten avgör vem du skjuter tillsammans med.

Segrare blev Stig och Tommy Linder.

På andra plats kom Åke Karlsson och Andreas Linder. På tredje plats kom Gert Linder och Lennart Lindgren.

Den 11 augusti hölls Kretsskjutning och den vanns av Skräddarps jaktlag med Tomas Karlsson som jaktledare.

I laget ingick också Andreas Linder, Tommy Linder, och Robert Wahlström.

Stig Linder



Styrelsen rapporterar

Byalaget har till midsommar köpt in två partytält som vi tyvärr inte fick användning för. Tälten är 3x9 meter och är tillgängliga att hyra om man behöver för privata fester el. dyl.

Arbetet med våra nya tomter fortgår sakta men säkert. Planarkitekten har börjat rita in området i tomter och en ansökan om att få lägga tomtgränsen 50 m från sjön är inlämnad till Länsstyrelsen.

Planarkitekten kommer till Trehörna den 17 september för att presentera förslag på tomtindelning och vägdragning till området.

Byalaget kommer att under hösten arbeta vidare med breddning och ny beläggning på vägen mellan Trehörna-Hålan i samarbete med vägverket och kommunen.

Den 2 september arrangeras "Östgötadagarna" med temat Bygga och Bo i Östergötland. Boets Byalag har arrangemang från kl. 11-16 den dagen och vi kommer att vara där för att presentera vårt nya tomtområde och eventuellt guida i området för intresserade.

Katarina Börjesson

Röda korset

Trehörna rödakorskrets fyller 60 år i år. Jubiléet kommer att firas i samband med Våffeldagen, söndag den 30 september kl 10.00-12.00 i Hembygdsgården.

Styrelsen har lovat att en överraskning är på gång för deltagarna i Våffeldagen. Mer information kommer från styrelsen på anslagstavlan och i byns brevlådor.

Styrelsen i Röda Korset

Luciafirande

Lördag den 8 december kl 18.00 ordnar Trehörna rödakorskrets det traditionsenliga Luciafirandet i Trehörna kyrka. Därefter sker kaffeservering, lotterier och auktion i skolan.

Alla barn och ungdomar som vill vara med i Luciatåget talar om det för Elvy Rydberg på telefon 0140-340 24 senast den 28 oktober, så att ni hinner öva sånger med mera.

Elvy Rydberg



2006 års luciafirande



Bild från förra årets Våffeldag.

Händer i Trehörna

4 september kl 19.00

Start för ”Kvinnokvällar” i kyrkans regi i Hembygdsgården

7 september kl 11.00

St Åby kyrka firar 250 år med jubileumshögmässa. Då välkomnas även kyrkoherde Anders Hult till Ödeshögs församling.

12 september kl 09.00

”Gå-kaffe” för alla daglediga i Hembygdsgården

17 september kl. 19.00

Allmänt möte i Lusthuset med kommunalrådet och planarkitekten som ritat vårt nya bostadsområde för att diskutera bl.a. tillfartsväg och tomternas utseende.

26 september kl 12.30

Sopplunch i Hembygdsgården

30 september kl. 10.00-12.00

Våffeldag med tipspromenad vid Hembygdsgården

2 november kl. 18.00

Allhelgonahelgens minnesgudstjänst i Trehörna kyrka.

Skribenter.....

...söktes.

Har du nåt som du vill skriva i Trehörna-bladet? Skicka in detta till redaktionen, vi behöver hjälp med material till vår tidning. Har du även en digital bild som tillhör så är det ännu bättre.

Det kan även vara en annons el. dyl.

Kanske finns det någon ytterligare som vill dela med sig av sina barndomsminnen från Trehörna med omnejd?

Frågor eller material skickas till:

katarina.borjesson@aut.oem.se

Sista datum för material inför nästa nummer är den 15 november.

Tidning & Hemsida

Nu kan du läsa tidningen och mycket annat på vår egen hemsida

www.trehorna.nu.

Trehörna byalag har nu en egen

e-post adress:

trehornabyalag@orion.vokby.se

Nästa nummer av Trehörnabladet kommer i postlådan tisdagen 4 december.

Nu ser vi fram emot en skön höst med klara soliga dagar!