



Vi har fått en berättelse från Ingrid Nilsson (f. Svensson) som vi vill att alla ska få ta del av.

Barndomsminne

Ingrid Nilsson (f. Svensson) föddes i Håkanstorp – ett litet torp under Trehörna säteri – år 1923. Hon började i Trehörna skola 1931 – ett år senare än sina jämnåriga – eftersom hon drabbades blindtarmsinflammation. Här är hennes berättelse om sin barndom. Minnen och tankar om hembygd och människor jag mött.

*När man flyttat omkring genom åren är man utan hembygd då?
Eller går det att skarva samman de ställen man bott på?*

Kan man se sig en lapptäckshembygd under åren och tiden som går med hjälp av skiftande bilder man samlat i minnets vrår?

Eller är det den plats där man föddes som är hembygd så länge man finns och inget annat som räknas från alla platser man minns?

Hembygd, det är mycket som rymts i det ordet. Jag ska försöka sammanfatta mina tankar och känslor, nu när jag blivit tillfrågad att skriva något om Trehörna. Jag hör och läser ibland om människor, som har lämnat jordelivet, att han eller hon blev hembygden trogen hela sitt liv. Jag har haft tur, som inte behövt flytta så långt från hembygden, bara en gränsöverskridare, från det fagra Östergyllen till det karga Småland, till grannsocknen Linderås, där jag tillbringat största delen av mitt liv. Man blir hårt bunden till den trakt, där man tillbringat barndoms – och ungdomstiden.

Såg en rubrik i en tidning: ”Trehörna skola läggs ner nästa år.” Det stingade till i hjärtat eller var det i själen? I den skolan som jag har gått, hela min skoltid och samlat rön, undervisats av bara två duktiga lärare, Tekla Jönsson och Olle Östblom. ”Så mycket gott och skönt jag här mig lärde på skolans bänk, och därför sätter jag det högsta värde på denna lilla fläck utav vår jord.” Men man kanske måste erkänna, att vi gick miste om lite bekvämligheter som skolskjuts, skolbespisning, speciallärare, skolsköterska, musikundervisning m.m. Men vilken fin gymnastiksal vi hade med ribbstolar, balansbom och ”hoppbockplint” m.m. En tacksamhetens tanke till tant Anna Bergkvist från Nyhagen, som var skolstäderska, som tidigt varje morgon vandrade iväg till skolan, och såg till att det brann i den stora järnkaminen i korridoren, så det var varmt när vi kom till skolan.

Forts. nästa sid.

Forts. från föreg. sida

Och även (Put) Albin, som bodde på ålderdomshemmet, tycker jag är värd en ros. Han sågade och (klöv) all ved till skolan. Jag minns pojkarna, de var lite okynniga ibland som stängde dörren, så det blev mörkt i vedbon. Då blev Albin arg, ”tänk om han skulle få sågen eller yxan att slinta och fördärva sig, då skulle de minsann få betala både doktor och lasarettkostnader!” sa Albin, som var svart i ögonen och snuset skvätte om munnen.

Tänk, vad livat vi hade när vi åkte ”sparktåg” från skolgården ner mot sjön, ändå att vi hade Britta Ottossons stora spark i fören, så ”körde vi välte”. Vi åkte ”kringåkakälke” också på sjön, när det var blankis. Det var inte riskfritt, det fick Bernt från Marieberg erfaras, han kom ivägen för den fartfulla kälken, benen höll men han slog huvudet mot isen och fick hjärnskakning. Han hade lite otur den gossen, som när han fick för sig att åka grensle på ledstången i övre trappan i skolan. Han föll handlöst mot golvet, ännu en hjärnskakning som påföljd.....

Berättelsen fortsätter i nästa nummer.

Årets gourmetrace

Årets upplaga av gourmetracet hölls lördagen den 10 mars. Det blev succé i många bemärkelser. Vi hade rekordmånga som var med. Festen höll på rekordlänge in på småtimmarna. Sture Brolin gjorde succé som gympaledare i rosa trikåer och tyllkjol.....



Sture Brolin som gympainstruktör på efterföljande fest i Lusthuset



Agnetas fint dukade dessertbord på spegel

Stort tack till Anna, Helén och Jessica för ett bra arrangemang.

Styrelsen rapporterar

Tisdag den 27 februari hölls Byalagets årsmöte i Lusthuset. Ordföranden Sture Brolin hälsade ett 20-tal medlemmar välkomna.

Ekonomi är välskött med över 33 000 kronor i kassan för framtida investeringar m.m. Årsmötet gav styrelsen den ansvarsfrihet som revisorerna föreslog för 2006.

För år 2007 beslöt att årsavgiften blir oförändrad, 50 kr per familj. Hyran av Lusthuset höjdes:

300 kronor t.o.m. 20 personer,

500 kr för 21 – 40 personer

700 kronor för 41 eller fler personer.

Byalagets medlemmar får även i år 50 % rabatt på ovanstående hyresbelopp.



Några av medlemmarna som närvarade vid årsmötet i Lusthuset

I Lusthuset har vi...

- ▶ Satt in timrar till kaffebryggare
- ▶ Målat och tapetserat väggen mellan kök och toalett.
- ▶ Beslutat att sätta upp ljuddämpande plattor i taket, då vi hittat ett bra alternativ som är prisvärt.

Nya tomtområdet i "Fårahagen"...

är inköpt av kommunen och just nu ligger ärendet hos Lantmäteriet som ska markera ut gränserna klart. Efter det ska en stadsarkitekt titta på det och dela upp området i 12 tomter.

Skolhuset

kommer med största sannolikhet att säljas om vi inte gemensamt kan komma på nån bra verksamhet att driva där. Förskolan och fritids ska vara kvar så länge det inte finns en annan bättre lokal att tillgå.

Förslag mottages tacksamt om vad vi bör göra med vårt skolhus!!!

Valborg

Årets Valborgsmässofirande i Trehörna var traditionsenligt på badplatsen vid Trehörnasjön. Det var en fin eld som sprakade och Byalagets ordförande, Katarina Börjesson hälsade välkommen. Kören sjöng vackra vårsånger samtidigt som solen gick ner över sjön. Mikael Cornell berättade i sitt vårtal om samarbete mellan grannkommunerna och firade in våren med ett fyrfaldigt leve.

Sedan var det dags för korv med bröd och festis för den som ville. Firandet avslutades med ett mycket färgstarkt och vackert fyrverkeri över Trehörnasjön.

Lotta Pettersson



Michael Cornell som vårtalare



Den tappra skaran i Trehörna kyrkokör som underhöll med både traditionella och nya sånger.

Vi har vårstädat.....

Lördagen den 21 april samlades ett 30-tal trehörnabor utanför Lusthuset med röjsågar, hammare, krattor, räfsor, färg, penslar m.m. för att dela upp dagens arbete. Alla var ivriga att komma igång och städa upp inför sommaren. Vid stora badet röjdes ett gäng buskar, fräste sandstranden och krattade i ordning. Vid Lusthuset fixades belysningen, det röjdes sly och buskar runt huset och på Lustholmen. I lekparken gjordes sandlådan fin, det krattades, lekställningen renoverades, det gamla klätterträdet sågades bort och runt lekparken röjdes sly och buskar bort. Det fälldes också en del träd så att solen kan hitta in i parken bättre. Ett gäng gick utmed Trehörnas gator och plockade skräp i dikesrenen. Klockan 12 bjöds det på korv med bröd och dryck i solskenet vid Lusthuset. Alla åt med god aptit efter flera timmars flitigt arbetande. Det var en lyckad dag då vi fick en hel del utfört tillsammans.

Karin Pettersson



Ibland blir det inte som man tänkt.....



Lekställningen rustas upp av Anders, Hans och Håkan med flera.



Hela städpatrullen vid en välförtjänt lunchpaus.

Mulle 50 år



Mulle visar stolt upp sin fina svans

Under våren har en Knytte- och en Mullegrupp träffats fem gånger och upptäckt naturen. Det är roligt att så många barn vill följa med ut och leka och lära sig nya saker. I samband med Knytte- och Mulleavslutningen firade vi att Mulle fyller 50 år i år. Mulle kom och hälsade på oss och vi träffade även på Skräpan ute i skogen. Tillsammans med Mulle lärde Knytte- och Mullebarnen Skräpan att man måste ta med sig allt skräp hem och slänga i soptunnan. Förmiddagen avslutades med en gemensam fika med föräldrar och syskon vid hembygdsgården. Vi hoppas att vi ses i höst igen!

Hanna Pettersson & Karin Pettersson



Hela Knytte-gruppen samlad med ledarna Jessica och Karin.



Hela Mulle-gruppen med sin ledare Emma bakom



Avslutning med fika för hela familjen till alla aktiva barn

Händer i Trehörna

Röda Korset i Trehörna 60 år!

Firandet sker vid den traditionella "Våffeldagen" vid Hembygdsgården **söndag den 30 september**. Förutom jubileumsprogram ordnas tipspromenad, lotterier, kaffeservering med våfflor från kl 10.00.

Slåtter inför Midsommar 2007

Måndag den 18 juni förbereder vi årets firande vid Hembygdsgården. Vi skall slå och klippa gräs, hässa hö, förbereda midsommarstången med mera. Vi börjar kl 1700 – men du får komma när det passar!
Tag med arbetsvilliga medmänniskor och arbetsredskap!
Vi bjuder på fika under kvällen!
Sockenrådet och byalaget

Midsommarafton, 23 juni

Kl. 14.00 vid Hembygdsgården klär vi midsommarstången tillsammans, reser den ca kl 15.00 och dansar kring stången. Tag med kaffekorg och blommor till stången.

Kl. 18.00 "Trehörnamästerskap" i brännboll på bollplanen mitt i byn.

Midsommardagen, 24 juni

Kl. 11.00 Friluftsgudstjänst vid Hembygdsgården med Trehörna kyrkokör. Kalle Bäck kåserar från äldre tider i Trehörna.
Vi minns Sten Edström, initiativtagare till hembygdsgården, skulle fyllt 100 år i år.
Kaffeservering.

Alla är välkomna!

Trehörna Byalag och Sockenråd



Anna hässjar hö inför midsommar 2006



Hembygdsgården midsommarafton 2006

Sommarmusik i Trehörna kyrka

Onsdag den 8 augusti kl 19.00 bjuds på en musikupplevelse i Trehörna kyrka. Då kommer sånggruppen MEJL bestående av systrarna Bohman, Matilda, Emilia, Johanna och Lovisa att ge en konsert med många kända melodier. De har under många år gett lyssnare godbitar av moderna låtskrivare och kompositörer. Välkomna till en sommarkväll med fin musik, som avslutas med kyrk-kaffe!

Ingen entré, men du får gärna ge en slant i kollekten till musiklivet i församlingen.

Sockenrådet

Vi saknar.....

Handdukar saknas i Lusthuset.

Ett antal kökshanddukar saknas i köket i Lusthuset. Vi tror att det är nån som varit snäll och tagit hem för tvätt men kanske glömt att lägga tillbaka dem. Du som vet med dig att du har handdukar hemma - var snäll och lägga tillbaka dem omgående.

Uppläggningsfat saknas i Hembygdsgården. Du som lånat hem två stora uppläggningsfat ombedes att lämna dem omgående. De behövs vid div. sammankomster.

Styrelsen i Trehörna Byalag

Skribenter.....

...söktes.

Har du nåt som du vill skriva i Trehörna-bladet? Skicka in detta till redaktionen, vi behöver hjälp med material till vår tidning. Har du även en digital bild som tillhör så är det ännu bättre.

Frågor eller material skickas till:

katarina.borjesson@aut.oem.se

Sista datum för material inför nästa nummer är den 20 augusti.

Tidning & Hemsida

Den här gången såg Trehörnabladet an-norlunda ut. Vi har försökt att förnya och förbättra men vill gärna höra vid du som läsare tycker - ring eller maila Katarina Börjesson om dina synpunkter på telefon 0140-340 06 eller e-post till katarina.borjesson@aut.oem.se

Nu kan du läsa tidningen och mycket annat på vår egen hemsida

www.trehorna.nu.

Trehörna byalag har nu en egen e-post adress:

trehornabyalag@orion.vokby.se

Nästa nummer av Trehörnabladet kommer i postlådan tisdagen 4 september.

Njut av sommaren tills dess!