



# TREHÖRNABLADET

ANSVARIG UTGIVARE: KATARINA BÖRJESSON Nr 90, DECEMBER 2014



*Trehörna Byalag*  
**40 år**  
1974-2014

## MINNET AV ETT GAMMALT HUS

I Trehörnabladet kunde vi för ett tag sen läsa om att vi fått 2 nya hus i byn. Då tänkte jag att ni kunde få läsa om ett hus som försvunnit i en annan by. Jag bor i L. Sandkulla, som förr bestod av 4 gårdar och här bodde många människor. Många hus är redan borta o nu har ett till försvunnit.



Det byggdes 1929-30 och var ett boende för mina svärföräldrar. De kom dit som nygifta 1943. Innan dess bodde svärmors föräldrar där. Det byggdes av Oskar Pettersson, Sommen, som vad jag förstår byggde många hus i trakten. Vi har hittat gamla papper, där det fanns fakturor på teglet som lades på huset. Det kostade då 276.11 kr och köptes på Tranås Leantegelfabrik. Likaså fanns en faktura från Mjölby Ledstängsfabrik, på 6,85 meter ledstänger till trappan upp, som kostade 42,50kr. Det låter billigt, men då var det nog kostsamt.

I detta hus bodde min svärfar tills han dog 1994. Då hade det redan börjat bli fuktskador i källaren under huset. Möglet spred sig sedan rekordfort och det fanns bara ett slut. Att riva. Men det var ett svårt beslut som tog sin tid. Men en dag skedde det.

En stor grävskopa, med en skicklig chaufför, gjorde arbetet.

Det tog säkert 1 år att bygga huset, men bara 2 timmar att riva det. Då hade alla fönster och en del gamla dörrar tagits bort och de gamla kakelugnarna plockats ner. Ledstängen sitter nu i ett annat hus o håller säkert många år till. En del tegel har också sparats.



Men vad skulle vi göra av allt som var kvar. Återstod bara att elda upp allt. Det fick fraktas närmare sjön, då det inte gick att elda på plats, för de andra husen låg för nära. Vi fick låna en brandspruta av brandkåren i Ödeshög, sen var det bara att tända på.

I 3 dagar eldade vi. Det var sorgligt att se allt försvinna, men ändå skönt att slippa se ett öde hus.



Nu är det ljust o fint där huset stått, återstår att få det att grönska. Vi ska sätta lökar i jorden. Det hade min svärfar gillat, då han älskade blommor.

Det här var en berättelse om ett hus o dess liv.

*Aisy Andersson, L. Sandkulla*

## NU HAR DET HÄNT IGEN...



Röda Korsets våffelkafé med tipspromenad har återigen slagit rekord. Närmare 80 personer deltog med liv och lust och öppna plånböcker. Inte mindre än 7 650 kr inbringade denna vackra höstdag. Hur många våfflor som gräddades får vara osagt, men det räckte till både en och flera per person. Nio lotterier såldes i en snabb följd.

Vårt att veta: Alla ingredienser och vinster är skänkta så intäkterna går oavkortat till "Världens barn"-insamlingen.

Tack alla som skänkt varor, köpt lotter och bröd, fikat och gått tipspromenad! Samt bidragit till en trevlig dag i glädjens tecken!

*Birgitta Bäck*

## LUCIA

Trehörnas 63:e Luciafirande hålls i kyrkan 13 dec kl. 18.00. Därefter är det servering och lotterier i Lusthuset, OBS! platsen.

Intäkterna går oavkortat till Röda Korsets hjälpverksamhet. Har du inte möjlighet att följa med dit finns ändå en chans att stödja verksamheten. Kollekt tas nämligen upp efter Luciatåget i kyrkan.

*Birgitta Bäck*

## NYINFLYTAD

### Att vara "Nyinflyttad" i Trehörna.

Vi flyttade in på Säteriet den 20 juni 2013, efter att vårt hus hade brunnit ner.

En lägenhet på 5 rum och kök stod bara och väntade på oss. Helt underbart! Vi blev "förälskade" i lägenheten direkt. Vilket kök, vilket skafferi och vilken underbar sal. Vi ville inte åka härifrån när vi tittat på lägenheten. En helt underbar majkväll var vi här, kände lugnet och den avslappnade naturen.

Upptäckte att det var enbart trevliga grannar här. Lite svårt att anpassa sig när man är van att ha grannar på avstånd. Tycker att det funkar alldeles utmärkt att ha folk så nära.

Till hösten blev vi inbjudna att delta i "Höstfesten", lite skrämmande för mig som är lite blyg. Men det löste Egon på ett smidigt sätt, tack för den hjälpen.

Alla pratade och presenterade sig för oss och man kände sig välkommen.

Tack till alla som är så trevliga och roliga! Ångrar inte en stund att vi flyttade hit. Trevliga människor, trevlig samvaro, lugn och rogivande miljö. Ett helt underbart ställe att bo på; TREHÖRNA.

*Ingela Brickarp*



*"Bildens togs första kvällen då vi tittade på lägenheten".*

## EN NATT UNDER BAR HIMMEL

När jag var liten ”grabb” byggde vi ofta kojor och lekte i skogen och ibland sov vi även i våra kojor på natten. I somras återupplivade jag gamla minnen tillsammans med mina barnbarn Alice och Lukas, då vi gjorde en övernattnings i deras koja. Med lite hjälp hade de byggt en jättefin koja 4-5 meter upp i några träd vid morbrors sommarsuga.

En varm kväll bäddade vi kojans med ligunderlag och sovsäckar. Lite proviant i form av ficklampor, godis och dricka kom också på plats. Klockan blev ganska mycket innan vi blev klara att krypa ner i våra sovsäckar. Det var korvgrillning, spel och lekar som tog en del tid och sen var det ju givetvis också lite spännande. Efter lite småprat om spöken, älgar och andra otäcka saker som kunde komma på besök under natten somnade vi alla tre. Vi sov alla gott hela natten och själv var jag bara vaken ett par gånger när Alice petade på mig och klagade på att jag snarkade. Givetvis var det inte mina snarkningar hon vaknat av utan andra otäcka ljud från skogen. Vid 8-tiden på morgonen blev vi väckta av morbror som hade frukosten klar.

En spännande grej som jag kan rekommendera alla pappor, mammor, mor- och farföräldrar att göra tillsammans med sina barn och barnbarn. Man känner sig som ett barn igen och ryggen mår bara fint av att ligga på lite hårt och ojämnt underlag ibland.

*Christer/Alice/Lukas*





## FRILUFTSFRÄMJANDET



Under hösten har vi gjort många roliga saker tillsammans ute i vår fantastiska natur. De äldre barnen, strövarna har bland annat lagat citronte och krabbilurer på stormkök och täljt med sina knivar. De yngre barnen, knyttarna och mullebarnen har byggt fågelholkar, letat spår efter djur och använt lappar. En lördag anordnade vi en familjeutflykt till Tåkern där Olle Rosenqvist guidade oss runt .

Vi tittade på fåglar i kikare och fick prova på att flyga som de olika arterna gör. Sista gången kom Mulle på besök, vi läste mullesagan, lekte lekar och gjorde chapatibröd och stekte trattkantareller vi plockat på muurikkapannan över öppen eld.

*Karin Pettersson*

## TRAKTORRACE

Den 20 september var det traktorrace i Trehörna, 15 stycken traktorer körde iväg. De äldsta traktorerna var från 1944 och 1952. Rundan alla traktorer åker är 2,8 mil och tar ca 4 timmar med fikapaus i Kvarneryd. I år var minsta traktorföraren 3 år. Många tyckte det var kul och trevligt att få umgås. Elsa Kärrdal tyckte det var bra och allt var roligt, säger hon.

*Alva Kärrdal*



## MÅNDAGSVANDRINGAR

Nio promenader hann det bli innan mörkret satte stopp för dem. Att det varit uppskattat förstår man av antalet deltagare, som varit mellan 10 och 20 personer varje gång, stora som små. Flera av oss har gått ”svängar” som vi inte gjort förut. Att umgås på det här sättet skapar också en bra gemenskap. Man lär känna varandra bättre, när man går och småpratar om lite av varje. Som en extra knorr på det hela, lade vi en tia (barnen en femma) varje gång o skrev vårt namn på en lapp som då blev en lott. Sista gången var det lottdragning och de som hade turen med sig, hade många fina och användbara saker att välja på. Nu hoppas vi på att våren kommer tidigt så vi kan fortsätta våra promenader .

*Agneta Harrysson*



## FRÅN STYRELSEN...

Den 18 februari är det årsmöte i Lusthuset kl. 19,00. Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer vi även att ta fram lite nya förslag till ändrade föreningsstadgar. Är ni intresserade att vara med i någon aktivitet eller kanske starta ny och engagera sig i Byalagets arbete är ni varmt välkomna. Kanske känner ni någon som skulle vilja vara med och engagera sig? Kontakta i så fall Sture Brolin eller Katarina Börjesson. Trehörna kommer 28 februari att anordna ett Gourmetrace i vanlig ordning. Vårdar nästa år är familjerna Harrysson och Lennartsson/Lycke

*Katarina Börjesson*

## LILLA BADET

Vi är flera familjer i Trehörna som nyttjar ”Lilla Badet”. Varken Byalaget eller Kommunen har något ansvar för badplatsen utan vi får tillsammans samla in pengar för att bekosta underhåll och vid behov upprustning. Vi brukar samlas varje vår för att städa och snygga till badet inför sommaren. I våras gjorde vi en rejäl upprustning. Vi röjde stranden och körde dit ny sand, gjorde nya bryggor, tog bort gammalt skräp o.s.v. Planen för nästa år är att göra en ny flotte. Vi är måna om att det ska vara en trevlig badplats för alla i vårt närområde och tycker därför inte det är så trevligt att platsen används för vinterförvaring av båtar. Fiskevårdsföreningen har iordningsställt en fin uppläggningsplats för båtar vid Lusthuset där alla får plats.

Undertecknade vill därför vänligen be ägare av båtarna vid Lilla Badet att flytta dem till platserna vid Lusthuset.

*Christer Ignell och Katarina Börjesson*

## TREHÖRNASJÖN

### *Lågt vattenstånd i Trehörnasjön*

Som de flesta säkert märkte så var vattenståndet i Trehörnasjön väldigt lågt i somras. Vi både såg och märkte stenar som vi inte sett på många år. Orsaken till detta var givetvis att det regnade väldigt lite under sommaren vilket gjorde att tillflödet till sjön var svagt. Det berodde också på att det "läckte" ut en hel del vatten vid fördämning mellan Slangeryd och Mosstorpet. Vattnet hade hittat nya och egna vägar vilket medförde att utflödet från sjön blev starkt och svårt att reglera. Vattennivån sjönk därför snabbt till väldigt låg nivå. Fiskevårdsföreningen tog därför kontakt med markägare runt sjön för att se om vi tillsammans kunde laga och förstärka fördämningen. Lördagen den 8 november samlades ett gäng på ca 10 personer med skottkärror, skyfflar och vadarstövlar. Åke Andersson hade kört dit grus och en del annat material var införskaffat. Vi bytte plank i fördämningen och tätade läckage med gummiduk och grus. Tuffaste jobbet gjorde bröderna Anders Karlsson och Christer Miller som iklädda vadarstövlar jobbade 2-3 timmar i det kalla vattnet. Vi tror vi lyckades täta de största läckorna och att vi därmed kan reglera utflödet från sjön på ett jämnare och bättre sätt.

Stort TACK till Behmska Stiftelsen som bidragit med allt material till fördämningen.

*Christer Ignell*

*Trehörna Fiskevårdsförening*



## BEHMSKA STIFTELSEN

**Kom ihåg att söka stipendie från Behmska stiftelsen.**

För dig som studerar på gymnasie-/högskola eller liknande och är mellan 19-25 år

finns möjlighet att söka pengar till våren. Ansökningsblankett finns på Ödeshögs kommuns hemsida.

Frågor - ring Gunni 070-3534654

## JUBILEUMSFEST

Lördagen den 11 oktober hade Byalaget ordnat med jubileumsfest i Lusthuset med anledning av att föreningen firar 40 år i år. Det var ca. 45 personer som hade anslutit till denna tillställning.

En god middag serverades och 4 lotterier såldes. Maten hade några ur styrelsen hjälpts åt med att laga och det smakade jättegott. Prisbordet till lotterierna var mycket fina och ett stort tack till alla som skänkt priser.

Sture Brolin hade gjort en resumé över aktiviteter som Byalaget åstadkommit under åren. Lusthuset är klart det största som hänt men även andra saker som lekpark och motionsspår hemsida och mycket mer .....

Under middagen och hela kvällen underhöll Anders & Peter med diverse musikaliska inslag för att senare spela dansmusik. Det började med lite allsång till middagen, en musiklek ”på minuten”, lite vitsar och skämt innan dansen drog igång.

Stämningen var god hela kvällen och efteråt har bara positiva kommentarer hörts från oss som var där.

*Katarina Börjesson*



## HÄNDER I TREHÖRNA

**13 dec. kl. 18.00**

Luciafirande i Trehörna kyrka sedan kaffeservering och lotterier i Lusthuset

**24 dec. kl. 23.00**

Julnattsmässa i Trehörna kyrka

**6 jan. 2015 kl. 18.00**

Ljsgudstjänst i Trehörna kyrka

**26 jan. kl. 19.00**

Kvinnokväll i Hembygdsgården, därefter varannan vecka

**28 januari kl. 12.30**

Sopplunch i Lusthuset

**14 febr. kl. 18.00**

Taizégudstjänst i Hembygdsgården

**18 febr kl. 19.00**

Trehörna byalag har årsmöte i Lusthuset

**23 febr. kl. 18.00**

Röda Korsets årsmöte i Hembygdsgården

**25 febr. kl. 12.30**

Sopplunch i Lusthuset

**28 febr.**

Gourmetrace i Trehörna  
mer info kommer

Redaktionskommittén:

Katarina, Agneta, Birgitta,  
Gunnel och Karin

Tackar våra läsare för att ni läst och skrivit under året.

Nästa nummer kommer första veckan i mars 2015.

Bidrag lämnas senast 11 februari till:  
[katarina.borjesson@gmail.com](mailto:katarina.borjesson@gmail.com).

Vi vill också önska alla

**GOD JUL & GOTT NYTT ÅR**