



# TREHÖRNABLADET

ANSVARIG UTGIVARE: KATARINA BÖRJESSON Nr 93. SEPTEMBER 2015



Läs om:

**KM i Gäddfiske**

**Naturvandring**

**Midsommardagen i kyrkan**

**Brännboll**

**och mycket mer.....**

Foto: Birgitta Bäck

## KM I GÄDDFISKE

Årets klubbmästerskap i gäddfiske avgjordes fredagen 29 maj.

12 vuxna samt tre barn hoppades att just de skulle kamma hem mästerskapet.

Bäst lyckades Alice Pettersson med en gädda på 1.54 kg. Mest antal gäddor fick Trehörnasjöns fiskvårdsförenings ordförande Lars Danielsson, nämligen tre stycken.

Nästa tävling är metartävlingen. Nyhet för året är att barn erhåller gratis metspö.

*Christer Johansson*



*Alice syns knappt bakom sin jättestora gädda*

## RÖDA KORSET



10 maj anordnade Trehörna Rödakorskrets en vartipspromenad med våffelserving.

Regnet hängde i luften när 57 personer tog sig runt spåret för att svara på frågor.

Möjligheten att svara på tipsfrågorna i hembydsgården fanns också.

Frågorna handlade om allt från Legosorter till hur många miljoner Röda Korset samlade in under 2014 i Sverige.

I hembydsgården såldes lotter och serverades våfflor med kaffe o saft. Det var många som lät sig smakas efter en tur i spåret

Den här dagen inbringade 6800 kr som oavkortat går till hjälparbetet i Nepal.

Trehörna Rödakorskrets vill tacka alla som deltagit och bidragit till detta.

*Gunnel Ydrefors*

## PUBKVÄLL

Den 6 juni anordnade Ingela Brickarp en pubkväll i Lusthuset. Det fanns hamburgare o toast till självkostnadspris. Något att dricka till fanns också. Av antalet besökare att döma så verkade det vara väldigt uppskattat. Det skrattades o pratades till sen kväll. Vi får hoppas att det inte var sista gången det ordnades en sån här kväll!!

*Agneta Harrysson*



## NATURVANDRING

En frostbiten Kristi Himmelsfärds morgon samlas vi 05.30 vid Hembygdsgården. Gösta Klasson, naturmänniska ut i fingerspetsarna, tar med oss på en två timmars vandring. Hustrun Margareta för protokoll. För här ska det räknas fågelarter.

Rödhake, svarthätta, gök, storlom, gärdsmyg och trädpiplärka var några som vi (Gösta) artbestämde till utseende och kvitter. Nu gäller det att lagra denna kunskap åtminstone ett par veckor. För det är inte bättre än så här: Jag har varit på naturvandring många, många gånger (två-siffrigt tal). Ändå är det likadant varje vår. Vilken fågel är det som kvittrar så där???

Två timmars vandring, som sagt. Men vi hann bara till "Getabroarna". Där stannade vi en stund och fick ytterligare lärdom. Trehörnasjön ligger 173 möh  
Smessernas topp 240 möh  
Olstorp, högst i socknen 260  
(att jämföra med Ombergs 263 möh)  
Landhöjningen här är 2,6 mm/år

Att inte behöva oroa sig för jordbävningar känns tryggt efter allt vi hört om katastrofen i Nepal. Men 1905 var det ändå ett så pass kraftigt skalv att Adelövs kyrka sprack!

Den största rariteten denna morgon var brun kärnhök i två exemplar. De cirklade tjugigt i viken nedanför badplatsen. Nu kan vi bara hoppas att de tänker häcka här också!

*Birgitta Bäck (maj månad)*

PS.

Fortsättning följer. Jo, då. De har bildat familj här och fyra ungar träningsflyger dagligdags runt i det närliggande området.  
DS.

## MIDSOMMARAFTON

Min uppgift till det här numret av Trehörnabladet var att skriva om midsommaraftonen.

Det är bara att erkänna: Vi väntade alldeles för länge på att det skulle sluta regna, när vi äntligen kom till hembygdsgården hade nästan alla tappra vädertrotsande människor gått hem! Några fanns dock kvar så att jag åtminstone kunde ta reda på om det varit en bra uppslutning trots vädret. Tyvärr medförde regnet att den traditionella brännbollen ställdes in. Men ingen rår ju över vädrets makter.

*Agneta Harrysson*



Vi som var där hade en trevlig eftermiddag trots regn. Midsommarstången kläddes och restes. I år fick Sture och Maud Brolin stå för musik och sång till dansen.

Förvånansvärt många trotsade vädret och kom till Hembygdsgården vilket vi är tack-samma för. Lite senare blev det uppehåll och vi kunde dricka vårt kaffe på en filt i gräset.

*Katarina Börjesson*

## VINDSKYDDET VID TREHÖRNA BADPLATS

15 januari 2015 lyfte stormen Egon vindskyddet på Trehörna badplats med skador som följd.

Taket lyftes, hela vindskyddet lyftes av plintarna det stod på som förstördes, golvet knäcktes, trappan gick av....Många turer och frågor om detta vackra vindskydd cirkulerade under våren i Trehörna.

Vem återställer? Kommunen? Fiskevårdsföreningen? Länsstyrelsen? Trehörna Byalag? Ingen hade svaret.

Veckan innan midsommar beslutade därför Trehörna Byalag att laga fundamentet och lyfta tillbaka vindskyddet.

Niklas Wigren med lastmaskin som ansvarig för lyft av hela vindskyddet, virke m.m införskaffades för några tusenlappar och till sist en massa duktiga Trehörnabor.

Måndagen 22 juni lyftes vindskyddet tillbaka dock till en plats jämter där marken jämnades ut med grävmaskin och plintar sattes upp under stort besvär. Besväret var förstået det kraftiga regnet första timman, därefter mängder med mygg och knott men till sist kom en stark sommarsol som skrämde bort myggen.

Det schaktades, lodades, mättes så att allt skulle passa när vindskyddet ställdes tillbaka.

Resultatet blev ett vindskydd som idag står stadigare, fått hela framsidan mot sjön lagd med en 4 meter bred trapp.

Ett tiotal duktiga män ställde upp och hjälptes åt. Allt gjordes klart på endast 4 timmar.

***Bra jobbat och ett stort tack till Er alla***

*Hans Börjesson*



## BRÄNNBOLL

Trehörnamästerskap i Brännboll. Då midsommarafton inte bjöd på något vidare väder var brännbollen tvungen att ställas in på grund av regn. Detta var något min sambo Anders tyckte var mycket tråkigt då han sett fram emot matchen hela året. När vädret väl blev bättre försökte vi därför dra ihop ett gäng och genomföra matchen, matchdatum skulle vara 4 juli. Många tyckte det var en rolig idé och ville gärna vara med och spela. Det spreds från mun till mun och på matchdagen dök det upp ett bra gäng, vi var ca. 30 spelare och en hel del publik. Efter matchen tände vi grillarna nere vid Lusthuset och hade en trevlig kväll tillsammans för de som ville.

*Karin Pettersson*



## KONSERT I KYRKAN



### STÖRST AV ALLT ÄR KÄRLEKEN

Så hette den konsert som drog en nästan fullsatt kyrka i Trehörna en onsdagkväll i augusti.

De som medverkade var kyrkomusiker Elisabeth Ramstrand piano, Helena Jakobsén sång, Sandra Nordal sång, tvärflöjt och Magnus Olofsson sång, elbas.

Repertoaren var blandad visa, opera, klassiskt och modernt.

Kvartetten fick stående ovationer och fick framföra extranummer.

*Gunni Karlsson*

## MIDSOMMARDAGEN I TREHÖRNA KYRKA

Midsommardagen visade sig kall och regnig. Men kyrkan denna dag var fullsatt, varm och välkomnande. Rolf Lindqvist ledde dagens gudstjänst och kyrkokören stod som vanligt för fin körsång. Alla fick stämma in i de traditionella sommarsalmerna: En vänlig grönskas rika dräkt och Den blomstertid nu kommer. Kollekten och intäkterna från kaffeserveringen med hembakta kakor gick med 50% till diakonin i församlingen och 50% till Jerker Sandegårds Indienhjälp.

Efter gudstjänsten berättade Kalle Bäck, som han gjort varje midsommardag i drygt 20 år, om ett historiskt levnadsöde. Denna gång hade inte personerna någon direkt anknytning till Trehörna. Temat var hur utsatta kvinnor varit under historiens gång.

21 januari 1774 var en kall vinter. Annika Svendsdotter, 29 år, ogift och höggravid är på väg från Åsby i Väversunda och de 1 mil 3 km och 602 m till sin styvmor där även hennes bror Jonas bor. Vårarbetet har kommit igång. Vare sig Jonas eller styvmmodern vet om att Annika är gravid. Annika berättar inget för dem. På morgonen ger sig styvmmodern och brodern iväg och Annika föder i sin ensamhet sitt förstfödda barn, en dotter, som hon dödar direkt.

Vad är det då som hänt Annika:

Annika hade ett förhållande med sin husbonde Kristoffer Stenström som var gift. Kristoffers fru var sjuk och Kristoffer skulle snart bli änkeman. Annika blir snart gravid och Annika förväntar sig att hon ska gifta sig med Kristoffer. Enda sättet för kvinnor att öka sin ekonomiska och sociala position på den här tiden var att gifta sig bra. Kristoffer vägrar dock att ta på sig faderskapet

eller att gifta sig med Annika. Han ”köper ut” sig och uppmanar Annika att göra sig av med barnet. Annika får dessutom sparken från sitt pigjobb. Annika får en ny anställning som piga i Åsby i Väversunda. Ryktet kommer dock ifatt henne men Annika förnekar hela tiden att hon är gravid. Husbondefolket Nils o Katarina gör vid jul en undersökning för att se om Annika är gravid.

Efter att Annika fött barnet ger hon sig iväg tillbaka till Åsby. Hon har gömt barnet under sina kläder. På vägen gör hon sig av med barnet. 26 januari hittas barnet på anvisning av Annika och det blir rättegång. 8 mars hålls domstolsförhandlingar och Annika Svendsdotter erkänner allt. Hon tar på sig hela ansvaret. Styvmmodern och brodern frias.

Annikas arbetsgivare Nils o Katarina döms för att de inte förhindrat att Annika dödat sitt barn. De döms till böter med 10 daler silvermynt vardera. Böterna höjs sedan till det dubbla.

Annika Svendsdotter döms till döden genom bränning på bål.

4 maj 1774 halshuggs Annika och bränns sedan på bål. Annika begravs på avrättningsplatsen på Svembs Södergård i Ödes hög (Kalle Bäck's födelsegård).

Hösten 1774 ställs Kristoffer Stenström inför rätta. Han förnekar faderskapet men säger att han ska ta sitt straff. Han döms till böter med 80 daler silvermynt.

Kalle har som vanligt är tre saker man kan lära sig av det han berättat. Den här gången säger han att:

- kvinnor har alltid varit utsatta
- lita inte alltid på historieböckerna hur till exempel kungar har framställts. Till exempel Gustav III var mycket underskattad och var den förste feministen.
- till dem som är lite deprimerade och undrar vad det blev av mitt liv. Det var Annika Svendsdotters förtjänst att Kalle Bäck blev historiker och att han fick utöva sin hobby som ett jobb och kunde försörja sig på sin hobby.

*Gunnel Ydrefors*



## LILLA BADET

Liksom tidigare år samlades de som hade tid en kväll och fixade iordning vid lilla badet. Sanden luckrades upp, ogräs rensades bort, buskar och sly klipptes och den gamla flotten hämtades in till land. Uppe vid Jeppe och Lotta byggde ett gäng en ny flotte som sjösattes några dagar senare. Nu väntar vi bara på solen så vi kan utnyttja vårt fina bad igen.

*Karin Pettersson*



## MÅNDAGSVANDRINGAR

Höstens omgång är igång och vi kör ett nytt upplägg den här gången. Vuxna som går en längre sträcka delas in i två grupper, en grupp för de som vill gå fort och en grupp för de som vill ta det lite lugnare. Vi gör detta för att alla ska känna sig välkomna och kunna vara med, så kom med nu!!!

*Katarina Börjesson*

## RECEPT

### IDAS SMARRIGA HAVREKAKOR

150 gr smör  
1,5 dl socker  
1 ägg  
2 dl havregryn  
2 dl kokos  
ca 150 gr schweizernöt

Smält smöret i en kastrull.  
Tag av från plattan o rör i sockret,rör ner ägget och till sist havregryn o kokos.  
Rör till en jämn smet.  
Klicka ut smeten i ca 20 folieformar.  
Tryck i en stor ruta choklad i varje.  
Grädda i 175 grader ca 15 minuter.  
Låt svalna helt innan de lossas från formen.

Vi tackar Ann-Cathrine Ignell för recept.

## HÄNDER I TREHÖRNA

**Onsdagar 16.30**  
Kyrkokören övar i Hembygdsgården. Gillar du att sjunga så är du välkommen dit.

**6 sept. 18.00**  
Gudstjänst, Trehörna kyrka, Kyrkokören medverkar.

**8 sept 19.00**  
Kvinnokväll i Hembygdsgården. Därefter var annan vecka.

**20 sept. 10-12**  
Röda Korsets våffelkafé med tipspromenad i Hembygdsgården. Vinnare av tipspromenaden presenteras direkt kl.12.

**30 sept. 12.30**  
Sopplunch i Lusthuset.

**11 okt. 16.00**  
Nicaraguanska bondemässan i St. Åby kyrka. Församlingens alla körer medverkar.

**28 okt. 12.30**  
Sopplunch i Lusthuset.

**30 okt. 18.00**  
Minnesgudstjänst, Trehörna kyrka.

**25 nov. 12.30**  
Sopplunch i Lusthuset.

**Adventsgudstjänster – se Ödeshögs församlings hemsida eller anslagstavlan i Trehörna.**

Nästa nummer av tidningen kommer i lördagen första veckan i december.

Material till tidningen skickas till:

katarina.borjesson@gmail.com

senast 2015-10-27