



TREHÖRNABLADET

ANSVARIG UTGIVARE: STURE BROLIN
FORM & LAYOUT: PETER FREJHAGEN

NR 107 | SEPTEMBER 2018

INNEHÅLL

- * Lyckad Trehörnadag genomförd
- * Midsommar i regn, blåst och sol!
- * Kräftpreniär - en fin tradition
- * Motionsslingan med ny beläggning
- * Ny båtbygga ilagd vid Lusthuset

TREHÖRNA HAR BLIVIT MED FLER BÅTPLATSER

Under en följd av år har det saknats båtplatser men nu är det åtgärdat.

Under försommaren har ett gäng personer burit bräder, skruvat (och tappat bormaskinen i vattnet), paddlat bryggan på plats och slagit ner rör i sjöbotten för att förankra den. Nu ligger den där klar för användning.

Den som vill ha båtplats vid den nya bryggan få kontakta Trehörna Fiskevårds-förenings kassör Anna Stammler tel. 070-560 02 33.



BYALAGET SATSAR PÅ MER GEMENSKAP



VISAFTON MED ALLSÅNG

18 oktober kl 19.00-sent

HÖSTFEST

10 november kl 19.00-sent

MEDLEMSMÖTE - VERKSAMHET

14 November kl 19.00-21.00



PLATS
Lusthuset

MOTIONSSLINGAN HAR BLIVIT MED NYTT GRUS

Under de senaste åren har spåret bakom Hembygdsgården blivit allt sämre. När det har varit regnigt så vissa partier varit svåra att ta sig fram på utan stövlar och skogsmaskiner har lämnat djupa spår efter sig.



Behmska stiftelsen tillfrågades och lovade att skänka grus och flis om byalaget såg till att det kom ut på spåret. Under ett par kvällar i somras



grusades de partier upp som var i störst behov av det. Det var sankta partier och partier där stenar och rötter gjorde det svårt att köra med gräsklippare. Åke Andersson kryssade mellan träd och stenar med skopa och vagn. Efter varje tippning med skopan planade han till grushögen så gott det gick. Efterarbetet stod sedan Peter Rydberg för som under några dagar jämnade till allt med kratta.

ARBETET PÅ BEHMS VÄG ÄNTLIGEN SNART KLART

Det började optimistiskt förra hösten. Alla rör för vatten och avlopp i Behms väg skulle bytas ut och ny asfalt skulle läggas. Allt skulle vara klart till Lucia. Det blev inte så.



Oväntat mycket berg gjorde att man fick gräva och byta ut rören etappvis vilket tog mycket längre tid. Tiden gick. Mängder med fyllnads-massor grävdes upp och kunde inte åter-användas.

Teknisk chefen Emil Wissman har åtskilliga gånger under den tid som gått besökt Trehörna. Han har informerat och samrått. Ett resultat av dessa samråd är att vägen fram till Lusthuset nu är belagd och att det kommit upp gatubelysning där. Ett annat resultat är att man avvände fyllnadsmassorna till att göra en pulkabacke vid lekparken.

Och nu är det snart klart. Den 13 augusti var asfialläggarna på plats. En av de som arbetade med beläggningen var Christoffer Södergren. Han berättade att de beräknade att gatorna skulle vara belagda på en dag. Hans bedömning var riktig. Åtskilliga bilar med asfalt levererades.



Asfialläggaren rullade sakta framåt och lämnade efter sig en jämn yta som sedan vältades. Och till slut finputsades det för hand i en del kanter.

Text & Bild: Sture Brolin

ORDFÖRANDE HAR ORDET

Vi har precis genomförd en mycket lyckad Trehörnadag tillsammans. Tack vare alla föreningar i Trehörna kunde dagen få ett variationsrikt innehåll.

Det var en bred uppslutning på de olika arrangemangen och från kommunens sida uttryckte man stark uppskattning över den verksamhet vi bedriver i Trehörnabygden.

Ett stort TACK till alla som hjälpt till med planering och genomförande av dagen. Och ett stort TACK till alla som tog del i det dagen hade att erbjuda.

Nu är hösten i antågande med förhoppningsvis mycket regn. Men vi önskar oss uppehåll och sol vid två speciella tillfällen, dels vid Röda

Korsets tipspromenad och dels vid den historiska vandringen.

Längre fram i höst, närmare bestämt onsdag den 14 november kl. 19.00 i Lusthuset, bjuder Trehörna byalag in till ett öppet möte där vår förhoppning är att inte bara byalagsmedlemmar kommer. Tanken med mötet är att vi tillsammans skall samtala om vårt arbete för bygdens bästa. Vilka långsiktiga målsättningar skall vi ha? Hur skall vi arbeta för att uppnå dem?

Innan detta möte har vi både visafton den 18 oktober och höstfesten 10 november.

Hoppas vi ses vid de olika aktiviteterna i höst.



STURE BROLIN

LYCKAD TREHÖRNADAG GENOMFÖRD

Efter ett dygn med över 50 mm regn kom uppehållet lagom till Trehörnadagen, Trehörnaföreningarnas uppvisning av sin bygd och sin verksamhet.



Först ut var LRF. En karavan av bilar lämnade byn för att åka till Rönnestad gård. Vid den relativt nybyggda ladugården samlades man för att

höra Janne Segersson berätta om sin ekologiska köttjursproduktion. Han har 80 amkor av olika raser betande på markerna runt gårdarna Rönnestad och Lärkemålen. För att klara av foderbehovet denna torra sommar har många av djuren fått gå på skogsbyte.

In i bilarna igen och iväg till Fällan, Trehörna jaktvårdsförenings skjutbana. Där informerade ordförande Andreas Linder om föreningens verksamhet. Efter noggranna instruktioner om säkerhet och om hur man håller kolven mot axeln var det många som provade på att skjuta.



Äldsta skytt för dagen var Elvy Rydberg 89 år och yngste skytt var Lukas Pettersson 10 år.

Färden gick vidare till byn och samlingslokalen Lusthuset. Byalagets ordförande Sture Brolin hälsade välkommen. Per Karlsson från Behmska stiftelsen berättade om bakgrunden till stiftelsen och stiftelsens möjligheter att stödja verksamheter för främst barn och unga.

Efter ett kort framträdande av Trehörna manskör var det dags för Ödeshögs kommunchef Ingmar Unosson. I sitt anförande berättade han hur hans bild av Ödeshögs kommun förändrats. Tidigare hade han

uppfattningen att Ödeshög var en liten perifer kommun i länet. Nu, efter ett år i kommunens



tjänst, vet han att kommunen ligger väl till på många områden. Vi måste hjälpas åt att sprida den informationen. Han framhöll också vikten av att kommunen och boende och föreningar hjälps åt. "Om inte Trehörna byalag tagit initiativ till de nya tomterna på Sjöängsområdet så hade de inte blivit av."

Nu var det dags att sträcka på benen och gå en tipspromenad ordnad av Röda Korset med en paus vid Hembygdsgården. Där bjöd Svenska Kyrkan på kaffe och hembakat samt höll Trehörna Museum öppet.



Kvällen avslutades i strålände solsken över en spegelblank sjö. Fiskevårdsföreningen höll i en fisketävling. Man grillade, lyssnade på Trehörna manskör, spelade boule och njöt av sensommarkvällen. Trehörnaföreningarna var mycket nöjda med sin dag och även det 70-tal besökare som deltagit under dagen uttryckte sin uppskattning.

Text & Bild: Sture Brolin

MARIMBAKONSERT I TREHÖRNA KYRKA

En onsdagskväll i juli kom cirka 40 förväntansfulla personer till kyrkan för att lyssna till slagverkaren Sofia Wiks marimbakonsert.

Sofia är utbildad vid Örebro musikhögskola och vid Göteborgs musikhögskola. Hon har även varit utomlands för utbildning och konserter.

Det blev en helt magisk kväll med verk av Keiko Abe, Michael Burrit, Gordon Stout, m.fl.

Min egen upplevelse var rent meditativ.

Text & Bild: Gunni Karlsson



BLÅSIG KRÄFTPREMIÄR I TREHÖRNASJÖN



Så var det återigen dags. Runt sjön samlades grupper av kräftälskare för att beta på burarna och efterhand lägga ut dem i sjön. Den del av Trehörnasjön som disponeras av Trehörna fiskevårdsförening hade i förväg delats i tre stora delar och i varje lag skulle 7-8 familjer fiska.



Men allt var inte som vanligt denna gång. Dels var det torka och eldningsförbud och dels blåste det mycket kraftigt. Eldningsförbudet gjorde att man inte kunde samlas senare på kvällen för att elda och grilla. Att träffas runt elden efter det att burarna lagts i ses som en viktig del av kräftfisket i Trehörna.

Den starka blåsten gjorde att en del tvekade om det skulle gå att ro i motvind tvärs över sjön. Men alla gav sig iväg. För att överhuvudtaget komma framåt var man i en båt tvungen att vara två som satt på sittbrädan och rodde med var sin åra. Då gällde det att ro i takt.

Men alla burarna kom i och under natten mojnade vinden något.



Man var osäker på om det skulle bli en bra fångst dels då vattnet var mycket varmt och dels då vattennivån i sjön var ca 70 cm lägre än vanligt.



Av båda skälen hade man kommit överens om att lägga burarna längre ut än vanligt. Men vid återsamling vid Lusthuset visade det sig att utfallet var ungefär som vanligt.

Text & Bild: Sture Brolin

SKURAR & SMÅ GRODOR - MIDSOMMARFIRANDE

Trehörna bjöd på traditionell svensk midsommar – kraftiga regnskurar, svala vindar och lite solsken kombinerat med dans, musik och jordgubbstårta.



Efter en rekordvarm vår kom så midsommar. Efter den sedvanliga midsommarlunchen på olika ställen i Trehörnabygden samlades alla och fler därtill vid Hembygdsgården. En halvtimma tidigare öste regnet ner men nu hade molnen skingrats något.

Flinka händer klippte till buntar av eklöv och band kransar med vackra blommor. Chokladhjul och arrangemangen för bollkastning gjordes i ordning. Förstärkare och



mikrofoner testades. Gamla och unga, folk från bygden och långväga gäster, vänner och ny bekantskaper – alla samlades för att fira den



svenskaste av alla högtider. Återseendets glädje var stor.

Midsommarstången restes och Emma Ydrefors Rydberg uppmanade alla att komma fram och delta i dansen. Trots osäkerheten i vädret hade ca 180 personer kommit till Hembygdsgården och omkring hälften av dem följde Emma uppmaning.

Dags för jordgubbstårterna. På filtar i gröngräset, sittande vid bord och stående drack man kaffe och lärt sig väl smaka samtidigt som gamla minnen väcktes till liv och nya minnen skapades.

Text & bild: Sture Brolin



TRADITIONSENLIG BRÄNNBOLL

Då folk började dra sig hemåt från midsommarfirandet började regnet falla och när det var dags för brännbollsmatch kom en rejäl skur. Men lite regn hindrar inte på en midsommarafton.

Ett fyrtiotal personer, barn och vuxna, delade upp i två lag och möttes i en ädel kamp om äran. Efter många missade slag, brända deltagare och halkande i det våta gräset så förklarade den enväldige domaren Christer Ignell att som vanligt vann det bästa laget.

Text & Bild: Sture Brolin



MIDSOMMARDAGEN OCH ETT LEVNADSÖDE

Trehörna kyrka är sällan så välfylld som vid midsommardagens gudstjänst då också Kalle Bäck traditionsenligt brukar dela med sig av ett människoöde i Trehörna. Midsommar 2018 var inget undantag då kyrkan var helt fylld och de som kom sent hänvisades till läktaren.



Efter gudstjänsten som leddes av Rolf Lindqvist var det dags för Kalle som i över 25 år roat oss denna dag.

Denna gång handlade berättelsen om Sven Pettersson som 1843 flyttade till Trehörna från Appuna socken då han köpt Svärdsfalla gård. Sven var gift, hade 4 barn och hans första tid i Trehörna fungerade bra. Han var en respekterad man med flera uppdrag inom både kommunen och kyrkan. Det dröjer dock inte så länge innan strider med präster, kyrkoråd, hustru, biskopen i Linköping m.fl. blossar upp.



Det hela börjar med att han får kritik för sin förvaltning av både fattigkassan och skolkassan. Det är så illa att revisorerna inte kan godkänna hans förvaltning vilket Sven inte kan acceptera. Han kommer också i konflikt med tre olika präster som försöker medla i Svens olika konflikter och hans äktenskapet med hustru Eva Karlsdotter knakar i fogarna och han vill skiljas vilket hustrun

motsätter sig. Han beskyller sin hustru för att missköta både hem och hushåll och att hon inte kan hantera pigor och drängar.

Det går så långt att han 1853 avgår från alla sina uppdrag, arrenderar ut Svärdsfalla och flyttar till Glänås. Striden med hustrun fortsätter och han fortsätter kräva skilsmässa vilket inte är så vanligt vid denna tid. För att en skilsmässa ska godkännas krävs att någon part har begått allvarlig brottslighet, otrohet eller att man rymt och varit borta i mer än 1 år och 1 dag.

Domkapitlet godkänner inte skilsmässan, speciellt då Sven har förfalskat 2 av sina döttrars namnteckning i en inlaga för att få skilsmässa. Sven driver saken vidare till Norra Vedbo Häradsrätt men får 1856 avslag på sin begäran. Det blir alltså ingen skilsmässa och paret flyttar tillbaka till Trehörna. Denna gång till Rönnestad då Sven sålt Svärdsfalla.

Förhoppningsvis lugnade Sven ner sig och makarna kunde avslutade sina dagar på ett bättre sätt än första tiden i Trehörna.

Text & Bild: Christer Ignell





HÄNDER I TREHÖRNA

DATUM	TID	PLATS	ARRANGÖR	HÄNDELSE
16 SEPT	10.00	Hembygdsgården	Röda Korset	TIPSPROMENAD. Röda Korset bjuder in till våfflor och tipspromenad.
23 SEPT	10.00	Hembygdsgården	Trehörna Byalag	HISTORISK VANDRING. En historisk vandring i vår bygd. Ta med fikakorg.
25 SEPT	19.00	Hembygdsgården	Svenska Kyrkan	KVINNOKVÄLL. Tisdag ojämna veckor 18.30 kvällsbön 19.00 kvinnokväll.
26 SEPT	12.30	Lusthuset	Svenska Kyrkan	SOPPLUNCH. Detta arrangemang sker en gång i månaden.
07 OKT	18.00	Trehörna Kyrka	Svenska Kyrkan	GUDSTJÄNST. Gudstjänst med önskesalmer.
18 OKT	19.00	Lusthuset	Trehörna Byalag	VISAFTON MED ALLSÅNG. Musik och sång fyller vi Lusthuset med.
31 OKT	12.30	Lusthuset	Svenska Kyrkan	SOPPLUNCH. Detta arrangemang sker en gång i månaden.
02 NOV	18.00	Trehörna Kyrka	Svenska Kyrkan	MINNESGUDSTJÄNST. Minnesgudstjänst med ljusständning.
10 NOV	19.00	Lusthuset	Trehörna Byalag	HÖSTFEST. Traditionenligt samlas vi för fest med mat och underhållning.
14 NOV	19.00	Lusthuset	Trehörna Byalag	MEDLEMSMÖTE. Vi planerar framtida verksamhet tillsammans denna kväll.
28 NOV	12.30	Lusthuset	Svenska Kyrkan	SOPPLUNCH. Detta arrangemang sker en gång i månaden.
02 DEC	16.00	Hembygdsgården	Svenska Kyrkan	ADVENTSGUDSTJÄNST. Vi firar första advent med fika och lottdragning.
15 DEC	18.00	Trehörna Kyrka	Trehörna Byalag	LUCIATÅG. Vi njuter av sång och musik från luciataget i kyrkan.

Tisdagar ojämna veckor 18.30 Kvällsbön sedan 19.00 Kvinnokväll i Hembygdsgården.

TIPS

Trehörnabladet finns att läsa på vår hemsida: www.trehorna.nu.

Här finns även tidigare nummer av tidningen att läsa.

REDAKTIONSKOMMITTÈN

Kommittén består av Sture Brolin, Kicki Svenberg, Peter Frejhagen, Gunni Karlsson och Christer Ignell.

Material till tidningen skickas till:

Sture Brolin: sture.brolin@outlook.com / 072-730 95 52

