



# TREHÖRNABLADET

ANSVARIG UTGIVARE: STURE BROLIN  
FORM & LAYOUT: PETER FREJHAGEN

NR 102 | SEPTEMBER 2017



## MIDSOMMARAFTON

Traditionen som drar mycket folk

## NÖTDJUR PÅ BESÖK

Segerssons djur går på bete här

## BRÄNNBOLL

Kul avslutning av dagen

## SLÅTTERGILLE

Vid Hembygdsgården

## MIDSOMMARDAGEN

Kalle Bäck talar i en fullsatt kyrka

## KRÄFTFISKE I SJÖN

Trehörnabor fiskar kräftor i 4 dar



# ÅRLIGA SLÅTTERGILLET GENOMFÖRT



**Sedan början av 60-talet har det veckan före midsommar anordnats slåttermåll vid hembygdsgården.**

Den 19 juni var det åter dags. Vi var 15 personer som körde med röjsåg, slåttermaskin, slog med lie och räfsade för att göra fint inför midsommarfirandet.

Det var en fin kväll som vanligt avslutades men ett storslaget fika.

Text & Foto: Gunnel Ydrefors



## ORDFÖRANDE HAR ORDET

**Så har sommaren förflutit, alltför fort som vanligt. Men som alla år har det varit en Trehörnasommar fylld av olika inslag så som att midsommarhelgen slog deltagarerekord vid dansen runt midsommarstången vid hembygdsgården, hela kyrkan fylld midsommardagen, kräftfiske och lekparken som har förnyats och invigts.**

Häromdagen genomförde vi Trehörnadagen tillsammans med företrädare för Ödeshögs kommun. Det började med tal av kommunalrådet och mig i Lusthuset. Efter samlingen skingrades alla åt olika håll. En del gick en tipspromenad genom byn. Rebecka Bäck informerade på plats om tomterna på Sjöängen. Emil Wissman, tillsammans med byalagets företrädare Karin Pettersson och

Tanja Jägare invigde den nya lekparken. hembygdsgården där Kalle Bäck berättade bland annat om Trehörna kyrkas tillblivelse mm.

En mycket lyckad dag. Det är på detta sätt vi bör arbeta för Trehörnabygden. Vi som bor här kan komma med idéer, verka för dem och tillsammans med kommunens tjänstemän försöka förverkliga dem.

Ett stort tack till alla som är med och bidrar i arbetet för Trehörnabygden oavsett om det sker i byalagets regi, inom ramen för andra föreningars verksamhet eller på annat sätt. Det är en styrka att vi är många som hjälps åt.



**STURE BROLIN**





Christer Ignell planerar och fördelar områden till deltagarna.



Det går åt många burar för att fånga mycket kräftor i sitt område

## LYCKAT KRÄFTFISKE I TREHÖRNASJÖN

**Efter en blåsig och kall juli samlades alla kräftfiskare till kräftmöte den 6 augusti. Nere vid Lusthuset blåste det så starkt att det var svårt att höra vad som sades.**

På grund av färre deltagare i kräftfisket i år så delade vi upp i tre lag istället för de fyra som vi haft i många år. Några hade hört att det kunde bli få kräftor i början av säsongen då våren varit kall. Andra hade hört att en del som fiskat fått bra fångst. Helt olika uppfattningar. Som vanligt med andra ord.

Vädret vände lagom till kräftfiskepremiären den 11 augusti. Vinden hade lagt sig och luften var varm. Burarna betades på och lades ut i de tilldelade områdena. Kvällen var varm och skön och man samlades på olika ställen för att grilla och umgås.

På morgonen gav sig folk i ett stort antal båtar iväg för att vittja burarna. Man vittnade om god fångst

och att de flesta kräftor som slängdes tillbaka i sjön var omkring 9-10 cm. Sammanlagt blev fångsten denna första dag ca 44 kg.

Andra fisketillfället var det lika bra väder och fångsten denna gång blev ca 33 kg vilket får anses vara bra.

Då man fått upp så bra båda gångerna så kom man överens om att fiska även en tredje gång den 15 september.

Text & Foto: Kicki Svenberg





# STOR UPPSLUTNING PÅ MIDSOMMARAFTON

Som traditionen bjuder firade vi tillsammans midsommarafton vid hembygdsgården. Vädret var strålande vilket självklart är en ynnest för en utomhusaktivitet som denna.

Det var otroligt många som deltog i att klä midsommarstången, kasta bollar på "håliga gubben" och annat skoj. Sture och Maud stod för musiken och Emma Ydrefors Rydberg ledde dansen kring midsommarstången. Många volontärer arbetade hårt för att besökarna fick en fantastisk upplevelse vid de olika attraktionerna som vi kunde erbjuda.

Efter dansen fikade vi på filtar och festligheterna verkade aldrig kunna ta slut.

Text & Foto: Peter Frejhagen







## BRÄNNBOLLSMATCH I ÖSREGN - MEN I GLÄDJE!

**Efter vår midsommaraftonsfirande vid hembygdsgården är det ju traditionsenligt brännboll på fotbollsplanen mitt i byn.**

Men precis då kaffet var urdrucket på filtarna vid hembygdsgården, tårtorna uppätta och finalen i bollkastningen var avgjord kom det befarade regnet. Inte nu igen!

Många trodde att den traditionella brännbollsmatchen skulle bli inställd, men för säkerhets skull samlades ändå ett trettioital personer vid bollplanen. Där stod de i ösregnet under sina paraplyer och väntade på att det skulle bli uppehåll.

Tiden gick och det blev till slut alltför tråkigt att bara stå och vänta så trots hållande regn satt

man igång. Det delades upp i lag och matchen kunde börja. Det var inte vare sig enkelt eller riskfritt, men slippriga bollträn och hala gräsmattor till trots genomfördes matchen.

Christer Ignell var som de senaste åren enväldig domare. Det behöver väl inte påpekas att det bästa laget vann och lika traditionsenligt som allt annat på midsommarafton så ifrågasattes domarens beslut av det förlorande laget.

Matchen avslutades. Lyckliga och genomvåta lämnade vinnare och förlorare planen för vidare midsommaräventyr.

Text och Foto: Sture Brolin





# MIDSOMMARGUDTJÄNST & HISTORISKA SKOR



**Efter midsommarkvällens ihållande regn kom midsommardagen med sol och blåst. Folk kom från när och fjärran och fyllde Trehörna kyrka för att delta i gudstjänsten och höra på Kalle Bäck.**

Prästen Gerhard Papings ord utgick från att "midsommardagen är skapelsens dag". Han talade om regnbågen som ett vackert tecken på förbundet mellan människorna och Gud och hur 5 000 män utspisades med fem bröd och två fiskar. Trehörna Kyrkokör framförde under ledning av kyrkomusiker Ann Bremer Andersson ett antal sånger på ett mycket vackert klingande och melodiskt sätt bland annat "Min plats på jorden" med text av Py Bäckman.

Efter gudstjänsten var det dags för årets historiska berättelse av Kalle Bäck. I ett kvartssekel har han förgyllt midsommardagarna i Trehörna med sina berättelser om liv och levnadsöden från Trehörna-bygden.

Denna gång handlade berättelsen om Mårten Månsson, en ung man som inte blev äldre än 24 år. Året var 1752 och Mårten var en fattig skomakardräng som fått anställning på Trehörna säteri och bodde på den av säteriet ägda Trehörna krog. Kalle Bäck hade som vanligt full koll och berättade att Mårten var ca 160 cm lång, hade ljushyllt ansikte och smal näsa. Ögonen var ljusblå och håret rakt och ljusbrunt och då allt utspelar sig är han dessutom nyklippt. Denne Mårten blev förälskad i en bonddotter från gården Ekeberg. Kärleken var besvarad och efter godkännande från bådas föräldrar planerades giftermål. Tanken var att de båda efter giftermålet skulle bosätta sig hos Mårtens mamma och styvfar på deras torpställe.

Men styvfadern ändrade sig och förvägrade dem rätten att flytta dit. Styvfadern tyckte att hela processen med giftermål skulle ställas in. Detta gjorde Mårten mycket upprörd och förtvivlad. Han packade ihop sina skomakarattiraljer, lämnade dem på gården Ekeberg där hans tilltänkta hustru bodde och begav sig till styvfaderns torp. Väl där sköt han denne med en lånad bössa, rymde då han anklagades för mordet, fångades in några dagar senare, dömdes till döden och avrättades 16 december 1752 i Hogstad. Men dödsstraffet var inte straff nog. Efter halshuggning delades kroppen i fyra delar och sattes upp på steglar, detta "androm till varnagel".

När Kalle Bäck gjorde efterforskningar inför denna berättelse talade han med Raino Trybom, nuvarande ägare till gården Ekeberg. Då Kalle berättade att skomakardrängen tagit sina saker till Ekeberg utbrast Raino. "Då förstår jag var det är som legat på vinden i alla år." Den igensatta kallvinden hade öppnats upp för tilläggsisolering och då hade man hittat en säck som ingen förstod varifrån den kom. Nu insåg Raino och Kalle att det var den säck med skor och redskap som Mårten Månsson lämnat där dagen innan han mördade sin styvfar. Efter 265 år återfanns denna säck och Kalle kunde krydda sin berättelse med att visa upp ett par mycket vackra små barnskor tillverkade av berättelsens huvudperson.

Text & Foto: Sture Brolin



# TREHÖRNADAGEN VAR ENORMT FANTASTISKT!



I lördags hade Trehörna byalag och Ödeshögs kommun bjudit in till en Trehörnadag, en dag då man skulle visa upp vad Trehörna har att erbjuda och samtidigt passa på att marknadsföra tomterna i det nya Sjöängsområdet.

Till samlingen i Lusthuset hade ett drygt 50-tal personer infunnit sig. Byalagets ordförande **Sture Brolin** hälsade välkommen och betonade värdet av att byalaget och kommunen samarbetar för bygdens utveckling. Kommunalrådet **Annicki Oscarsson** uttryckte sin glädje över att så många personer kommit. Hon framhöll vikten av att arbeta för landsbygdens utveckling och att lokala krafter som exempelvis byalag är betydelsefulla i det arbetet. Hon berättade att de just nu arbetar med en ny översiktsplan och att man tänker betona marknadsföring mer i budgetarbetet.

Plan- och byggchef **Rebecka Bäck** betonade Trehörnas läge med kort restid till flera kommuncentra och att läget kommer att bli ännu mer attraktivt om en höghastighetsbana med station i Tranås blir verklighet. Hon tog upp behovet av att bli bättre på att marknadsföra kommunen och dess lediga tomter. I kommunens planering finns också en beredskap att utöka området med betydligt fler tomter om efterfrågan finns. De aktuella tomterna på Sjöängsområdet kostar 100 000 kr och ligger på en söderslutning vid Trehörnasjön.

Kommunens tekniska chef **Emil Wissman** informerade om att man etappvis ska byta ut dagvattenledningarna samt lägga ny asfalt på gatorna i byn. Kommunen kommer att bjuda in berörda till samtal inför de olika etapperna.

Efter samlingen med tillhörande kaffe i Lusthuset skingrades alla åt olika håll. En del gick en tipspromenad genom byn. Rebecka Bäck informerade på plats om tomterna på Sjöängen. Emil Wissman, tillsammans med byalagets företrädare Karin Pettersson och Tanja Jägare invigde den nya lekparken.

Ett fyrtiotal personer sökte sig efterhand till hembygdsgården där Kalle Bäck berättade bland annat om Trehörna kyrkas tillblivelse och hur "de olydiga Trehörnaborna" utan tillstånd och trots uttryckligt påbud att bygga i sten byggde sin nya kyrka i trä 1861. Ohörsamheten gjord att kyrkan inte invigdes förrän 1962, etthundra år senare.

Många personer besökte också Trehörnas museum där Gösta Klasson guidade och Trehörna Wårdshus där ägaren Peter Frejhagen Guidade. Dagen avslutades med en gemensam fest i Lusthuset. Grillarna var igång, Trehörna manskör sjöng och solnedgången över den spegelblanka Trehörnasjön var enastående vacker.

Av: Sture Brolin





# RÖNNESTAD - EN GÅRD MED KÖTTDJUR

Jan-Olof Segersson i Rönnestad är en KRAV-godkänd köttjursuppfödare och har 60-70 amkor. Djuren slaktas i Skövde och det mesta av köttet går till restauranger. I dagsläget så får en köttproducent ca:41 kr/kg. Att ta hem köttet och sälja till butiker eller restauranger i närområdet tar för mycket tid och kostar mycket. Han ska då hitta köpare, ta hem köttet, ev. stycka och köra ut det.

Frågar om det är ett ensamt jobb och det är det. Jan-Olof har jakt som intresse och jobbar ibland utanför gården. Detta är ju ett jobb som man har 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan hela året. Han försöker få sonen att intressera sig för uppfödningen.

Djuren går ute sommarhalvåret och inne på vintern. Kor liknar oss människor när det gäller väder och vind. De trivs inte så bra i för hög värme eller när det regnar och är ett par grader varmt/ kallt. De trivs rätt så bra när det är en -10 grader ute.

Frågar lite om EU och får svar att det är för mycket byråkrat men att ränteläget är bra, just nu. Som KRAV-godkänd kommer KRAV och gör kontroller och även Länsstyrelsen. Båda gör samma kontroll men de kommer på olika tider och de samarbetar inte, vilket man kan tycka vore bra om de gjorde. Om medicinering, säger Jan-Olof att den är kontrollerad i Sverige men att det finns länder som inte har samma strikta kontroll.

Vi pratar mer om väder och vind och det blir väldigt kostsamt när det blir torra somrar, för då behöver man köpa in foder som man annars kunde skörda själv. Det är en kostsam utgift.

Min sista fråga är: Om du fick välja igen vad du skulle syssla med som vuxen, skulle du då välja det du gör idag? Ja, fast troligen med mjölkkor Det ger en mer fast inkomst.

Tackar för att jag fick komma och beger mig hem igen.

Text: Ingela Brickarp



## HÄNDER I TREHÖRNA



DATUM	TID	PLATS	ARRANGÖR	HÄNDELSE
17 sept.	10.00	Hembygdsgården	Trehörna byalag	<b>Historisk vandring med Kalle Bäck.</b> Ta med fikakorg och något att sitta på.
24 sept.	10.00	Hembygdsgården	Röda Korset	<b>Tipspromenad och väffelkafé.</b> Vinnarna utses kl. 12.00.
26 sept.	19.00	Hembygdsgården	Svenska kyrkan	<b>Kvinnokväll</b>
15 okt.	18.00	Trehörna kyrka	Svenska kyrkan	<b>Gudstjänst</b> med önskesalmer
10 okt	19.00	Hembygdsgården	Svenska kyrkan	<b>Kvinnokväll</b>
21 okt	19.00	Lusthuset	Trehörna byalag	<b>Höstfest</b>
24 okt.	19.00	Hembygdsgården	Svenska kyrkan	<b>Kvinnokväll</b>
25 nov.	10.00	Lusthuset	Trehörna byalag	<b>Julpyssel för barn.</b> Små barn i föräldrars sällskap.
9 dec	18.00	Trehörna kyrka	Trehörna byalag, Svenska kyrkan	<b>Luciafirande</b>