



INNEHÅLL

Sista sopplunchen serverad
Höstfest i Lusthuset
Julpyssel lockade barnen
Luciafirande i Trehörna Kyrka

Trehörna Idrottsförening
Årsmötet genomfört
Julnatt i Trehörna Kyrka
Nyårsfest med Manskören

BYALAGETS HÖSTFEST LOCKADE MÅNGA



Mitt i höstmörkret piggade Byalagets festkommitté upp oss med en trevlig höstfest. Ett 45-tal personer samlades den 23 november i Lusthuset där det bjöds på en mustig och välsmakande Chili Con Carne.

Trehörna manskör stod för underhållningen och som avslutning på sitt framträdande inbjöds alla att medverka i allsång. Stort tack till festkommittén för en trevlig kväll och för det fina prisbordet till lotterierna.

Text & Bild: Christer Ignell



FULL FART I LUSTHUSET MED JULPYSSEL



Det är Första advent, den första riktiga "vinterdagen" och Julen närmade sig. Då är det dags för Byalagets traditionella julpyssel.

Även om det inte finns så många yngre barn i Trehörna längre var det nästan 20 barn, deras föräldrar och en del mor/farföräldrar som samlades i Lusthuset. Kreativiteten flödade och det målades tomtar, snögubbar, dörrskyltar, granar, snöstjärnor och mycket annat. När man är på julpyssel ska man också fika vilket alla deltagare uppskattade.

Text & Bild: Christer Ignell och Karin Pettersson



DET ÅRLIGA NYÅRSFIRANDET VÄLBESÖKT



Efter en lång höst med mycket regn och grått väder avslutades 2019 med ett par härligt soliga och ljusa dagar.



På Nyårsaftonens eftermiddag samlades ett 60-tal personer i Lusthuset för att säga adjö till det gamla året och för att inleda firandet av både ett nytt år och ett nytt decennium.

Byalagets ordförande Sture Brolin hälsade alla välkomna och för eftermiddagens underhållning stod Trehörna manskör. Kören framförde flera sånger bl.a. "Ring of Fire" och "I Walk the Line" som båda skrivits av Johnny Cash.



Andra sånger var Beatles gamla hit "With a Little Help From My Friends" och några låtar skrivna av Py Bäckman. Solister var Micke Svenberg och Fredrik Brolin. I pausen serverades välsmakande snittar och "bubbel".

Innan alla gick hemåt för att fortsätta firandet avslutades samvaron med allsång och ABBA:s vackra låt "Happy New Year."

Text & Bild: Sture Brolin

BYALAGET HÖLL SITT ÅRSMÖTE DEN 7 FEBRUARI



Fredagen den 7 februari hölls årsmöte för Trehörna byalag. De sedvanliga årsmötesförhandlingarna började med verksamhetsberättelsen som vittnade om ett omfattande arbete under 2019.

Traditionsenligt har vårt Valborgsfirande, midsommar, luciafirande och nyårgemenskap genomförts med god uppslutning. Ett politiskt samtal med företrädare för kommunstyrelsen samlade ett 30-tal personer. Samlingslokalen Lusthuset har skötts och används för olika ändamål 58 gånger under året.

Trehörnabladet har getts ut vid sex tillfällen och spridits till alla inom riktnummerområde 573 99. Trehörnadagen genomfördes i september på tema Skogen. Vi kan vara mycket nöjda med den verksamhet vi har.

När det var dags för val blev det omval på de allra flesta poster. Styrelsen kommer att under 2020 bestå av ordförande Sture Brolin,

sekreterare Karin Pettersson, kassör Mikael Svenberg samt Mikael Brickarp och Monica Blomqvist, suppleanter är Gunnel Ydrefors och Anders Lennartsson. Nytt för året var att en särskild arbetsgrupp för Trehörnadagen utsågs. De som valdes var Stig Linder, Anders Lennartsson, Per Karlsson, Tomas Allard och Sture Brolin. Årets tema för Trehörnadagen kommer att vara Vatten.

När det gäller verksamhetsplan för 2020 ligger det mesta fast sedan tidigare år. Valborgsfirandet kommer dock att flyttas från badplatsen, där det genomförts under lång tid, till Lustholmen. Förra året tvingades vi flytta firandet dit då det var eldningsförbud. Man var så nöjd med den nya platsen att firandet i fortsättningen kommer att vara där. Några medlemmar i byalaget kommer att tillverka en flotte på vilken brasan kommer att tändas.

Text & Bild: Sture Brolin

ORDFÖRANDE HAR ORDET

År 2020 har redan pågått en tid. Det gamla året avslutades med en gemensam stund i Lusthuset tillsammans med Trehörna manskör.

Och en bit in på det nya året hade Trehörna byalag sitt årsmöte. En del förändringar blev det. Valborgsfirandet skall i fortsättningen genomföras på Lustholmen. En arbetsgrupp skall arbeta med Trehörnadagens utformning. Temat för året bestämdes till Vatten.

Tyvärr har vi inte haft någon kyla eller snö denna vinter. Ingen skridskoåkning och inget isfiske. Ingen pulkaåkning i Lottas backe och ingen skidåkning. Men å andra sidan ingen snöskottning. Med de väderförändringar vi kan se med varma, torra somrar och regniga varma vintrar så är inte årets tema för Trehörnadagen så illa valt. Vi i styrelsen ser gärna att utflyttade Trehörnabor kan få en möjlighet att följa det

som händer i vår bygd. Berätta gärna för era utflyttade barn och barnbarn och före detta grannar att möjligheten finns att vara medlem i Trehörna byalag och få Trehörnabladet hemsänt till sig per brev.

Det är bara att betala 100 kr på bankgiro 406-4309 och ange namn och adress. Detta gäller naturligtvis de som bor utanför riktnummerområde 573 99, alla inom området får ju Trehörnabladet ändå.

Nu har vi en vår framför oss med olika aktiviteter i Trehörna; påskpyssel, politiskt samtal, olika gudstjänster, Valborg, historisk vandring, tipspromenad med väffelkafé, ... Se datum, tid och plats under **Händer i Trehörna**. Vi ses vid de olika tillfällena.



STURE BROLIN

TREHÖRNAS IDROTTSFÖRENING VÄXER FRAM



Gunnar Andersson, Kalle Fröjd, Inge Holmberg, Stig Öberg, Lars Karlsson, Lennart Gustavsson, Sixten Ahlm, Bertil Andersson, Åke Pettersson, Gunnar Fröjd, Per-Erik Stenberg

Trehörna Idrottsföreningen 25års Jubileum 1958 - Lagbild

Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet växte idrottsrörelsen starkt i Sverige då det blev mer populärt att både utöva och titta på idrott. Idrott blev en folkrörelse på samma sätt som nykterhetsrörelsen och olika religiösa samfund.



Östergötlands Fotbollsförbunds: bankdirektör Harry Lindahl Mjölby. Trehörna IF: Sixten Pettersson, Artur Axelsson och Sven Pettersson

En viktig händelse som ytterligare ökade intresset för sport och idrott var de olympiska spelen i Stockholm 1912. Under denna period bildades ett stort antal idrottsföreningar i Sverige, både på landsbygd och i städer. Trehörna var inget undantag och då den yngre delen av befolkningen var idrottsintresserad bildades Trehörna Idrottsförening (TIF) på initiativ av några yngre herrar den 19 mars 1933.

Trehörnabladet har sammanställt en historik över föreningen och kommer med början i detta nummer berätta om föreningens bildande, olika verksamheter samt om föreningens betydelse för de människor som levde i Trehörna. Vi vill

också berätta om idrottsliga framgångar och motgångar och framförallt om de fantastiska och smått osannolika framgångar föreningen hade i dragkamp under 1950-talet.

1955 arrangerade föreningen SM-tävlingen i dragkamp i Trehörna och tog vid dessa tävlingar 2 guld och ett brons. Totalt tog TIF över 10 guldmedaljer och var under hela 50-talet helt oslagbara i viktiga tävlingar – mer om de starka pojkarna som gjorde Trehörna känt i stora delar av Sverige i kommande nummer av Trehörnabladet.

Vi har tagit del av gamla protokoll och andra handlingar, bla en fantastisk idrottskalender där ledare varje år, oftast mycket noggrant, dokumenterade alla tävlingar och aktiviteter som föreningens medlemmar och lag deltog i. Dokumenten har sparats av föreningen siste ordförande Sixten Ahlm. Vi har också fått ta del av foton, tidningsurklipp och berättelser mm från ett stort antal olika personer vilket gjort det möjligt att få en bild av föreningen 30-åriga historia. Ett stort tack till er alla.

TIF bildades alltså 1933 och platsen var i Slangeryd. Tyvärr saknas protokoll och andra handlingar från de första åren men via gamla tidningsartiklar kan vi läsa att en av initiativtagarna till bildandet av TIF och även föreningens första ordförande var Olle Creutz.

Olle kom från Hårkrankeryd. Han, tillsammans med ett antal syskon, var uppvuxen i den lilla röda stugan mitt emot Klevakrossen. Stugan finns fortfarande kvar. Kärlek och giftermål med Elna Pettersson från Mosstorpet hade fört honom till Trehörna.

Andra initiativtagare till bildandet av föreningen var Anders Johansson i Mosstorpet, Sixten Pettersson Säteriet, Artur Axelsson Fågeltorp, David Carlsson Löverhult, Sixten Johansson i Slangeryd och Rune Johansson Lilla Kärr.

Olle Creutz var alltså föreningens första ordförande. Han efterträddes av Anders Johansson och sedan av Sixten Pettersson. Vi vet inte hur många år Olle, Anders och Sixten var verksamma som ordförande men man kan i protokoll från 1944 läsa att Sixten Pettersson då omvaldes som ordförande och han var sedan föreningen ordförande fram till 1952 då han efterträddes av Sixten Ahlm. Sixten Ahlm var sedan ordförande fram till 1962 då föreningen avvecklades.



Ekebergsvallen

Fotboll var redan från början huvudgrenen i föreningen. En av medlemmarnas största utmaningar efter bildandet 1933 var därför att hitta mark för att anlägga en riktig fotbollsplan. Både innan föreningen bildades och under de första åren samlades man för att spela, eller kanske sparka boll som man sa på den tiden, på "Kopinan". "Kopinan" var en sned o och ojämn men ändå ganska bra jord/gräsplan som låg nordost om Slangeryds gård. Inte långt från dagens moderna mobilmast utmed den väg som idag går österut mellan Slangeryd och Bråten.

TIF deltog troligen inte i något organiserat seriespel under de första åren utan man samlades och spelade för att det var skoj. I tidningsreferat från TIFs 20-årsjubileum 1953 kan man läsa att planfrågan löste sig några år efter bildandet "tack vare stor vänlighet från hemmansägare Karl Tryboms sida".

Föreningen fick hyra ett markområde på Ekebergs marker utmed vägen in till Fågeltorp och där anlades en fotbollsplan och man byggde även ett mindre omklädningsrum. Hyran för marken var överkomlig och enligt gamla kassaböcker uppgick den de första åren till 50 kr/år. Senare höjdes hyran till 75 kr/år.

Den nya idrottsplatsen fick namnet Ekebergsvallen och under åren byggdes den ut vid ett par tillfällen. Första gången var 1948-49 då planen utökades till 100x50 meter och omklädningspaviljongen förbättrades. För att

finansiera denna utbyggnad ansökte man hos kommunen om bidrag på 3 000 kronor och man tog även ett lån på 800 kronor. I paviljongen fanns också en liten kiosk där ortens båda handlare Gösta Stenberg, som drev Konsumaffären i Ekeberg, och Erik Rydberg som 1954 övertagit lanthandeln i Trehörna efter Robert Berg, sålde läsk och choklad i samband med matcher och andra festligheter. Gösta Stenberg var enligt flera källor en kreativ och uppfinningsrik herre.

Sverige arrangerade 1958 VM i fotboll och då TIFs A-lag spelade pokalturnering samtidigt som svenska landslaget spelade VM-finalen mot Brasilien satte han upp högtalare på Ekebergsvallen så att både publik och spelare kunde ta del av radioreferatet från matchen.

Under 50-talet gjordes åter en förbättring av planen då man körde på mera matjord och sådde nytt gräs. I samband med att framgångarna i dragkamp startade i början av 50-talet byggdes en dragkampsbana och en speciell träningsställning där dragkampskillarna kunde träna genom att dra upp stora stenar i ställningen.

Ekebergsvallen var en enkel idrottsanläggning helt utan dagens självklara bekvämligheter som el, rinnande vatten och duschar. Ibland betade en och annan ko på planen och det blev några komockor. Inget som skulle accepteras idag men det fungerade och Trehörnas ungdomar hade en samlingsplats. Egen vattenkälla och rinnande vatten kom aldrig på plats trots att olika lösningar diskuterades under mer än 20 år i styrelsen. Besökande lag fick tvätta sig i vatten som forslats dit i sår från närbelägna Konsumbutiken. Hemmaspelarna fick tvätta av sig i bäcken som rann fram bredvid planen. Vår

och höst rann det en del vatten i bäcken men på sommaren kunde det vara torrt. Idag är planen helt bevuxen av tät granskog och omklädningspaviljongen riven. Det enda spår man idag ser efter den stolta arenan är husgrunden till omklädningspaviljongen.

Fotboll

I nästa nummer får vi veta mer om fotbollen i Trehörna Idrottsförening (TIF) och även mer om människor som deltog i verksamheten.

Så fortsättning följer...



Trehörna IFs lagkapten Sixten Ahlm som mottagit Fotbollsforbundets standar

JULNATT I TREHÖRNA KYRKA

Vandrar genom ett regnigt Trehörna kl 21.30 på julaftonskvällen, på väg till mitt uppdrag som vaktmästare på julsattgudstjänsten.



Kommer till en mörk kyrka, stänger av larmet och njuter av stillheten och tystnaden. Krubban står färdig framför altarringen och påminner om varför vi firar jul.

Börjar med att tända marschallerna runt kyrkan, sedan tänder jag upp invändigt. Nu ska alla levande ljus, i ljuskronor och stakar tändas, totalt 65 st. Nu lyser kyrkan inbjudande och kl 22 börjar kören droppa in och sedan musikern Ann Bremer Andersson, prästen Martin Lissnils, kyrkvårdarna Mikael Brickarp & Rolf Lindqvist. Tyvärr konstaterar vi att orgeln inte går att starta så den pampiga orgelmusiken får utebli denna natt, prästen undrar om kanske kyrkmössen varit på besök. Strax före kl 23

börjar besökarna att komma in i värmen och ljuset och gudstjänsten kan börja, naturligtvis med psalmen "Stilla natt".

Kören sjunger så härligt och prästen läser julevangeliet och pratar kring detta. Postludiet står vår fina kör för och sedan kommer kvällens överraskning, vår präst Martin berättar att det är hans sista gudstjänst i Trehörna innan han slutar sin tjänst och ger oss en underbar avskedsgåva, han framför "Adams julsång" till ackompanjemang av musikern Ann.



Efter att vi alla önskat varandra en God Jul släcker jag ner alla ljus, låser kyrkan och vandrar hemåt i natten.



Text & Bild: Gunni Karlsson

LUCIAFIRANDE DROG FULLT HUS

Luciafirande med Luciatåg i Trehörna kyrka är en gammal tradition som startade 1952. Det är alltså snart dags för 70-årsjubileum.



Idag finns det tyvärr inte så många barn i lämplig ålder i Trehörna men tack vare många hemvändande barnbarn, i alla åldrar, fylls tåget år efter år.

I en välfylld kyrka hälsade diakon Ingrid Arnow Utterberg alla välkomna och inledde med en

kort betraktelse om Lucia och vårt behov av ljus i vintermörkret. Årets lucia var Moa Stridqvist och till tonerna av luciasången, framförd av kantor Ann Bremer-Andersson, skred Moa med sitt följe av tärnor in i kyrkan.

Till pianomusik och med klara och skönsjungande röster framfördes många av våra mest kända julsånger som *Julen är här*, *Vi tänder ett ljus* och givetvis *Luciasången*.

Ett stort tack till alla ni som organiserar firandet och som övar in alla fina sånger med barnen.

Text & Bild: Christer Ignell



SISTA SOPPLUNCHEN ÄR SERVERAD AV ELVY

Efter 27 år av soppluncher, efter långt över 2000 liter soppa och efter otaliga lunchgäster samlades man i onsdags för en sista sopplunch i Lusthuset i Trehörna. 65 personer hade kommit från när och fjärran för att ta del av denna den avslutande sopplunchen.



Som traditionen bjuder i november serveras det risgrynsgröt istället för soppa. Köksgänget bestående av Elvy, Berit, Margareta, Ann-Marie, Birgit och Monica hade varit på plats flera timmar innan de första gästerna anlände. Gröt skulle kokas, bröd skäras och bord dukas. När väl alla samlats och slagit sig ner inledde församlingsherden Gerhard Paping med en kort andakt och med att leda psalmsången.

Han passade också på att överlämna



blommor som tack för allt arbete med soppluncherna. Det har varit samma gäng som under ledning av Elvy Rydberg som har hållit i sopplunchen de senaste 11 åren. Men de betonar att de också har haft hjälp av ett par "grabbar", Kurt och Sixten.

Nu kom grötskålarna fram och alla lät sig väl smaka. Efterhand som mättningen infann sig började samtalen att löpa allt livigare. Gamla vänner bytte minne från förr, nya bordsgrannar bekantade sig med varandra och sorlet steg allt högre. Det märks att en tradition som denna fyller en viktig funktion. Man träffas, känner gemenskap och trivs tillsammans.

Mellan gröten och kaffet var det dags för Lennart's enmansband att underhålla.



Lennart Kullander från Ödeshög bjöd på en finstämd blandning av profana och andliga sånger. Och när allsångshäftearna kom fram märktes en hel del igenkännandets glädje, särskilt då det var dags för sången *När ljusen tändas där hemma*.

En av besökarna ställde sig spontant upp för att visa sin uppskattning av alla soppluncherna. Det var Henrik Karlsson från Tranås. Han är uppvuxen i Olstorp i Trehörna men flyttade härifrån redan 1959. Nu bor han sedan tre år tillbaka i Tranås. Han presenterade sig som en gammal nostalgigubbe och sa att det alltid är härligt att komma till soppluncherna i Trehörna, hans hembygd. Han tackade för Elvys och medhjälparnas alla fantastiska soppor. De är alltid olika och man vet aldrig vad de skall smaka men det är alltid lika gott.



Efter några timmars samvaro reste man sig till slut upp för att för sista gången skiljas åt vid denna slutpunkt av en lång tradition.

Text & Bild: Sture Brolin



DATUM	TID	PLATS	ARRANGÖR	HÄNDELSE
15 MARS	18.00	Hembygdsgården	Svenska Kyrkan	GUDSTJÄNST. Gudstjänst med önskepsalmer.
29 MARS	10.00	Lusthuset	Trehörna Byalag	PÅSKPYSEL. Barn under 8 år i vuxnas sällskap välkomna
8 APRIL	19.00	Lusthuset	Trehörna Byalag	POLITISKT SAMTAL. Vi samtalar om Trehörnas framtid.
10 APRIL	11.00	Trehörna Kyrka	Svenska Kyrkan	PÅSKMÄSSA. Mässa i kyrkan med anledning av påsken.
13 APRIL	11.00	Trehörna Kyrka	Svenska Kyrkan	EMMAUSMÄSSA. Mässa i kyrkan med kyrkokören.
25 APRIL	10.00	Lusthuset	Trehörna Byalag	STÄDDAG. Trehörna Byalag håller städdag och bjuder på korv och läsk.
30 APRIL	20.00	Lustholmen	Trehörna Byalag	VALBORG. Vi firar valborg tillsammans med eld, tal och god gemenskap
3 MAJ	18.00	Trehörna Kyrka	Svenska Kyrkan	SÅNGGUDSTJÄNST. Kyrkokören och Trehörna Manskör.
10 MAJ	10.00	Hembygdsgården	Röda Korset	VÅFFELDAG. Röda Korset har tipspromenad och våfflor.
21 MAJ	08.00	Hembygdsgården	Svenska Kyrkan	GÖKOTTA. Friluftsgudstjänst ute på gräset vid Hembygdsgården.
24 MAJ	10.00	Hembygdsgården	Trehörna Byalag	HISTORISK VANDRING. Kalle Bäck leder vandringen. Ta med kaffekorg.
5 JUNI	19.00	Lusthuset	Trehörna Byalag	SOMMARFEST. Byalaget bjuder in till sommarfest inför nationaldagen.

Tisdagar ojämna veckor 18.30 Kvällsbön sedan 19.00 Kvinnokväll i Hembygdsgården.

TIPS

Trehörnabladet finns att läsa på vår hemsida: www.trehorna.nu.

Här finns även tidigare nummer av tidningen att läsa.

REDAKTIONSKOMMITTÈN

Kommittén består av Sture Brolin, Kicki Svenberg, Peter Frejhagen, Gunni Karlsson och Christer Ignell.

Material till tidningen skickas till:

Sture Brolin: sture.brolin@outlook.com / 072-730 95 52

