



# TREHÖRNABLADET

ANSVARIG UTGIVARE: STURE BROLIN  
FORM & LAYOUT: PETER FREJHAGEN

NR 100 | JUNI 2017

## INNEHÅLL

- ✦ Röda Korset i Trehörna firar 70 år
- ✦ Lyckad jaktstig genomfördes här i Trehörna
- ✦ Valborgseld med manskören & vårtal av kommunalrådet
- ✦ Politiskt samtal om Trehörnas framtid
- ✦ Trehörna Wårdshus blir folkhögskola till hösten

# HISTORISK VANDRING MED KALLE BÄCK



Vi var ett 40-tal personer och en hund som träffades vid hembygdsgården för att få höra Kalle Bäck berätta om hur det har varit i Trehörna förr i tiden.

Första stoppet var vid Trehörna Krog, nu Jacobssons garage. Där fick vi höra hur det gick till innan och vid gudstjänsterna förr i tiden. Krogen öppnade 2 timmar innan gudstjänsten och de som kom farandes med häst eller oxar passade på att ta sig lite innanför västen efter att de hade "parkerat" sina djur vid djurstallet, nuvarande återvinnings.

Vi fortsatte Häradsvägen till källan som aldrig har sinat. Innan det blev Häradsväg så gick det en ridstig på samma sträcka, troligt är att Heliga Birgitta använde sig av ridstigen på sin resa till Kalmar. Vi gick vidare till Järnåldersgravarna där Kalle berättade att de olika

stenrösen som finns runt vägen kan vara andra gravar från järnåldern, men att bönder har slängt upp andra stenar på dem.

Fortsatte genom hagarna ner mot Trehörna Säteri. Vi gjorde en avstickare i den nedre hagen för att titta på en stensatt "grop". Ingen vet vad det kan ha varit men en gissning är att det är ett potatislager till bränneriet som kan ha legat där.

Fikastopp i trädgården på Säteriet. Här berättade Kalle om bränderna av Säteriet som från början var Trehörna Gård. Det är en teori att järnåldersbefolkningen bodde här nere, närheten till vatten och bra odlings möjligheter.

Sture Brolin tackade och konstaterade att det varit en mycket trevlig och rolig dag.

Av: Ingela Brickarp



## HÄNDER I TREHÖRNA

DATUM	TID	PLATS	ARRANGÖR	HÄNDELSE
19 JUNI	09.00	Trehörna Kyrka	Svenska Kyrkan	<b>Trehörna Kyrka är öppen.</b> Ända fram till 13 augusti är kyrkan öppen dagligen mellan 09.00-18.00.
19 JUNI	17.00	Hembygdsgården	Svenska Kyrkan	<b>Slätter vid Hembygdsgården.</b> Medtag gärna redskap. Fika bjuds det på.
23 JUNI	15.00	Hembygdsgården	Trehörna Byalag	<b>Midsommarfirande</b> med dans runt stängen, kasta ner burkar, spela på chokladhjulet och fiskdamm.
23 JUNI	17.00	Fotbollsplanen	Trehörna Byalag	<b>Brännbollsturnering.</b> Traditionen bjuder på brännbollsturnering efter midsommarfirandet.
24 JUNI	11.00	Trehörna Kyrka	Svenska Kyrkan	<b>Midsommargudstjänst</b> med kyrkokören samt Kåseri av Kalle Bäck och servering efteråt
05 JULI	19.00	Trehörna Kyrka	Svenska Kyrkan	<b>Sommarmusik.</b> Svenska klassiker med Daniel Jarl på piano och Kalle Sjögren sjunger.
23 JULI	11.00	Trehörna Kyrka	Svenska Kyrkan	<b>Högmässa.</b> Prästen Gerhard Paping leder högmässan med kantorn Magnus Sundman.
10 SEPT	18.00	Trehörna Kyrka	Svenska Kyrkan	<b>Konsert.</b> Kören Bel Canto från Tranås uppträder för alla som vill med sin kyrkokonsert.



Det kan vara genom att låta våren ge oss ”samma känsla av lycka som pirrade i kroppen på cykelturen till skolan då man var liten”.

Annicki välkomnade också alla till Lusthuset i Trehörna den 18 maj. Då skulle ett samtal hållas mellan Trehörnaborna och några av kommunens politiker.

Åter dags för Trehörna manskör som nu framförde Lärkröster i maj, Nu grönskar det och Här är gudagott att vara.

Byalagets ordförande Sture Brolin tackade Annicki för talet och riktade också ett tack till alla som hjälpt till med kvällen och till alla som kommit till Valborgsfirandet.

Därefter var det dags för korv och kaffe innan den vackra vårhimlen lystes upp av fyrverkerier.

Av: Sture Brolin



# STOR UPPSLUTNING VID VALBORG I TREHÖRNA

Traditionsenligt firades Valborgsmässafton och vårens ankomst i Trehörna vid badplatsen i byn med Trehörna byalag som arrangör. Att vintervädret som i veckor föregått Valborg hade försvunnit just denna dag bidrog säkert till att så många personer dök upp.

Över 150 personer kom för att se elden tändas, lyssna på vårtal och manskörssång och umgås med vänner och bekanta.

Då klockan var 20.00 tändes elden. Med tanke på den torra väderleken hade den eldningsansvarige, Tomas Träff, begjutit marken runt elden med vatten i timmar. I skenet och värmen från elden samlade sig allt fler personer. Då elden började falna var det dags för Trehörna manskör att sjunga. Den lilla kören, bestående av nio

personer, framförde Vintern rasat ut, Vårvindar friska och Alla fåglar kommit re'n.

Årets vårtalare var kommunstyrelsens ordförande Annicki Oscarsson. Hon höll ett mycket personligt och vackert tal om de kontraster som livet är fyllt av.

Sorg och glädjeämnen kan upplevas gå hand i hand genom livet. "Livet händer och är lika oförutsägbart som våren." Men på samma sätt som med våren, som alltid kommer även om det varit vintrigt aprilväder, så går också livet vidare.

"Trots livets olika skiften så kommer våren i livet och naturen." Vi måste ta vara på förmånen att få leva och uppleva. Det kan vara "att älska någon och att få ge det man har förbehållningslöst."





Sekreterare David Särbring och ordförande Andreas Linder



Skyttarna Sten Fröjd, Magnus Anell och Bengt Davidsson

## LYCKAD JAKTSTIG I TREHÖRNA

**Det gäller att ha tur med vädret och det hade Trehörna Jaktvårdsförening då de anordnade sin årliga jaktstig den 1 maj. Denna tävling har många år på nacken.**

De två som har gjort det mesta av allt förberedelsearbete, Stig Linder och Tomas Karlsson, är båda pensionärer idag och då de var små hjälpte de till med tävlingen. De tror att denna jaktstig har genomförts i minst 70 år.

Trehörna Jaktvårdsförening har ca 150 medlemmar och ordförande berättar att det krävs två månaders förberedelsearbete för att kunna genomföra tävlingen. Under själva tävlingsdagen är runt 50 funktionärer igång, merparten från den egna föreningen.

Jaktstigen är en deltävling i Gyttorp Cup och går ut på att vid nio stationer försöka träffa plåtmål med hagelgevär. Denna dag deltog 312

skyttar från Östergötland, Västergötland, Småland och många andra landskap. De som rest längst kom från Arboga.

Tre veteraner berättade vad de tyckte om jaktstigen. Det var Sten Fröjd från Tranås, Magnus Anell från Ulrika och Bengt Davidsson från Skärblacka. På frågan om vad de tyckte om jaktstigen i Trehörna svarade de att det var en riktig "bonnastig". Det innebar att det var en stig gjord av bönder eller personer med rötter i lantbruket, personer som kunde sin sak och tog stort ansvar. Då dagen var tillända visade det sig att två av de 312 skyttarna hade full pott. Det var Markus Gunnarsson från Åsbro och Ove Thörn från Nässjö.

Tävlingsledningen var mycket nöjd med dagen, och till och med vädret hade ställt upp och visat sig från sin bästa vårsida.

## GÖSTA GUIDADE UNDER GÖKOTTAN



**Klockan halv sex på morgonen på Kristi Himmelfärdsdagen samlades vi vid Hembygdsgården för att under ledning av Gösta Klasson gå på gökottevandring.**

Det var en mycket vacker morgon med skir grönska och solens första strålar som silade mellan tallstammarna. Vi vandrade iväg, lyssnande och spejande efter fåglar. Gösta uppmärksammade oss på olika fågelläten, lärde oss skilja mellan de snarlika tonerna från bofink och lövsångare.

Vi följde motionsspåret till Nyhagen och via Svartgölen och Svartvik vandrade vi tillbaka mot Hembygdsgården. Det var gott om gärdsmyg denna morgon och svarthättans

intensiva sång hördes på två ställen. En brun kärrhök dök ner i vassen och en dubbeltrast gick omkring på ett gärde. Birgitta Bäck summerade: Vi såg eller hörde 24 olika fågelarter, en fälthare, två katter, två kor på rymmen och tusentals mygg.

När vi kommit tillbaka till Hembygdsgården anslöt ytterligare personer för att närvara vid den gudstjänst i det fria som följde. Underbar himmel med försommargrönskan som fond ledde prästen Gerhard Paping en gudstjänst på temat Kristi himmelfärd.

Kyrkokören under ledning av Elisabeth Ramstrand framförde tre sånger som väl kunde mäta sig med fågelsången i bakgrunden.

# POLITISKT SAMTAL OM TREHÖRNAS FRAMTID



*”Många gånger får man höra att Trehörna ligger avsidet. Men på mindre än 30 minuter med bil når man Ödeshög, Tranås och Mjölby. Och inom 60 minuter når man dessutom Motala, Linköping, Eksjö, Nässjö och Jönköping.”*

**Så inledde Trehörna byalag sin presentation av bygden vid ett välbesökt möte den 18 maj.**

Ett fyrtiotal personer hade mött upp till detta samtal. Det betonades också att många av Ödeshögs kommuns satsningar i Trehörna har initierats av Trehörnaborna och med många Trehörnabor delaktiga. Vid renoveringen av skolan några år innan den lades ned arbetade 50 personer med målning och snickerier. Placeringen av nya reningsverket föreslogs av Trehörna byalag. De nya tomterna kom till på initiativ av byalaget.

”Det mesta har skett i samverkan mellan Trehörnaborna och Ödeshögs kommun och det är så det bör vara” betonade byalagets ordförande Sture Brolin. Och det är i denna anda som byalaget bjudit in till ett politiskt samtal om Trehörnas framtid.

Kommunledningen, företrädd av bland andra Annicki Oscarsson (kd), Robert Wahlström (kd), Anders Karlsson (s), Börje Lindholm (s) och Gunni Karlsson (c) framhöll att majoriteten var överens om att man borde satsa mer på marknadsföring av de obebyggda tomterna i Trehörna och att man behöver diskutera

skolskjutsfrågan för barnen. Gunni Karlsson berättade att ungdomar från Ödeshögs kommun kommer att gå Språkintröskning på Holavedsgymnasiet vilket ger ökade krav på tätare förbindelser. Börje Lindholm påtalade vikten av att bygga hyreslägenheter i Trehörna.

Vid det engagerade samtal som följde betonades från många att man måste marknadsföra tomterna bättre, en tanke att bygga parhus framfördes och en förälder till skolbarn som går i Tranås informerade om att det kostar 6 000 kr per år för bussresorna till Tranås. Robert Wahlström svarade att i den nyligen framlagda skolutredningen har skolskjuts till Tranås tagits upp.

En idé som föll i god jord presenterades under kvällen. Ödeshögs kommun och Trehörnaborna skall genomföra en Trehörnaday i augusti-september. Dagen skall vara ett tillfälle att visa upp Trehörna för Ödeshögborna.

Innan mötet avslutades kom man överens om att Trehörna byalag skall skissa på hur en sådan dag kan se ut och därefter kan företrädare för Trehörna och kommunen träffas för att planera vidare.

Av: Sture Brolin



# TREHÖRNA WÄRDSHUS BLIR FOLKHÖGSKOLA



**Åtta år efter att skolan lades ned i Trehörna kommer det återigen att bedrivas undervisning i den gamla skolbyggnaden.**

Det är Peter Frejhagen, ägare till Trehörna Wårdshus, som tagit initiativ till att starta en folkhögskola. Då Peter har lång erfarenhet av folkbildning och eftersom hans hotell- och konferensanläggning i Trehörna hade både sovrum och skolsalar så var steget i tanken inte så långt. Och nu blir tanken verklighet.

Det är Marieborgs folkhögskola som är verksamhetsansvarig och Trehörna folkhögskola blir en filial till det arbetarrörelsedrivna Marieborg. Som alla folkhögskolor har Trehörna folkhögskola allmän inriktningen men i Trehörna blir det utifrån ett normkritiskt perspektiv. De pedagogiska ledorden blir *Intersektionalitet*, *Normkritik* och *Feminism*. Inför rekrytering av elever har Peter haft kontakt med Newcomers, ett nätverk för nyanlända hbtq-personer som RFSL startat.

Den 17 augusti kommer folkhögskolan att dra igång. Utbildningen är ettårig och det första året är det klart med 20 internatelever på skolan. Förhoppningen är att ytterligare en folkhögskola är intresserad så att man redan från höstterminen 2017 kan vara 40 elever.

Lärarna, som skall börja i augusti, anställs av Marieborg och då skolan har riksintag kan eleverna komma från hela landet. Som för alla folkhögskolor finns ett folkbildningsperspektiv där man utgår från den enskilde

individens förutsättningar. Efter avslutade studier får eleverna ett studieomdöme som de kan använda om de vill söka vidare.

Lokalerna har inte behövt byggas om för att passa till folkhögskoleverksamhet. Hotell- och Konferensanläggningen har haft små välutrustade boenderum och stora gemensamma ytor. Gym, spa och kök som de boende kan använda finns redan. Däremot har en del utrymmen fått nya funktioner. Den stora konferenssalen blir aula/matsal och frukostmatsalen blir studiesal.

Folkhögskolan blir den tredje fasen i skolans omvandling sedan Peter köpte den 2010. Först byggde han om hela skolan till hotell- och konferensanläggning. Därefter fungerade det som asylboende under ett år och nu blir den gamla skolbyggnaden skola igen.

Då asylboendet lades ner av Migrationsverket stärktes tanken på att starta en folkhögskola. Peter trivdes med att ha människor som bodde hos sig en längre tid, han lärde känna dem och fick förmånen att följa deras liv och bidra till deras utveckling. I och med att Wårdshuset nu förvandlas till folkhögskola så blir det lite av samma igen. Under sommaren kommer Wårdshuset att ha, förutom en hel del bokade hotellgäster, en kongress med 60 deltagare från HBT-Socialdemokrater. Och när augusti kommer är cirkeln sluten. Då återuppstår skolan i Trehörna.

Av: Sture Brolin

# RÖDA KORSET I TREHÖRNA FIRAR 70 ÅR



**Söndagen den 7:e maj anordnade Trehörna Rödakorskrets vår årliga sedvanliga tipspromenad. Då kretsen i år firar 70-årsjubileum valde vi att fira detta genom att bjuda alla deltagare på kaffe och våffla.**

Drygt hundra personer hade hörsammat inbjudan och vädrets makter var med oss. Först när det var dags att avsluta dagen började det småregna.

82 personer gick tipspromenaden som hade både vuxen- och barnfrågor. Flest rätt hade Anna Landers och Stella Landers.

Lotterna som såldes hade en strykande åtgång. Behållningen för dagen blev 7704 kronor som oavkortat går till Röda Korsets hjälpverksamhet.

Trehörna Rödakorskrets vill tacka alla som med sitt stöd bidrar till att vi kan fortsätta vårt hjälparbete.

Av: Gunnel Ydrefors, kassör  
Trehörna Rödakorskrets

## ORDFÖRANDE HAR ORDET

**På årsmötet valdes jag, Sture Brolin, till ordförande i Trehörna byalag. Det är ett uppdrag jag har haft tidigare men det är många år sedan. Jag ser det som ett hedersuppdrag att få vara ordförande för byalaget i denna vår bygd.**

Det som gör Trehörna speciellt är inte bara den vackra naturen med skogar, ängsmarker och sjöar. Det speciella med Trehörna är den gemenskap som finns.

Det är den gemenskapen som gjort att vi kunnat bygga Lusthuset tillsammans, renovera skolan då det begav sig, bygga lekpark, motionsslingor m.m. Det är den gemenskapen som gör att vi tillsammans kan ta ansvar för våra traditioner; Valborgsfirande, midsommarfirande och Lucia.

Då vi träffade våra politiker härom veckan kom vi överens med dem om att genomföra en

Trehörnadag någonstans i slutet av augusti eller början av september. Det skall vara ett tillfälle då vi skall visa upp och uppmärksamma Trehörna, marknadsföra våra tomter och ha en trevlig dag tillsammans.

Lotta Pettersson, Anders Lennartsson och undertecknad kommer att påbörja planeringen för denna dag men vi behöver din hjälp.

Vad tycker du att det skall vara för inslag under Trehörnadagen?

Vad har du för idéer?

Hör av dig till Lotta, Anders eller undertecknad. Sedan kan vi behöva hjälp med att genomföra dagen men det återkommer vi till.

**Trevlig Trehörnasommar!**



**STURE BROLIN**